



ZON-DAG BOEK



Wirdum Fr e.o. 1 april 2012 'Palm zondag'

Dienst van de voorbereiding



Ouderling van dienst, Dick Wijbenga, verwelkomt iedereen in deze dienst. Een speciaal welkom aan alle gasten.
Het openingslied is: Gezang 120: 1,2.



Na het gebed voor ontferming zingen we het lied voor de opening van de Schriften:
"Iepenje my foar jo goedens, en reitsje my oan".

Dienst van de Schriften

De eerste lezing is uit

Ezechiël 33: 21-33;
'Ezechiël niet langer stom/ het onheil komt'.
Na deze lezing luisteren we naar een lied van Fedde Schurer, gezongen door Roel Slofstra, woorden die over de tekst uit Ezechiël gaan.
Na de tweede lezing uit Marcus 11: 1-11 zingen we gezang 42.

Preek

Ds. Wagenaar legt de lezing uit, Ezechiël krijgt weer stem/ is niet langer 'stom'. Israël gelooft dat ondanks



alle gruwelen alles weer goed zal komen. Maar Ezechiël moet hen vertellen dat dit niet zo is, dat dit niet gaat gebeuren. Het zal alleen maar erger worden. Wanneer je niet goed leeft zul je gestraft

worden. Bedoeld God dit nu echt zo?



Ds. Wagenaar legt uit dat wanneer je niet goed leeft, het alleen maar erger wordt, dat doe je zelf. Het gaat om je eigen gedrag, dan trek je je eigen oordeel, dat is niet het werk van God.

Vandaag is het Palmzondag, we mogen Hosanna roepen. Durven we mee te gaan met Jezus, op weg naar Jeruzalem, naar Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, op weg naar Pasen?

We worden uitgenodigd te kiezen.....

Na de stilte en het piano spel van Klaske Deinum zingen we het lied van de 40 dagen tijd: *'Mensenkind.'*

Dienst van het Delen

Vandaag verwelkomen we Mw. Marga Bloem-Koenders in onze gemeente. Ze is lid geworden van onze gemeente en vertelt kort over zichzelf en wat het geloof voor haar betekent. Als groet van onze gemeente ontvangt ze de bloemen van deze zondag.



Er worden mededelingen gedaan door 1^e ouderling Dick Wybenga. .



Ds. Wagenaar brengt de hartelijke groeten over van Sietske Visser die deze dagen op Pelgrimstocht is.

Hij vertelt verder dat het goed met hemzelf gaat nadat hij deze week voor een kleine ingreep aan zijn heup naar het ziekenhuis is geweest.

De collecten:

- 1^e Kerk in actie.
- 2^e kerkelijk werk

De kinderen komen binnen met de Palmpasen
 stokken. Het ziet er prachtig uit.
 Kijkt u ook mee?



Lisanne
 Leistra leest
 op prachtige
 wijze een
 gedicht voor.



Dankgebed- voorbeden- stil gebed.

We bidden en danken met elkaar. In de voorbede gedenken we Dhr. Klaas Bakker die in het ziekenhuis is opgenomen. We sluiten de gebeden af met het "Onze Vader".

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar Mw. Bloem- Koenders, J.Algrasingel.

Na de dienst stond de koffie, thee en frisdrank klaar.



Medewerkers

Voorganger:

Ds Wagenaar.

Organist:

Klaske Deinum

Koster:

Sake Mink

Ouderling van dienst:

Dick Wybenga,

2^e Ouderling:

Martsje Meijers

Diakenen:

Wybren Jongbloed,

Hinke Meindersma.

Bloemen:

Mw. Bloem-Koenders