



# ZON-DAG BOEK



## PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. 8 april 2012 'Peaske'



### Voor de dienst....

Veel mensen komen deze morgen naar de kerk.. en ook deze twee eenden probeerden binnen te komen.



In de kerk stonden twee kosters klaar om te kijken waar een mooie plaats vrij was.

### Dienst van de voorbereiding

Geartsje van der Meer heet iedereen hartelijk welkom op deze Paasmorgen. Een speciaal welkom aan de brassband Wirdum olv John Blanken.



Het openingslied is 'De morgen staat vol vrolijk licht' (op melodie van 'Daar juicht een toon...')

### Bemoediging op de Paasmorgen:

'De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja!'

Hierna wisselen we een paasgroet met elkaar uit. We zingen Gezang 215: 'Christus, onze Heer verrees', het lied waar de paaswake mee hadden afgesloten.



### Dienst van de Schriften.

Alie Bouma leest de eerste lezing met ons uit Ezechiël 37: 1-14. 'Een dal vol beenderen'.

We zingen voor de laatste keer in deze periode van Pasen het '40 dagen-tijd' lied:

"Mensenkind" Eindelijk mogen we het 7<sup>e</sup> couplet zingen:

*'Adem vrij, God heeft het je gegeven en Hij geeft het ieder mensenkind.*

*Adem vrij, sta op en proef het leven, leven dat vandaag opnieuw begint'.*



### De kinderen gaan naar de kinder-nevendienst.

Albert Jochum van der Woude leest samen met Ds. Wagenaar de tweede lezing uit Johannes 20: 1-18.





'Opstanding'  
Linda  
Jongbloed  
en Teake  
Postuma  
zingen als Maria en Jezus het lied:  
'Ik sykje troch it hôf myn Hear'.



### Preek

We gedenken en vieren vandaag de opstanding van Jezus uit het graf. Je zou je af kunnen vragen hoe zoiets gebeurd zou zijn, zoiets is toch niet mogelijk? Is het wetenschappelijk bewezen?

Wetenschappelijk vallen dingen uit te leggen, maar religieus heeft meer met gevoel te maken. Dat is het geheim van het geloof.



De verhalen welke we in Ezechiël hoorden zijn verhalen van visioenen, deze hebben we de afgelopen 40 dagen-tijd mogen lezen. Het gaat over ballingschap van het volk Israël. Ze worden bevrijd, dan is er weer toekomst, het is de opstanding van het volk. Het zijn woorden van bemoediging, hoop. Bij de opstanding breekt Jezus door de dood heen, opgesloten in het graf, is hij niet tegen te houden, onverwoestbaar!

De liefde overwint!

We mogen geloven dat voor ons nu ook nog steeds de opstanding bestaat, wanneer we geloven in verandering. Dat we geloven in de toekomst. Ondanks alles is leven sterker dan de dood. Christus is in ons opgestaan, echt waar!

### Uitreiking van de Paaskaars 2011

Voorzitter van de kerkenraad, Martje Meijers, reikt de paaskaars aan iemand uit die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor onze gemeente. Dit jaar is de kaars voor het echtpaar Tjitte en Griet Talsma. Mw. Talsma heeft 40 jaar de bloemen verzorgd, haar man heeft verschillende werkzaamheden verricht, o.a de kerstnacht-dienst commissie, Fikarj tuin onderhoud.



### Dienst van het Delen.

Gina Turkstra vertelt over het liturgisch bloemstuk. Hierna komt Alie Kalsbeek namens de werkgroep Hobby/tentoonstelling vertellen dat de bloemen naar Wiebe en Gryt Brouwer gaan omdat tijdens de laatste tentoonstelling hun bijbel is kwijt geraakt.

Geartsje van de Meer heeft enkele medelingen namens de kerkenraad.



1<sup>e</sup> collecte is voor JOP  
2<sup>e</sup> collecte is voor kerkelijk werk.

Tijdens de collecte klinkt "Morning has broken", van Cat Stevens.

Gebeden:

In de voorbede staan we stil bij de ziekenhuisopname van Dhr.Oane Postmus en



aan Dhr. Klaas Bakker die net weer is  
thuisgekomen.  
We sluiten de gebeden af met het Onze Vader.



Slotlied: A Toi la glorie/ U zij de Glorie  
Bij de uitgang worden we verrast met een gele  
tulp, elke bezoeker krijgt er eentje mee.



**Medewerkers**

Voorganger:  
Muziek:

Koster:  
1<sup>e</sup> Ouderling:  
2<sup>e</sup> Ouderling:  
Diakenen:

Vorbereidingsgroep:

Ds Wagenaar.  
Brassband Wirdum  
olv John Blanken  
Teake Postuma  
Geartsje van de Meer  
Martje Meijers  
Jannie Lindeman, Tjitske  
Visser  
Praethuys

