



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 19 augustus 2012

Dienst van voorbereiding



De ouderling van dienst heet de aanwezigen en met name de gasten van harte welkom in deze dienst op deze zeer zonnige en warme dag.

Ons intochtslied is Psalm 42 :1 en 7

"Evenals en moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden"

Gebed om ontferming

De voorganger groet ons met de woorden; Goede morgen Wirdum aan de Costa Del Sol....



We zingen nu Gezang 399 :6
"Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag"

Kyrië gebed

Geef ons een echt en oprecht geloof.
Aansluitend zingen we Gezang 399 :1
"Wij loven U, o God, belijden U als Heer"

Dienst van het Woord

De lezing gaat over het Deuterokanonieke boek Tobit.

Dit boek is niet officiëel opgenomen in de bijbel. Dit boek is een novelle, die zich bezig houdt met het leven van joden buiten Israël in ballingschap. Het is rond 200 voor Christus geschreven. De voorganger vertelt een samenvatting. De hoofdpersonen zijn Tobit (= God is goed) en zijn zoon Tobias. Tobit wordt blind. Het verhaal richt zich ook op de vrome jodin Sara, die zeven mannen verloren heeft in de huwelijksnacht en nu trouwt met Tobias.

De organist geeft een musicaal intermezzo op de piano speelt de filmmuziek uit "Titanic".



Preek.

Het verhaal over Tobit geeft aan hoe Jezus creatief is. God is tof = goed. Er zijn raadselen, bittere raadsels. Tobith ervaart ellende van het blink worden. Waarom is dat? Hier komt hij niet uit. God is goed, het lijden zal niet overwinnen, barmhartigheid overwint. Een mens is eenzaam in het vinden van zijn weg. Hier ervaren de betrokkenen een enorm vertrouwen in God. God en Tobias gaan samen op weg. De verantwoordelijkheid van de mens gaat samen met God. God is er altijd bij. De vader zegt aan de zoon; houdt je aan de geboden. Het komt goed met jou. Amen



Na de preek klinkt orgelspel en daarna zingen we Gezang 434: 1, 2 en 5 met in vers.2 : *"Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven"*

Mededelingen

De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar de fam.de Vries aan de Pastorijsingel 10. Er zijn zorgen over ziektes binnen de fam.



We krijgen de zegenbende mee en beamen dit met het zingend :
"Amen, amen, amen"



Collecte

1e koll. kerk in actie
2e koll. kerkelijk werk

Gebeden

Er wordt voorbede gedaan en een dankgebed uitgesproken over mevr. Jet Terpstra en Jelle Cor Jongbloed.

We sluiten de gebeden af met het gezamenlijk "Onze Vader".



Heenzending en Zegen

Het slotlied is S.O.W. 241

*"Sjoch nei de fûgels, sjoch nei de blommen,
God tinkt oan beide, Hij hat se leaf
Lit witte allegear, de God fan leafde wol
minsken helpe, ek dy en my.*

*Mear as fan fûgels hâldt Hy fan minsken
mear noch as blommen hat Hy dy laef.*



Medewerkers.

Voorganger
Organist
Ouderling v.dienst
2e ouderling
Diakenen

Koster
Bloemen

ds.Gerrit de Haan
Klaske Deinum
Sandor Weerstra
Simon Turkstra
Alie Kalsbeek en
Hinke Meindersma
Iepie Lindeboom
Neeltje Hellinga