



# ZON-DAG BOEK



## PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Kerstavond 24 december 2012

### Boppe de stjerren....

Yn it tsjuster rinne wy nei tsjerke. De muzyk klinkt yn de fierte. Njonken de kryststâl spilet de brassband Krystferskes en neidat wy der efkes sjoen hawwe geane wy nei de tsjerke ...



De tsjerke wêr't it waarm is en dy fol rint mei safolle minsken dat men oant efter yn it koar in plakje siket...

### Opening

Wij horen dat wij allemaal van harte welkom zijn en daarna zingen we *"Komt allen tezamen"*. Ds. De Haan vertelt dat het waait om de huizen en de kerk. Dat het goede nieuws waait over de wereld en dat alles goed zal komen. Lucas brengt het nieuws als lokaal nieuws. Matteüs brengt het als reporter uit het buitenland. De uitwedstrijd wordt een thuiswedstrijd. De eigen provinciebestuurders zagen het niet in hun kortzichtigheid. Mensen van ver moesten komen om ze de ogen te openen...

We zingen:  
*'Wees van harte welkom  
pasgeboren kind  
zo kwetsbaar, klein en  
weerloos,  
zo teerbemind.....'*



We bidden samen blank, zwart, arm, rijk en horen naar het oude verhaal van nieuwe hoop.

We zingen Gez 134:  
*'Eer zij God in onze dagen,  
Eer zij God in deze tijd. Mensen van het  
welbehagen,  
roept op aarde vrede uit"*

### De verhalen

Het Kerstverhaal uit Matteüs 2 wordt gelezen Het bijzondere verhaal van de magiërs die dat kleine kind

kwamen opzoeken om het eer te bewijzen...

We zingen  
Gez. 139:  
*"Komt,  
verwondert  
u hier,  
mensen,  
ziet, hoe dat u God bemint... "*



### Krystferhaal.

Wy lusterje nei it ferhaal dat foarlêzen wurd troch Haaie de Boer. It giet oer in jonkje en famke dy't fan skoalle nei hûs rinne moatte. Troch de mist en de kâlde wyn geane sy in de leite fan de seedyk rinnen. Dat mei net... Troch te boatsjen dat sy de stjer folgje moatte, rinne se fiersten te fier. Dan sjogge sy frjemde figuren op harren ôf kommen... Dêrfan wurde sy tige kjel. Dan docht bliken dat it mâlde Jelle is mei syn skiep. Jelle wurdt in protte narre mar Jelle nimt se mei nei it plak wêr't de bern harren heit mei de boat leit. Jelle wurdt frege mei te gean foar kofje. De bern

freegje har ôf wat sy no dwaan moatte as oaren  
raar tsjin mâlde Jelle dwaan geane

Wij zingen:

*'Gij die van alle sterren houdt  
In uw hand gevangen...'*

### Overdenking

Als je op Google Earth Wirdum opzoekt zie je de aarde en 'zoom je in'.... Het lijkt alsof je een beetje God bent. Ook doet het je beseffen hoe klein wij zijn in het universum.

De wijzen volgden destijds een ster. Deze avond volgen wij ons gevoel.. de traditie. Maar willen we wel volgen en leiding? Het is een tijd van crisis en we zoeken geborgenheid.

Hij zond Zijn zoon om de wereld te redden. God zet de kosmos terecht. Daarmee kunnen wij op onze plek leven en hoeven we niet bang te zijn. God en mens gaan op pad om elkaar te zoeken en te vinden. Niet door naar de sterren te kijken maar naar het Kind.

De Engel begint met: *"Vreest niet!"*

Het is God zelf die komt. Het spookt niet!

God zelf ging op reis om deze aarde te omarmen en zoomt op ons in. Ons leven staat niet in de sterren beschreven maar in het boek van het leven. En dat is een open boek!

### Gysbert Wassenaar leest het gedicht "Boven de Sterren"

*Boven de sterren daar zal het eens lichten  
Daar wordt u hopen verlangend voldaan  
Daar zal het lijden des harten eens zwichten  
Daar zal de vreugde voor eeuwig bestaan....*

### De gebeden in de kerstnacht.

De voorganger nodigt ons uit om naar voren te komen en een kaarsje aan te steken. Een



kaarsje als teken van dankbaarheid en/of voorbede. Tientallen mensen komen naar voren...



Het kwartet zingt ondertussen op de achtergrond:

*Dans nos obscurites...*

### Het Delen

De collecte is voor het dorp Ozd in Roemenië. Het dorp vergriest en de oudere mensen hebben vaak medicijnen nodig. Medicijnen die duurder worden en die ze vaak niet kunnen betalen. Door onze giften kan een bijdrage worden gegeven voor de aanschaf van deze noodzakelijke medicijnen.

### Uitgezonden

Daarna ontvangen wij **de zegen** en worden heengezonden.

We zingen het "Ere zij God".. En terwijl wij zingen komen Jozef en Maria met het kind de kerk binnen.....



Hierna is er vanwege de harde wind in de kerk, warme chocolademelk, glühwein en kerstbrood.

Er wordt nog lang nagepraat en men vertelt elkaar verhalen. Ondertussen constateert Jozef dat het beter is om weer naar de



warme stal te gaan en daar de rust op te zoeken.  
 En iedereen die uit de kerk komt gaat naar de stal waar Jozef, Maria en de kleine Jezus samen met de ezel en de schapen staan. Daar verzamelen zich de mensen-kinderen nog één keer bij de stal en het vuur om dan naar huis te gaan...



### Medewerkers

Voorganger: Ds. Gerrit de Haan  
 Kerstnachtdienst commissie: Anne de Haan, Janny Lindeman, Iepie Lindeboom, Tjitte Talsma, Janny Veenstra, Gijsbert Wassenaar.

Jezus: Fenna Holwerda  
 Maria: Henny Holwerda  
 Jozef: Gerrit Bouma  
 Koster: Teake Posthuma  
 Litugieboekje: Joke en Wim Epema  
 en heel veel andere mensen alsmede de bezoekers van de dienst.