



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE

Wirdum Fr e.o.

Zondag 15 juli 2012

Dienst van de voorbereiding

De ouderling van dienst heet de aanwezigen welkom.

Daarna zingen we ons openingslied Psalm 68 :7. "God is ons heil"

De verbintenis van interim-predikant Ds. Gerrit de Haan



De ouderling van dienst spreekt enige woorden als inleiding tot de verbintenis.

Gelofte

Beloof u uw ambt ook op deze plaats waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?

De predikant beantwoordt dit met: "**Ja, dat beloof ik**".

Met de handdruk van de

ouderling worden deze woorden bekrachtigd.

Aanvaarding en welkom.

De ouderling vraagt aan onze gemeente: "*Wilt u ds. de Haan als waarnemend predikant als herder en leraar in uw midden ontvangen en hem hoog hooghouden in zijn ambt?*"

De gemeente antwoordt: "**Ja, dat willen wij van harte**".

Dit wordt nog eens met applaus bekrachtigt

De nieuwe predikant geeft ons allen **de vredegroet**. En we geven elkaar een handdruk en wensen elkaar vrede.

We zingen aansluitend hierop gez. 289 :1, 2, 5
Na het stil en drempelgebed zingen we gez.330 :1-3 "*Heb dank, o God van alle leven*".

Na het kyriëgebed zingen we het glorialied gez. 255: 1- 4: "*Ere zij aan God, de Vader*"

Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.

Dienst van de schriften

De eerste schriftlezing is een vrije vertaling van Huub Oosterhuis over Psalm 23 met als thema : "*Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken*".

We zingen nu het toepasselijk lied S.O.W. 116 : 1-5 "*Mijn Herder is de Here God*"

De tweede schriftlezing is Joh. 10: 1-5 en 27-30 over Jezus is de goede Herder.

Overdenking

Wie wil niet graag onder goede hoede zijn. Men wil graag geborgen zijn. De Heer is mijn Herder. Er zijn ook valse herders. In het christendom zegt men: De geest te onderscheiden en het goede te volgen. Als men vertrouwen schenkt wees dan ook op je hoede.

We zoeken geborgenheid. Jezus laat ons vaak los, maar wij mogen weten dat Hij er toch is. Je moet elkaar wel ruimte geven. De mensen worden vergeleken met schapen en die moeten ook ruimte hebben. Een appél om Hem te zien als de Goede Herder en de Goede Herder zal ook veel glimlachen. Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Amen

Dienst van het Delen

1^e Collecte: Diaconie

2^e Collecte: Kerkelijk werk

Bevestiging van ouderling Carla v.d. Graaf

We sjonge earst op de winsk fan Carla :

*Nim my , nim my sa't ik bin ;
wiis wy hoe 't ik wêze sil ;
set Jo segel op myn hert
en libje' yn my.*



Enkele fragen wurde steld troch de

foargonger , mei as lêste :
En belovesto om geheim
te hâlden wat dy yn
fertrouwen meidiel
wurdt?

"Ja , dat belof ik".

Dit wurdt befêstige mei in
hânoplissing.



De gemeente wurdt frege:
"Wolle jimme har yn jim
fermidden ûntfange en

har heechhâlde yn har amt?"

Gemeente: **"Ja , dat belove wy".**

Carla kriget in hândruk fan de foargonger en de
âlderling fan tsjinst en in grut applaus fan de
gemeente.



De bern fan de
bernenjokkentsjinst
hawwe nog in tekening



makke foar ús neie foargonger en âlderling die
ek foarsitter wurd fan de tsjerkeried.

We slutte ôf mei gez.75 : 13 ,14 en 15
"Ferborgen Hear".

Dankgebed- voorbeden- stil gebed.

We vragen, blijf bij ons en laat ons oog hebben
voor de ander en gebruik onze talenten voor
de ander gebruiken.

Leid ons door uw Geest.

We sluiten af met het
gezamenlijk bidden van
het "Onze Vader".

Bloemen

De bloemen gaan naar
ons nieuwe kerken-
raadslid Carla de Graaf.



Heenzending en Zegen

As slotlied sjonge wy Gesang 488 B : 1 ,2 en 3
en dat slut ôf mei "myn d
agen binne yn Jo hân"

Hierna worden we
heengezonden met de
Zegen van de Heer.



Medewerkers

Voorganger ds.Gerrit de Haan
Organist Albert Minnema
Koster Johannes Koorstra
Ouderlingen Sandor Weerstra en
Simon Turkstra

Diakenen Tjitske Visser en Alie Kalsbeek
Bloemen Lieuwkje v. Lunen



Na de dienst was er de gelegenheid om de
nieuwe ambtsdragers te feliciteren en samen na
te praten en met elkaar een kop koffie of thee te
drinken.

