



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o.

Zondag 29 juli 2012

Dienst van de voorbereiding



De ouderling van dienst Dick Wijbenga heet iedereen van harte welkom, met een speciaal welkom voor onze gasten uit Amerika.

Ons aanvangslied is psalm 48: 1 en 3 "De Heer is groot, zijn lof weerklinkt".



Na bemoediging en groet door ds. C. Waringa volgt stil gebed en het drempelgebed.



Uit "Tus kentiden" wordt lied 2: 1, 2 en 3 gezongen:

"O Hear, ús Hear, hoe nei is jo namme".

In het kyriegebed vragen we om ontferming voor onszelf, onze naaste,

onze wereld. Dit gebed wordt gevolgd door het glorialied gez. 20: 1, 3, 7 "Laat ons nu vrolijk zingen!".

Dienst van de schriften

In het zondagsgebed wordt gevraagd dat wij ons vrij voelen als vogels in de lucht, ontvankelijk als bloemen op het veld. Lezing Oude Test.: Jesaja 49: 13-18 met de bekende tekst "Ik heb je in mijn handpalm gegrift".

Gez. 31 alle vijf coupletten worden gezongen "Zij zullen de wereld bewonen".

Evangelielezing: Matteüs 6: 24-34 met o.a. de tekst "Maak je geen zorgen over jezelf.....".

Gez. 49 gaat over de vogels en de bloemen.

Vanwege het aantal coupletten zingen we alleen de coupletten over de vogels: 1, 2, 3, 7, 10, 12, 13 en 14.

Preek:

Uit de bijbelgedeelten uit Jesaja en Matteüs zou je kunnen zeggen: alles komt goed, wat kan ons deren? Maar zo'n gedachte zou te naïef zijn.

Overall zien we ontreding in de wereld, zoals nu in Syrië. Zie de

advertenties in de krant van mensen die hun dierbare hebben verloren. Hoe is het met Jezus zelf afgelopen?

Wij weten van ziekte, eenzaamheid, enz. Ons geluk is altijd bedreigd geluk. De woorden van Jezus om niet bezorgd te zijn is geen

tegeltjeswijsheid, maar zijn gesproken tegen de mensen die met hem megingen. Die mensen hebben een nieuwe rijkdom ontdekt en wij zijn de

erfgenamen. Niet gericht zijn op de mammon, maar op Gods Koninkrijk. De

mogelijkheid om mens naar Gods wil te zijn. Dan leven wij uit Gods hand, ook als het moeilijk is en wij ons zorgen maken. God in ons midden, God in ons leven. Amen.



Na stilte en orgelmuziek zingen wij uit "Tuskentiden" lied 59: 1-6 "Gelokkich is elk". De uitgesproken geloofsbelijdenis in het Fries eindigt met de woorden "God die't wennet by de minsken".

Ook uit "Tuskentiden" zingen we lied 95: 1-6 "Wa is dy God fan ivichheid". Dit is een vraag- en antwoordlied; de mannen zingen de vragen, de vrouwen zingen de antwoorden.

Dienst van gebeden en gaven



Mededelingen door de ouderling van dienst. De bloemen gaan naar mevr. Van der Woude van de Legedyk. Misschien ziet u op vakantie iets wat ons geloof of kerk-zijn raakt; maak een foto en stuur die naar Reinder B. Hij gaat daar iets mee doen.

1^e Collecte: diaconie.

2^e Collecte: onderhoud gebouwen.

Het dankgebed, voorbeden en stil gebed worden afgesloten met het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader.

Heenzending en Zegen

Slotlied: gez. 479: 1, 3 en 4 "Aan U behoort, o



Heer der heren".



Tot slot de heenzending en zegen, bevestigd door het driemaal gezongen Amen.



Medewerkers

Voorganger: ds, Cor Waringa, Joure
Organist: Klaske Deinum
Koster: Teake Posthuma
Ouderlingen: Dick Wijbenga, Sándor Weerstra
Diakenen: Tjitske Visser, Alie Kalsbeek
Bloemstuk: Lies de Jong