



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Pinksteren 27 mei 2012

Vanwege het prachtige weer worden de kerkgangers buiten al welkom geheten.

Dienst van de voorbereiding

Als ouderling van dienst heet Arie Dol een ieder welkom. Op deze Pinksterdag zal ook losmaking en bevestiging van ambtsdragers plaatsvinden.

Het openingslied is het feestelijke pinksterlied 242: 1 en 3 ("Komt laat onze deze dag") op een wijze van Joh. Seb. Bach.

Na bemoediging, uitgesproken door ds. Hinne Wagenaar, en stil gebed volgt het drempelgebed. Hierna zingen wij gez. 242: 6 en 7.

De tien geboden, ontvangen op de berg Sinai, worden in het Fries gelezen.

Van het glorialied "Sy sit as in fûgel" (Wylde goes 30) worden de eerste twee coupletten solo gezongen door Linda Jongbloed met pianobegeleiding van

Klaske Deinum, daarna twee verzen samen met de gemeente.



Dienst van de schriften

Een paar kinderen gaan met Linda en Tjitske naar de kindernevendienst in de Fikarij.

Het pinksterverhaal, Handelingen 2: 1-13, wordt

in het Fries voorgelezen door Geartsje van der Meer.

We zingen gez. 249: 1 en 2 ("Wij leven van de wind").

Preek:
Na hemelvaart



voelden de leerlingen van Jezus zich verweesd. Op de 50^e dag na Pasen kwamen de leerlingen bijeen. Het joodse feest van de oogst (druiven) en de herdenking van de bevrijding uit Egypte en het ontvangen van de wet. Op zoek naar het beloofde land moet je leren hoe je moet leven als bevrijde. De wet geeft de richting aan. Zoals eertijds de wet met rook, vuur en lawaai was ontvangen, zo ontvangen nu de leerlingen de Geest. De Geest geeft ook richting aan het leven van de toekomst. Nu kunnen we niet anders zijn als een pinksterkerk, al noemen wij ons niet zo. Als kerk komen we uit een besloten positie van de eigen groep, maar we zijn al op weg naar het meer naar buiten kijken. Hiervoor zoeken we ook een richting. Laten we ruimte geven aan de Geest, de geest van God, de geest van Jezus en de Heilige Geest. Amen.



Na een korte stilte klinkt orgelmuziek "Uit de nieuwe wereld" van Dvorák.

We zingen lied SoW 62 "Kom heil'ge Geest" wisselend in het Nederlands en het Fries.



Dienst van losmaking en bevestiging.

Mededelingen door de ouderling van dienst. De bloemen gaan naar Jet Terpstra uit Wytgaard. Volgende week is er de openluchtdienst samen met de r.k.-parochie van Wytgaard; bij goed weer in de tuin van Camstrastate. De theeschenkerij in de Fikarij is 31 mei weer geopend vanaf 14.00 uur.



Collecten:

1. zending (kerk in actie).
2. onderhoud gebouwen.

Tijdens de collecte komen de kinderen terug in de kerk.

Uit het midden van de kerkenraadsleden komen



6 ambtsdragers naar voren om te worden losgemaakt uit het ambt. Dit zijn de

diakenen Jannie Lindeman en Gjalte Lindeboom, de kerkrentmeesters Dick Sterrenburg en Wiebe Brouwer en de ouderlingen Geartsje van der Meer (jeugdouderling) en Martje Meijers (voorzitter kerkenraad). Ds. Wagenaar karakteriseert elk van hen in het kort en bedankt hen voor hun inzet en trouw. De gemeente beaamt dit met applaus. De losgemaakte ambtsdragers nemen plaats in de gemeente.

Voor de bevestiging van nieuwe ambtsdragers wordt geciteerd uit de brieven aan de Korintiërs en de brieven van Petrus. Voor ons allen geldt het rentmeesterschap waar te maken tot heil van alle mensen en tot eer van God. Allemaal hebben we onze eigen taken en gaven.

Wij zingen "Nim my, nim my sa't ik bin"



(Wylde goes 51), ook wisselend in het Fries en Nederlands.

De nieuwe ambtsdragers komen uit het midden van de gemeente naar voren. Dit zijn: de kerkrentmeesters Johannes Koornstra en Klaas Krol en de diakenen Tjitske Crossen en Janny Pimmelaar.

De vragen en gelofte bij het aanvaarden van het ambt worden door alle vier beantwoord met

"Ja, dat belof ik", waarna zij worden bevestigd met handoplegging. Dan belooft ook de gemeente hen te aanvaarden. Daarna nemen deze nieuwe ambtsdragers plaats tussen de kerkenraadsleden.



Dan volgt het zingen van lied 351 ("Zie ons heden voor U treden") alle verzen.

Linda Jongbloed memoreert dat in de kindernevendienst ook over Egypte is verhaald. Voor de oude en de nieuwe ambtsdragers hebben de kinderen een puzzelstuk gemaakt met resp. bedankt en succes! Aan de nieuwe ambtsdragers worden de puzzelstukjes door de kinderen zelf uitgereikt, Linda geeft de losgemaakte ambtsdragers hun puzzelstuk mee.

Dankgebed- voorbeden- stil gebed.

Na dankgebed voor het ontvangen van de Geest volgen voorbeden. Voor Jet Terpstra, Jan de Jong en Sake Mink wordt gebeden; alle drie moeten zij operaties ondergaan. Na stil gebed zingen wij het Onze Vader ("God fan fier en hein ús Heit", Tuskentiden 229).

Het slotlied, staande gezongen, is gez. 477 "Geest van hierboven".

Heenzending en Zegen

De zegen wordt tot drie maal toe gezongen beaamd.

Bij het uitgaan van de kerkzangers zingt Linda Jongbloed nogmaals met pianobegeleiding.

Na de dienst staan de losgemaakte en nieuw



bevestigde ambtsdragers buiten, waar iedereen hen de hand kan geven.

Medewerkers

Voorganger:	Ds. Hinne Wagenaar
Orgel/piano:	Klaske Deinum
Koster:	Drees Visser
Ouderlingen:	Arie Dol, Sándor Weerstra
Diakenen:	Alie Kalsbeek, Hinke Meindersma
Bloemen:	Gina Turkstra

