



# ZON-DAG BOEK



## PROTESTANTSE GEMEENTE

Wirdum Fr e.o.

2e zondag van de 40 dagentijd

Zondag 4 maart 2012

### Welkom



Corry Brouwer onze eerste ouderling van deze zondag heet ons allen hartelijk welkom en een speciaal welkom aan onze inval-organist Jacco Velsema en



dominee A. Terlouw.

We zingen als intro Gezang 1 (God heeft het eerste woord). Na de bemoediging en de gebeden zingen wij enige verzen uit Psalm 25.

### Lezingen

We lezen Ezechiël 3: 22-27. De profeet Ezechiël vertelt dat de Here God zich aan hem openbaarde in een dal. God zegt dat Ezechiël zich moet opsluiten in zijn huis waar hij met touwen wordt vastgebonden en zijn tong aan zijn verhemelte vastkleeft opdat Ezechiël zich niet meer onder de mensen kan begeven en ze niet meer toe kan spreken. Want ze zijn hoe dan ook, opstandig. "Maar, wanneer ik me opnieuw tot je richt, dan moet je tegen hen zeggen: "Dit zegt God de Heer".... En wie dan luister, die luistert, en wie niet luistert, die luister maar niet".

We zingen het 2<sup>e</sup> couplet van ons 40 dagen lied.

*Neem de tijd om stil te zijn, te zwijgen.*

*Even weg van het rumoer vandaag.*

*Neem de tijd opnieuw de geest te krijgen en met nieuwe moed weer op te staan.*

Daarna leest dominee Marcus 9; 2-10. Als Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes

meeneemt naar een hoge berg en Jezus Elia en Mozes ontmoet. En God de verbaasde discipelen vanuit de schaduw van een wolk toespreekt: "Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem".

### Overdenking: Wanneer er niet geluisterd wordt.

Wanneer het crisistijd is reageren mensen op verschillende manieren. Ze gedragen

zich als slachtoffer of ze zeggen dat het allemaal wel meevalt en willen de realiteit liever niet onder ogen zien. Ezechiël waarschuwt het volk Israël in Babel. Hij probeert ze te vertellen dat het niet meevalt en dat het nog erger wordt maar dat ze niet moeten blijven hangen in slachtofferschap en opportunisme maar een stap moeten zetten in die crisis. Ze moeten zichzelf als het ware weer opnieuw uitvinden. Het is echter tegen dovemans oren gezegd. God legt Ezechiël daarna het zwijgen op. Ezechiël mag, ter bescherming van zichzelf, even helemaal niets meer met de mensen. En als hij, nadat God het aangeeft, weer mag spreken, dan moet het in alle vrijheid zijn. Zonder de verbeterheid of het cynisme dat mensen soms kunnen hebben wanneer ze vinden dat ze het gelijk aan hun kant hebben. Ezechiël mag pas weer spreken als hij kan loslaten dat hij gehoord moet worden. Alleen wie horen wil die hore. Ezechiël heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Het is dan aan zijn toehoorders om er iets mee te doen of niet. Ezechiël mag het loslaten.

Na de overdenking speelt de organist prachtig en verstild.



## Collectes

De collectes: 1<sup>e</sup> is voor de 40-dagen tijd en de 2<sup>e</sup> voor het kerkelijk werk.

## Bloemen

De bloemen gaan naar mevrouw Jongbloed-Spoelstra.

Reminiscere: tweede zondag Veertigdagentijd.

Thema: Aanwezig.

*Klimmen*

*om licht te zien,  
verblindend,  
stralend.*

*Opgaan in een wolk  
van aanwezigheid.*

*Afdalen*

*naar de aarde,  
verlicht,  
gesterkt.*

*Aanwezige,*

*richt ons kijken  
naar Uw Licht  
dat in wolken verhult,  
met ons meetrekt.*



Ettje vertelt nog iets over het bloemstuk dat is gemaakt in deze 40-dagen tijd.

*De wite stienen ferwize  
nei Mozes, Elia en  
Jezus dy't stean op 'e  
berch yn it ljocht fan  
God.*

*Wyt is de kleur fan  
ljocht, suverheid, frede,  
freugde en feest. De  
wolk is it symboal fan  
Gods oanwêzigheid en  
ferburgenheid.*



## Afsluiting

We sluiten af met een gebed in wisselzang met:

'lepenje my foar Jo

goedens...'. En zingen daarna Gezang 437.



## Medewerkers

Voorganger: Ds. Adri Terlouw  
Orgel: Jacco Velsema  
Kosters: Ypie Lindeboom.  
Bloemen: Thea van Steen  
Ouderling van dienst: Corry Brouwer  
2<sup>e</sup> ouderling: Geartsje van der Meer  
Diakenen: Alie Kalsbeek, Gjalt Lindeboom

Na de dienst was er tijd voor napraten met koffie, thee en koek.

