



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE

Wirdum Fr e.o.

Zondag 14 oktober 2012

1ste 11-uurdienst

Thema: HOOP



Voor de dienst drinken we gezamenlijk een kopje koffie, thee of frisdrank. Vlak voor aanvang wordt het project van de kindernevendienst onthuld door Femke. De gezamenlijk gemaakte puzzel blijkt de St. Martinuskerk te zijn!



Dienst van de voorbereiding

De ouderling van dienst heet iedereen van harte welkom. Ons openingslied: *'Land of hope and glory'*, van Vera Lynn, wordt geprojecteerd via de beamer en gezongen met cd. Hierna zingen wij het lied voor de kinderen: *'Goedemorgen. Welkom allemaal. Ik met mijn-en jij met jouw verhaal'*. Na Votem en Groet zingen wij uit Sjongend op Wei: Lied 82: 1, 2 en 4: *'Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid'*.

Jikke bidt met ons het gebed: *'Oefening van hoop'*.

Wij zingen: *'Leid vriend'lijk licht, mij als een trouwe wacht, leid Gij mij voort! 'k Ben ver van huis en donker is de nacht, leid Gij mij voort!'*



Voor het verhaal van Germen en Harry (Anker & Anker) mogen de kinderen naar voren

komen. Vraag: *'Waar is een anker voor?'* Uitleg door Harry: Een anker is een redmiddel, een houvast voor zeelui. Bij mooi weer vergeet je het maar bij noodweer vindt het vaste grond en is het je houvast en rustpunt. Uitleg door Germen: Een anker kun je gebruiken bij recreatie, voor je plezier, bij vissen en pleziervaren. Als je dan geen anker hebt kun je de takken van een boom of een steiger gebruiken om aan te



leggen.

Dan mogen de kinderen *'ankeren'* met een echt anker in een grote bak met water: algehele hilariteit!

Wij zingen: Lied 440: 1 en 4: *'Ik heb de vaste*



grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht`.



Hierna brengt Simon Turkstra zijn Bijbels citaat naar voren: Joh. 8: 1-11.

Schriftlezing en korte overdenking

De jonge Engelse predikant John Henry Newman gaat in 1833 op reis in overspannen toestand, als vlucht voor een crisis. Hij gaat per

schip op reis naar Italië om zichzelf te testen en uiteindelijk zal blijken dat hij wordt getest. Deze reis wordt fundamenteel belangrijk voor hem. Onderweg treft hem totale windstilte. Bovendien heeft hij geen uitzicht meer want er is mist. Zijn schip drijft zes dagen doelloos rond. Boven in

de mast is een klein lichtje waar hij uren naar ligt te kijken; hij ervaart dit als troost en symbool voor zijn verdere leven. Hij wordt



uiteindelijk kardinaal. Bang zijn en geborgen voelen is vaak een dubbel gevoel in ons leven.

De kust van ons leven kan vaak ver weg lijken en de kunst van ons leven is om je dan te concentreren op een klein `lichtje`. Wees geduldig, luister naar elkaar, kalmeer elkaar, spreek elkaar moed in en bemoedig vooral jezelf met een klein lichtje dat in je geloof heen en weer bungelt. Soms moet de ziel worden losgemaakt en het anker worden gelicht. Bemoedig elkaar met het licht van de Hoop. Amen.



Stilte

Wij luisteren naar het lied `Hope` van Emeli Sande.



Gedenken

Wij gedenken ons overleden gemeentelid Gerlof Kuperus.

De 4 oktober 2012 Gerlof Kuperus
De diaken steekt een kaarsje aan, aan de paaskaars en brengt dit naar de Kapel. Daar is de naam van Dhr. Kuperus bijgeschreven. Wij zingen: Psalm 90: 1: *`Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen`.*



Bloemen

De bloemen gaan vandaag als groet van onze gemeente naar Dhr. en Mevr. Oedzes.



Dienst van het delen

1^e collecte: Kerk in Actie-Werelddiakonaat
2^e collecte: Kerkelijk werk



De kinderen lichten het anker en gaan naar buiten; de gemeente daar achteraan.



Dankgebed, voorbeden, stil gebed

De gebeden worden afgesloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader

Heenzending en zegen

Als slotlied zingen wij: *'Ik fiel Jo wyn hjoed waaien, God'*.

Wij beantwoorden de zegenbede met het gezamenlijk gezongen **Amen**.



Medewerkers

Voorganger: Ds. G.J.D. de Haan
Organist: Albert Minnema
Koster: Teake Posthuma
Ouderlingen: Dick Wijbenga en Corry Brouwer
Diakenen: Janny Pimmelaar en Tjitske Visser
Bloemen: Neeltje Hellinga