



# ZON-DAG BOEK



**PROTESTANTSE GEMEENTE  
Wirdum Fr e.o.**

**Zondag 23 september 2012  
Startzondag "Een hoop geloof in de liefde"**



Voor aanvang van de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken in de kerk. De Brassband Wirdum verzorgt de muziek. In het bloemstuk zijn de symbolen van geloof, hoop en liefde verwerkt.



## Dienst van de voorbereiding



Welkom door Arie Dol, dienstdoend ouderling. Mensen hier gekomen met allerlei verschillende gevoelens worden welkom

geheten. Deze startzondag worden ook meteen de mededelingen gedaan. De bloemen gaan als groet naar fam. Bakker, Jacob Algerasingel. Ons kwartet (Geartsje van der Meer, Linda Jongbloed, Sake Mink, Teake Posthuma) zingt

het lied "Doarsto it noch te sizzen?" met pianobegeleiding van onze predikant ds. De Haan. Ds. Gerrit de Haan gaat voor in de bemoediging. Aansluitend wordt gezongen psalm 84: 1 en 2: "Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer". Aansluitend bij deze psalm leest Sándor Weerstra het gedicht: "Om liefde bouwen wij een huis..... Ons spiegelen in mus en zwaluw".



In het kyriëgebed worden genoemd o.a. de kinderen, die sterven aan aids, asielzoekers op zoek naar een woonplaats, mensen die merken dat ze uit elkaar groeien, kinderen die te weinig liefde krijgen. Het glorialied is gezang 434: 1 en 2: "Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere".





## Dienst van de schriften

Ds. De Haan gaat voor in het gebed van de zondag.



Een tiental kinderen van de kindernevendienst komt naar voren in de kerk en gaat, zittend op kleden, luisteren naar een verhaal voorgelezen door Jannie van der Wal. "Hazelkje" gaat over de liefde, de geweldige liefde van Grote Haas en Hazelkje.

Eén van de kinderen zei: "Dit is mijn boek". Waarop de predikant vervolt en die opmerking 'vertaalt': "**De Bijbel is mijn boek**". Dit is een korte preek en misschien wel de beste van de laatste tijd....

Het project voor de kinderen is dit jaar een grote puzzel; afzonderlijk worden vierkante stukken getekend, waarvan niet duidelijk is wat het voorstelt. Maar als deze worden samengevoegd....



De kinderen gaan naar de ruimte van de kapel.

Bijbellezing: 1 Korinte 13 (in het Fries), het bekende stuk van Paulus over de liefde.

Vanmorgen is er verkondiging aan en met elkaar.

Ds. De Haan loopt met de microfoon door de kerk.

Geloof, hoop en liefde. Hoe sterk kleurt ons geloof de hoop en de liefde? Hoe heeft hoop ons opgescherpt in liefde en geloof? Hoe heeft liefde kleur gekregen door hoop en geloof? Dat koninkrijk van U, komt daar nog wat van? (Gerard Reve).

Vragen worden vanuit de gemeente beantwoord.

Ik houd van elk mens! Geloof geeft vertrouwen dat de hoop komt. Geloof is het zwaarte-punt, het valt nooit om (zoals een tuimel-beker). Het gaat steeds

weer recht op en kan dan worden bijgevuld. Met liefde wordt je weer

mens. Er blijft een stuk mysterie. Dat wij ontspannen mogen geloven!

Na deze bijzondere wijze van verkondiging volgt een gedicht van Hanna Lam: "*Liefde is blij zijn, een arm om je heen. Liefde is lachen, is nooit meer alleen*", voorgedragen door Ypie Lindeboom.

Hierna volgt een moment van stilte en speelt de Brassband Wirdum.





Harry Veenstra zegt namens het Praethuys dat de symbolen van het project van afgelopen jaar, opgehangen aan de ring in het koor, naar beneden worden gelaten. Na de dienst kan ieder zijn of haar eigen symbool weer meenemen naar huis of aan iemand weggeven. Komend jaar komen er weer zes bijzondere diensten, voorbereid door Praethuys, zendings- en evangelisatiecommissie.



Linda Jongbloed vertelt over een nieuwe project van de zendingscommissie. Ds. Henk Vijver is door

Kerk-in-actie uitgezonden naar Colombia. Daar wordt vanuit geloof gewerkt aan verzoening. Ds. Vijver doet dit samen met Edgar Lopez, mededocent aan de universiteit aldaar. Op 20 jan. 2013 zal ds. Vijver voorgaan in onze gemeente.

## Dienst van het Delen

Het geloof hebben we doorgekregen van onze ouders, grootouders, mensen op school of in het dorp. Ook van Franciscus van Assisi, van wie nu een gebed volgt met aansluitend het Us Heit.

Onze nieuwe voorzitter van de kerkenraad, Carla van der Graaf, geeft een korte uitleg van het jaarthema en –programma. Het thema is "bezieling". Geloof met elkaar vormgeven. Bijvoorbeeld: in de diensten kunnen gemeenteleden een Bijbelcitaat noemen, waar zij echt iets mee hebben. Het totale programma zoals dat door Carla wordt genoemd verschijnt t.z.t. ook in Op 'e Hichte.

## Collecte

1<sup>e</sup> Collecte: jeugdzondag

2<sup>e</sup> Collecte: kerkelijk werk



Het slotlied is op de melodie van gezang 300 "Eens als de bazuinen klinken". De koperblazers hebben een mooie taak in het eind der tijden! "Laat ons zingen van de dromen".

Alvorens de zegen uit te spreken citeert ds. De Haan Toon Hermans: "Er is zoveel om lief te hebben....." en voegt daaraan zijn eigen woorden toe: "Dit is een kerk om lief te hebben, dit is een gemeente om lief te hebben":

## Heenzending en Zegen

Met de Zegen van de Heer worden we heenge-zonden.



## Medewerkers

Voorganger:	ds. Gerrit de Haan
Muziek:	Brassband Wirdum o.l.v. John Blanken
Ouderlingen:	Arie Dol, Sándor Weerstra
Diakenen:	Tjitske Cnossen, Alie Kalsbeek
Bloemstuk:	Lies de Jong
Koster:	Sake Mink
Kindernevendienst:	Jannie van der Wal, Linda Jongbloed