



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum e.o. 06 jan. 2019 Drie koningen

Dienst van de voorbereiding

Het is de eerste zondag van 2019.
Zoals elke zondag worden we ook nu weer uitgenodigd om samen bijeen te komen in deze dienst.



Het welkom deze morgen wordt gedaan door ouderling van dienst, Truus Sterrenburg.
Als intochtlied zingen we lied 72: 1 en 3:
"Geef, Heer, de koning

uwe rechte en uw gerechtigheid"



Na bemoediging en groet volgt het drempelgebed, waarna we zingen lied 919: 1,2,3,4:
"Gij die alle sterren houdt
In uw hand gevangen"

Als antwoord op het gebed om ontferming
Zingen we lied 477: 5:
"Zingt aarde en hemel
Zingt nu engelenkoren
Zingt alle scharen rondom te troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!"

Dienst van het woord.

Er wordt nu gebeden om de Heilige Geest voordat de schrift opengaat.
De lezing is uit Matheus 2: 1-12

De magiërs komen uit het oosten in Jeruzalem aan en vragen waar de pas geboren koning der Joden is"



We zingen nu lied 476: 4:

"Wijzen uit het oosten
Uit zo verre land.
Zij zochten onze Here met offerand"

Preek

We staan aan het begin van een nieuwe reis in een nieuw jaar.
Veel mensen raadplegen de horoscoop om te zien wat het nieuwe jaar voor hen in petto heeft. Zo ook de wijzen, ze meenden aan de stand van de sterren te kunnen zien wat de toekomst hen zou brengen. God gebruikt hun bijgeloof met een extra ster die ze gaan volgen. Het gaat in deze dienst over zoekende mensen naar een doel in hun leven. En dat zijn geen bonussen en grote auto's. De wijzen moesten een lange reis maken. Zo ook wij door de reis van ons leven. In het geloof moet je soms heel veel reizen langs vreugde en verdriet. Herodes en zijn wijzen wisten precies waar de koning zou worden geboren, maar ze deden niets. Blijven wij het Koningskind zoeken, of blijven we ook zitten en geloven we het wel?



A star is born, maar Jezus had geen sterallures. Hij bracht Liefde en wil ons de Weg wijzen. Laat je leiden door de ster. De magiërs kwamen met kostbare cadeaus. Wij zijn kostbaar en hebben wat te geven.

Goud staat voor een geschenk aan de koning. Geloof.

Wierook doordringt alles. Het kringelt als een gebed naar boven. Dit staat voor Hoop.

Mirre is voor een overledene. Het wijst al naar het lijden van Jezus. Hij neemt niet de macht, maar geeft Zijn leven. Liefde.

Er was ook nog een 4^e Wijze. Hij wou een zak parels geven. Maar onderweg kwam hij allemaal mensen tegen die hulp nodig hadden. Dan gaf hij van zijn parels om hen er weer bovenop te helpen. Na 33 jaar komt hij in Jeruzalem en vraagt naar de Koning der Joden. Ze wijzen hem de weg naar Golgotha. Hij vindt Jezus aan het kruis. Hij kon zijn parels niet meer geven, maar hij had de parels gebruikt om de arme te helpen, kleding te geven, een zieke te verzorgen. Daarmee gaf hij het mooiste geschenk aan de mensen en Jezus.

Die 4^e Wijze zijn wijzelf!

Na de stilte en orgelspel zingen we lied 496 : 1 en 3:

*“Een ster ging op uit Israël
Na duizend en één nacht*



Dienst van het delen

De bloemen gaan vandaag als groet van onze gemeente naar Jan en Klaasje de Jong.

De 1^e collecte is voor de zending

De 2^e collecte is voor kerkelijk werk.

De zending / missionaire commissie vragen ons een nieuw project steunen. En wel voor Willem en Erna in Peru. Erna is



een oud Wirdumer.

Er staat een thermometer in de kerk en daar wordt op aangegeven hoeveel geld er binnenkomt. Ze willen graag meubilair voor de school daar.



Dankgebed-voorbeden- en stil gebed

Er is deze morgen voorbede



gevraagd voor de familie Wakil i.v.m. het overlijden van mevr. Wakil haar moeder. We sluiten de gebeden af met stil gebed en het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

We zingen als slot lied 526: 1 en 4 in het fries.
“Sjong foar de Kening”





Heenzending en zegen

We worden heengezonden met de zegen van de Heer en beantwoorden dit met het drie keer gezongen Amen.



We worden uitgenodigd om met elkaar te koffiedrinken en elkaar een goed 2019 toe te wensen.



Medewerkers

Voorganger: Ds. H.J. de Groot uit Burgum
 Ouderling: Truus Sterrenburg
 Diakenen: Nieske Span, Tjitske Crossen
 Organist: Albert Minnema
 Koster: Folkert Jongbloed
 Beamer: Dick Wijbenga
 Bloemen: Neeltje Hellinga

Tekst: HM Foto: ROB