



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 27 januari 2019



Ouderling van dienst Elizabeth Mozes heet iedereen welkom namens de kerkenraad.

Dienst van de voorbereiding

Het openingslied is

psalm 67: 1,3 *"God zij ons gunstig en genadig"*.



Na het zingen volgt een stil gebed en de bemoediging en groet. Wij zingen lied 65: 1,2 *"De stilte zingt U toe, o Here"*. Ds. Wiebrig de Boer-Romkema gaat voor in het gebed om ontferming, wat wordt afgesloten met een tweemaal gezongen kyrie. Hierna volgt het

glorialied, lied 868: 1,2,5 *"Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere"*.

Dienst van de Schriften

Uit het Oude Testament wordt psalm 145 gelezen, zoals verwoord door Huub Oosterhuis in *"150 psalmen vrij"*. Een loflied van David.

Van deze psalm zingen we vers 1 en 2 *"O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal"*.

Uit het Nieuwe Testament wordt gelezen uit de brieven: 1 Korintiërs 12: 12-27 over vele gaven, één Geest. Wij vormen samen één lichaam, elk deel kan niet zonder het andere deel.

Aansluitend op deze lezing wordt lied 970: 1,5 gezongen *"Vlammen zijn er vele"*.

Uit het evangelie wordt gelezen Lukas 4: 14-21 over het optreden van Jezus in de synagoge van Nazareth (Fryske Bibel) gevolgd door het zingen van lied 534: 1,3,4 *"Hij die de blinden weer liet zien"*.

Preek

Kerk zijn ook door de week. Dan gebeuren er veel dingen die niet altijd worden opgemerkt. Zoals een bijeenkomst van *Jong Belegen*, waar begonnen werd met het aansteken van een kaars: door Uw licht zien wij het licht (Psalm 36). Bij elkaar zijn met aandacht voor de ander. Met vereende krachten proberen de weg vrij te maken om gemeente van Christus te zijn.

Kerkverlating? De ogen niet sluiten voor wat er wél gebeurt. Psalm 145: eeuw na eeuw zal ik U zingen. Deze psalm speelt een belangrijke rol in de joodse liturgie. Een loflied van David, God als koning, maar dan één die voortrekt wie is achtergesteld.

Hoop om te blijven zingen, dat we dit kunnen geloven, de wereld dragen met liefde.



Dat elk mens wordt recht gedaan. Paulus schrijft: geen mens buitensluiten, we hebben elkaar nodig.

Lukas verhaalt over Jezus in de synagoge van Nazareth, waar Hij voorleest uit Jesaja 61, waarin mensen weer vrij worden. Deze woorden worden in Jezus werkelijkheid, vandaag! Het kan gebeuren waar het Woord wordt gehoord en gedaan. Amen.

Stilte en orgelspel

Dienst van gebeden en gaven



Mededelingen door ouderling van dienst. De bloemen gaan naar Mieke Mink.

1^e collecte: jeugdwerk
2^e collecte: onderhoud gebouwen

Diaken Tjitske Cnossen licht de collecte van de komende zondag toe: hulp aan Bangladesh bij de strijd tegen het water. Tijdens de collecterondgang is van deze rondgang een leuke animatie te zien op het beamerscherm.



Kerkasiel



aan het sinds oktober 2018 gaande kerkasiel van het Armeense gezin Tamrazyan in de Bethelkerk aldaar. Enkele foto's betreffende dit kerkasiel worden vertoond.



Vanuit de PKN Wirdum zal een afvaardiging naar Den Haag afreizen om een steentje bij te dragen

Ds. De Boer-Romkema gaat voor in gebed, een gebed geschreven door de oudste dochter van het Armeense gezin, gevolgd door een stil gebed voor hen, voor de wereld, voor onszelf. De gebeden worden besloten met het *Ús Heit*.

Het slotlied is lied 837:1,2,4 *"Iedereen zoekt U, jong of oud"*.



Zending en zegen

Wij beantwoorden de zegen met een driemaal gezongen

Amen.

Uit *"Wylde Goes"* zingen wij lied 37 *"De frede fan 'e greiden wês oer dy"*.

Medewerkers

Voorganger:	Ds. Wiebrig de Boer-Romkema
Ouderling:	Elizabeth Mozes
Diakenen:	Tjitske Cnossen, Jannie Lindeman
Orgel:	Albert Minnema
Koster:	Wiebe Brouwer
Beamer:	Hendrik Hiemstra
Bloemen:	Gina Turkstra

Tekst: SIW / foto's: ROB