



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag, 17 februari 2019 – 09.30 uur

Welkom



Ouderling van dienst
Corry Brouwer heet ieder
welkom.

Als opening zingen we
lied 8, de verzen 1, 2 en
3:

*“O Hear, ús Hear, dy’t
alle ding
gebiede, wat
is jo namme
grut oer hiel
de ierde.”*

Na de

bemoeding en groet zijn
we een moment stil voor
God. Vervolgens zingen
we het 6^e vers van lied 8.
Aansluitend klinkt lied
792, de eerste drie
verzen:

*Kom, God, en schrijf uw eigen naam
als licht over ons uit.
De naam, die, dag en nacht vooraan
de hoogste weg wijst om te gaan
de naam die liefde luidt.*

Als gebed om Gods Geest zingen we het eerste
vers van lied 317: *“Grote God, gij hebt het
zwijgen met uw eigen, met uw lieve stem
verstoord.”*

Bijbelverhalen

De eerste lezing komt uit Exodus 22: 21-30. Het
is een oproep om zorg te dragen voor mensen

met wie je te maken hebt. En om God te eren en
te geven wat hem toe komt.

Gezongen wordt lied 73, 1^e
vers: *“Wij moeten Gode
zingen, haleluja.”*

De 2^e lezing komt uit Lucas
6: 27-38. Hier klinkt

nogmaals de oproep om de ander in je hart te
sluiten. Geen eenvoudige opgave: je vijanden
liefhebben, of goed te zijn voor wie je haten.
Hierna zingen we lied 653, vers 1: *“U kennen, uit
en tot u leven, Verborgene, die bij ons zijn.”*

Preek

Het thema van deze dienst is: *“Geeft en u zal
gegeven worden.”* Elke samenleving heeft regels,
we kunnen er niet zonder. Ze zorgen voor orde.
Zo was het ook bij het volk Israël. In het boek
Exodus staan regels en voorschriften voor het
oude Israël, evenals in het boek Lucas. Veel
daarvan zijn vandaag de dag niet meer relevant –
de situatie is nu heel anders dan toen. Een aantal
van die regels gaan ons wél
aan. Zoals die over
vreemdelingen. Denk aan
de uitbuiting van Poolse
arbeiders: sommigen
verdienen veel minder dan
het minimumloon en
moeten daarnaast woekerprijzen betalen voor
huisvesting. Daarnaast is er veel armoede: de
voedselbanken zijn niet voor niets ontstaan. In de
Bijbel wordt opgeroepen tot barmhartigheid en
mededogen: *“Zoals Uw Vader barmhartig is in de
hemel, zo zult U barmhartig zijn op aarde.”* En,
*“Oordeel niet over uw naaste,
totdat u in zijn situatie gekomen
bent.”* Kortom, wees royaal met
je liefde naar je naaste.



Na de preek wordt het toepasselijke lied 838 (verzen 1 en 4) gezongen: "O grote God, die liefde zijt."



Bloemen

De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar Isaäk en Richtje Kuperus aan de Legedyk.

Berte

Auke Tseard
Jongbloed en
Tamara Wind út

Wytgaard binne tankber en tige wiis mei harren famke Rinske Marije. Sy is berne op 12 febrewaris 2019.

Collecten

Gecollecteerd wordt voor (1) Kerk in Actie – hulp Ethiopië en (2) kerkelijk werk.

Gebeden, slotlied en zegen

De predikant gaat voor in onze dank- en voorbeden die worden afgesloten met het gezamenlijk Us Heit.

De slotzang is *lied 864: 1,2,5: Laat ons de Heer lofzingen, juich al wie bij Hem hoort!*



Aan het slot van de dienst krijgen we Gods zegen mee.



Medewerkers

Voorganger: ds. P. Beintema, Leeuwarden
Organist: Albert Minnema
Ouderling: Corry Brouwer
Diakenen: Nieske Span, Jannie Lindeman
Bloemen: Klaaske de Boer
Koster: Janny Veenstra
Beamer: Gerrit de Vries
Tekst: AD Foto: MH