



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 24 februari 2019

Op deze prachtige zondagochtend gaan de deuren van de kerk weer open. Gasten en gemeenteleden komen voor Woord en Lied maar ook om elkaar te ontmoeten en samen te zijn.

Dienst van de voorbereiding

Welkom en mededelingen



De ouderling van dienst, Elizabeth Mozes, heet gemeenteleden en gasten van harte welkom. Ook gemeenteleden die de dienst later op cd horen en op die manier vanochtend met ons verbonden zijn.

Wij zingen het **openingslied**, staande: Lied 117a: *‘Gij volken loof uw God en Heer wil Hem het loflied zingen’*



Groet:

Voorganger: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer
Allen: Amen

Voorganger en gemeente spreken de **bemoediging** uit en hierna bidden wij een **stil**

gebed

Het drempelgebed

zingen we in beurtzang, mannen, vrouwen en allen, lied 277: *‘Die ons voor het licht gemaakt hebt dat wij leven: spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam Ik zal er zijn’*



Wij gaan zitten en **bidden het smeekgebed** met als tussenzang *‘Kyrie eleison’* van Taizé (dienstboek 19)

Glorialied: Lied 713: 1, 3 en 5: *‘Wij moeten Gode zingen halleluja’*

Dienst van de Schriften

Wij bidden het gebed van de zondag.



Schriftlezing: Habakuk 1: 12 – 2: 4
Deze lezing is een soort contrapunt van de tweede lezing.

Wij zingen Lied 25: 7: *‘Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont; ‘t heilgeheim wordt aan zijn vrinden naar zijn vreeverbond getoond’*

Evangelielezing: Lucas 5: 1 - 11

Wij zingen een lofprijzing: Lied 339a: *‘U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen’*

Preek

Midden in zijn dagelijkse bestaan valt Simon Petrus een wonderbaarlijke ervaring ten deel. Hij moet afsteken naar de diepte. Dáár zijn



netten uitwerpen. Midden op de dag, terwijl vissers normaliter 's nachts vissen. Dan doet hij een onvermoede ongewone vangst die hem totaal van zijn stuk brengt en zijn leven een radicale wending geeft, waarvan nog

volstrekt onduidelijk is wat die hem brengen zal. Want wat in hemelsnaam mag dat zijn: een visser van mensen?

Ds. neemt ons mee naar zijn gymnasiumtijd toen het gedicht *'Het uur U'* van Martinus Nijhof werd gelezen. Als je als 16-jarige scholier zo'n tekst krijgt voorgeschoteld heb je natuurlijk niet het flauwste idee waar dat allemaal over gaat. Precies zoals je bij de evangelieperikoop gelezen hebt. Beide laten je iets voelen van de peilloze diepte die onder ons gewone dagelijkse leven verborgen ligt. Waardoor vragen acuut worden als: Wie ben ik eigenlijk? Is dit wat ik wil? Het is voor die diepte dat ook dit evangelieverhaal ons de ogen wil openen en ons dichterbij onszelf, bij de ander, bij het leven en dus bij God kan brengen. Ons opener, eerlijker, ontspanner maakt en het vertrouwen in ons wekt om het met dit licht, dat ons vanuit de diepte tussen hoop en vrees is opgegaan te wagen. Steek af naar de diepte. Ga de vragen waar het leven je mee confronteert niet uit de weg. En je zult gezegend worden. Visser van mensen kunnen zijn. Bij anderen durven zijn als in hun leven vragen acuut worden als: Heb ik het wel goed gedaan? Is dit wat ik wil? Wil ik zo verder? Als alles wat hun bestaan vervulling gaf weg



valt en de netten leeg zijn. Dat is wat dit verhaal ons wil geven dat we als kerkgemeenschap, als mens zo'n plek durven zijn. Dat te durven zou ons tot vissers van mensen

maken. In het vertrouwen dat die diepte niet alleen vreeswekkend is, maar de belofte in zich bergt ook te ontdekken waar het voor jou, voor mij,

voor ons met elkaar op dit moment op aan komt. Zo moge het zijn. Amen.

Stilte

Muziek

Wij zingen Lied 534: *'Hij die de blinden weer liet zien, hun ogen kleur liet ondervinden is zelf het licht dat ruimte geeft: ons levenslicht, de Zoon van God'*



Dienst van de Gebeden en Gaven

De bloemen gaan vandaag als groet van onze gemeente naar Klaske Burghoorn.

Collecte: 1. Missionair werk 2. Onderhoud gebouwen



Wij bidden onze dankgebeden, voorbeden en bidden in stilte

Als afsluiting van de gebeden bidden wij gezamenlijk het *'Onze Vader'*

Als slotlied zingen wij Lied 834: *'Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! God, laat mij voor uw aangezicht, geheel van U vervuld en rein, naar lijf en ziel herboren zijn'*





Wegzending en zegen

De zegen
beantwoorden
wij door een
gezongen
'Amen'.



Medewerkers

Voorganger: Ds. Adri Terlouw, Dronrijp
Organist: Klaske Deinum
Ouderling: Elizabeth Mozes
Diakenen: Tjitske Crossen
Wiebren Jongbloed
Koster: Drees Visser
Beamer: Dick Wijbenga
Bloemen: Neeltje Hellinga

Verslag: CBB Foto: ROB

