



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum e.o. Woensdag 13 maart 2019 Biddag voor gewas en arbeid

Dienst van de voorbereiding

Het is woensdagavond, half acht, en we komen bij elkaar in deze dienst om een zegen te vragen over werk en arbeid voor het komende jaar.

We worden verwelkomd door de klanken van



de brassband. Ze spelen met een kleine groep. Na binnenkomst



van de kerkenraad worden we welkom geheten door ouderling van dienst Linda Jongbloed. Als intochtlied zingen we lied 272:

1 en 4:

“Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here, Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid”



Hierna volgen bemoediging en het drempelgebed, wat wij steeds beantwoorden

met: *“Laat Uw licht ons leiden”*

Dienst van het woord.

Als psalmgebed wordt psalm 111 uit 150 psalmen van Huub Oosterhuis gelezen. Dan zingen we lied 67: 3 in het fries. *“Jo lof riist op út alle lannen”*

Het thema bij het liturgisch bloemstuk is “een nieuw begin” 8 flessen staan in een cirkel als symbool voor de hele aarde. Ze zijn gevuld met tulpen.



Gebied voor de opening van het woord

Dit wordt gezongen zonder begeleiding van de brassband. De voorganger zingt steeds een zin voor en de gemeente beantwoordt dat.

“Iepenje my foar Jo goedens en reitsje my oan”



Dienst van de schriften

De eerste lezing is uit 2 Kronieken 1 : 1-13 God vraagt aan Salomo wat hij graag wil ontvangen. Hij vraagt om wijsheid en inzicht.

Na deze lezing zingen we lied 111: 1 en 6

“Van ganser harte loof ik Hem In't midden van Jeruzalem”

De tweede lezing is uit Lucas 11. Dit wordt in drie keer gelezen.

Eerst vers 1:5 uit de Nije Fryske bibeloersetting We zingen lied 370: 1

“Vader, die woont in hemels licht,

Uw rijk geeft liefde een gezicht

Na de lezing van de verzen 5-9 zingen we lied 370: 2



*“Uw wil geschiede,
goede God,
Laat ons niet over
aan ons lot”*
Na de verzen 9-13
zingen we het

derde vers van 370

*“Leid ons niet in verzoeking, Heer,
Verlos ons, maak ons meer en meer
Tot mensen aan Uw beeld gelijk”*

Overdenking

Liefde en dood blijven dé thema's in een mensenleven.

Een paar eeuwen geleden werden niet eens de helft van de kinderen volwassen. De dood was nooit ver weg. Men wist dat het leven, liefde en dood niet in mensenhanden zijn. Ze zijn niet maakbaar, zoals we tegenwoordig graag willen geloven.

Geloven in God, Bron van het leven, was zo verweven met het leven toen, met de maatschappij als geheel.



Dat is nu meer aan de rand van ons leven, vaak achter de privédeur en minder in de samenleving.

Het geloof en de kerk zijn

nu ook wel in beeld, maar anders. De woorden van God worden nog steeds gestrooid in de bouwgrond van onze maatschappij, binnen en buiten de kerkmuren, in de hoop dat ze vrucht gaan dragen.

We worden gewezen op onze verantwoordelijkheid voor deze aarde om goede rentmeesters te zijn,

In de winter is de grond zwart en kaal, maar als er gezaaid is, kan de groei beginnen. Wij kunnen de grond bewerken en er goed voor zorgen, maar de groei en bloei komt van God. Dat is altijd weer een wonder. De aarde is van God en wij hebben de opdracht om daar goed mee om te gaan.

Salomo wist ook dat hij niet zonder de hulp van God kon om het volk te leiden. Hij vroeg niet om dingen voor hemzelf, maar om inzicht en

wijsheid. Vragen wij hier ook om, of denken we het zelf wel te kunnen? Zijn wij met God onderweg? Jezus leerde ons bidden.

Om ons te leiden met Zijn licht. Laat het gebed van Salomo, van Jezus, van de mensen, ook ons gebed te zijn.

Amen.

Na een moment van stilte zingen we lied 718: 1,2 en 4

*“God, die leven
hebt gegeven
In der aarde schoot”*

Dienst van het delen

De bloemen gaan vandaag als groet van onze gemeente naar bewoners en personeel van Palsma Zathe.



De 1^e collecte is lichtpunt Kollumerzwaag

De 2^e collecte is voor kerkelijk werk.

Tijdens de collecte speelt de brassband.

Dankgebed-voorbeden- en stil gebed

We sluiten de gebeden en het stil gebed af met het met elkaar bidden van het Onze Vader.

Als slotlied zingen we met elkaar vier verzen van het lied

“de dag geboren uit het duister

Verliest zich hier weer aan de nacht”

Dit is op de melodie van lied 248:

De dag door uwe gunst ontvangen”





Heenzending en zegen

Ook nu mogen we de zegen ontvangen en dit beantwoorden we met een drie keer gezongen Amen.



Medewerkers

Voorganger: Da. W. de Boer-Romkema
Ouderling: Linda Jongbloed
Diakenen: Jannie Lindeman, Nieske Span
Muzikale begeleiding van de brassband
Koster: Wiebe Brouwer
Beamer: Hendrik Hiemstra
Bloemen: Gina Turkstra

Tekst: HM Foto: ROB

