



# ZON-DAG BOEK



## PROTESTANTSE GEMEENTE

Wirdum Fr e.o.

Zondag, 17 maart 2019 – 09.30 uur

### Welkom

Ouderling van dienst Truus Sterrenburg heet ons welkom. Ook de mensen die thuis de dienst via de cd beluisteren. Als opening zingen we de eerste 2 verzen van lied 25: *“Heer, ik hef mijn hoofd en handen op tot U, beslecht mijn zaak.”*



Na de groet en bemoediging zijn we een moment stil voor God. Vervolgens zingen we lied 25a: *“Mijn ogen zijn gericht op God, of Hij mij redt.”*

Hierna geeft de voorganger een uitleg van de liturgische bloemschikking bij deze 2<sup>e</sup> zondag in de 40 dagentijd (naar: Lucas 9, waar Jezus op de berg de mensen onderwijst over Gods Koninkrijk).



### Bijbelverhalen

De eerste lezing komt uit Lucas 11: 1-13, het gedeelte over het Onze Vader. Gezongen wordt lied 896: *“Wie heeft zijn geld verloren, het geld waarvan hij leeft, en zoekt niet uitentreuren, tot hij gevonden heeft.”*

### Preek

Bidden, daarover gaat het vanmorgen. De leerlingen vroegen Jezus, hoe ze moesten bidden. Hierop leerde hij ze het Onze Vader. Bidden is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. En als het gebeurt, doen velen het op de automatische piloot. Alleen in geval van nood welt nog wel eens een spontaan, persoonlijk gebed in ons op. In deze tijd van welvaart krijgen we op tijd ons dagelijks brood. Jezus trok zich geregeld terug voor gebed. In het gebed ga je terug naar de bron. Voor Jezus is dat zijn Vader. Zo is hij bekend geworden als Gods Zoon. In Lucas zegt Jezus: *“Wie vraagt, ontvangt.”* Lang niet iedereen ervaart dat zo. Zou dat een van de redenen zijn dat mensen minder bidden? Dank uitspreken voor ons dagelijks brood staat in schril contrast met de kreet *“Hamsteren!”* van de supermarkten. Jezus' laatste bede was: *“Waarom hebt U mij verlaten”*. Maar de kruisiging liep wel uit op Pasen.



Na stilte en orgelspel zingen we lied 886 in het Fries: *“Abba, Heit, ik bin fan Jo, bern van Jo, myn Hear.”*

### Bloemen

De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar mevrouw Liezinga.



### Geboortekaartje

Er is een geboortebericht binnengekomen van Zola Mae, geboren op 11 maart, dochtertje van Irene en Richard, wonend in Wytgaard.

## Collecten

Gecollecteerd wordt voor (1) Kerk in Actie – binnenlands diaconaat en (2) kerkelijk werk. Diaken Wiebren Jongbloed licht de eerste collecte toe aan de hand van beamerbeelden.

## Gebeden, slotlied en zegen

De predikant gaat voor in onze dank- en voorbeden. Stilgestaan wordt onder meer bij het drama in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch, waar 50 moslims waaronder kinderen genadeloos werden vermoord. De gebeden worden afgesloten met het gezamenlijk Onze Vader.

De slotzang is lied 216: *“Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels geven hem door.”*



Aan het slot van de dienst krijgen we Gods zegen mee.

## Medewerkers

Voorganger: ds. J. Bolt, Drachten  
Organist: Klaske Deinum  
Ouderling: Truus Sterrenburg  
Diakenen: Wiebren Jongbloed, Tjitske Cnossen  
Bloemen: Lies de Jong  
Koster: Wiebe Brouwer  
Beamer: Dick Sterrenburg  
Tekst: AD Foto: MH