



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE

Wirdum Fr e.o.

Zondag 24 maart 2019

Derde zondag in de 40-dagentijd

Zonneschijn maar fris op deze prachtige zondagochtend. Velen maken hun gang naar de kerk voor ontmoeting en inspiratie.

Dienst van de voorbereiding

Welkom en mededelingen



De ouderling van dienst, Elizabeth Mozes, heet gemeenteleden en gasten van harte welkom. Ook gemeenteleden die de dienst later op cd horen en op die manier vanochtend met ons verbonden zijn.

Wy sjonge it iepeningsliet, steande: Liet 130: 3



en 4: *‘Sprek dochs jo wurd, o Heare, dat ik Jo hearre mei. Ik fiel my sa beneare, meitsje myn nacht wer dei’*

Wy bidde in stil gebed



Foargonger en gemeente sprekke de **bemoediging en gebed op de drompel út**

Hierna zingen wij de Psalm van de zondag, Lied 25c, Refrein allen:

‘Naar U gaat mijn verlangen, Heer, Heer, mijn God, ik ben zeker van U’ Voorzang voorganger: *‘Zou Gij ooit mij te schande maken? Nee, voor allen die op U wachten zijt Gij een goede en betrouwbare God’*

Uitleg bij de zondag en het liturgisch bloemschikwerk

Wij zingen het **Kyriëlied, om ontferming**, Lied 547: 1,2,3,4 en 5: *‘Met de boom des levens wegend op zijn rug droeg de Here Jezus Gode goede vrucht’*



Dienst van de Schriften

Lezing uit het Oude Testament: Psalm 103: 1 - 7

Wij zingen Lied 103c: 1 en 2: *‘Loof de koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld’*

Lezing uit de brieven: Romeinen 5: 1 - 11

Zingen Lied 103c: 3: *‘Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht’*

Lêzing út it evangeelje: Lukas 13: 6- 9

Hierna zingen wij Lied 542: 1,2,3 en 4: *‘God roept de mens op weg te gaan, zijn leven is een reis: ‘Verlaat wat gij bezit en ga naar ‘t land dat Ik u wijs’*



Preek

"Het was me het weekje wel" De voorganger memoreert de aanslagen in Christchurch en Utrecht. Met het benemen van het leven van medemensen wordt een levensgevaarlijke grens overschreden. Dat kun je in het licht van de hemel niet vragen... Ook niet als wij belijden dat God mensen liefheeft, wie het ook zijn. Er waren ook nog de verkiezingen, deze week. Na de politieke aardverschuiving die plaatsgevonden heeft zijn we hier vanmorgen naar de kerk gekomen.

Hier mag stilte zijn, en overgave. Hier hoeven we niet meteen een rondje rood te kleuren van onze favoriete partij, hier geen strijdperk... Hier laten we niet onze stem de boventoon voeren, maar stemmen we af op Christus, de ene, om stemwijzer te worden, wijzer te worden van Zijn stem. En te bidden: *Jesus, ga ons voor, deze wereld door...*

en U volgend op uw schreden, gaan wij moedig met U mede, leid ons aan uw hand naar het vaderland. Om Christus te leren volgen en niet - ziende blind – soms zomaar een andere Messias achterna te lopen, vermomd als een politicus. Maar Jezus voor ogen te houden. Zijn

weg, zijn waarheid, niet de onze Hoe kunnen we in dát levende water staan, net als deze bloemen hier verbeelden?

Er is zoveel geblaas in politiek en samenleving en niet altijd zoveel wol. En niet onbelangrijk: het geblaas is

niet altijd zo onschuldig als het klinkt.... *Doe je ogen toch open, en kijk! Kijk echt, kijk goed, en staar je niet blind!* Hier in de kerk zien we op het Lam dat ons voorging, Jezus Messias. En je hoeft hem niet blind te volgen, liever niet. Hou je ogen maar open en kijk goed hoe je leerling kunt zijn. En leer van de vijgeboom deze les: je kunt altijd weer opnieuw beginnen. Het evangelie is niet bedoeld als valse geruststelling en laat ons juist niet in onze comfortzone. Jezus blijft spitten en doet a.h.w. mest bij onze boom en schudt de grond waarop



we staan op. Hij blijft geloven in de bloei. Heel heilzaam. Hebben wij ook zoveel geduld met de mensen om ons heen? Of schrijven wij mensen veel eerder af? Kijk! Doe je ogen open en staar je niet blind. Laat je roepen tot de vrede van de Heer. Tot de wijn van zijn koninkrijk. Amen.

Stilte

Orgelspel

Dienst van de Gebeden en Gaven

De bloemen gaan vandaag als groet van onze gemeente naar Cor Wolters en Bouke en Hinke Meindersma.



Collecte: 1. Kerk in Actie: India



2. Kerkelijk werk

Diaken Jannie Lindeman geeft uitleg bij de eerste collecte.

Wij bidden onze dankgebeden, voorbeden en bidden in stilte.

Als afsluiting van de gebeden bidden wij gezamenlijk het `Us Heit`

Als slotlied zingen wij Lied 569 uit de liedbundel van Johannes de Heer: *`Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad, wees Gij mijn gids. Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, wees Gij mijn gids`*





Zending en zegen

De zegen
beantwoorden
wij door een
driemaal
gezongen
'Amen'.



Medewerkers

Voorganger: Da. Wiebrig de Boer-Romkema
Organist: Klaske Deinum
Ouderling: Elizabeth Mozes
Diakenen: Jannie Lindeman
Wiebren Jongbloed
Koster: Drees Visser
Beamer: Gerrit de Vries
M.m.v. de commissie Liturgisch Bloemschikken:
Bep Minnema

Verslag: CBB

Foto: ROB

