



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o.

WITTE DONDERDAG, 18 APRIL 2019 – 19.30 uur

Opstap

Witte Donderdag sluit de voorbereidingstijd voor Pasen af, die veertig dagen heeft geduurd. Anderzijds vormt de avond van Witte Donderdag het begin van de drie dagen van Pasen. Tot en met zondag vormen de diensten in zekere zin één doorlopende liturgie. De viering van de Witte Donderdag kent drie hoofdmomenten:

- het verhaal van de uittocht
- het verhaal over de instelling van de maaltijd van de Heer
- het verhaal van de voetwassing, teken van dienstbaarheid.

We delen in deze dienst brood en wijn.

Welkom

De ouderling van dienst heet ons welkom, we zingen lied 116:1 *“God heb ik lief, want die getrouwe Heer”*. Na bemoediging en drempelgebed (in wisseling tussen voorganger en gemeente) volgt de samenspraak tussen Ylona Brouwer, Laura de Jong en de gemeente, waarbij het kind tot driemaal toe de vraag stelt *“Waarom is deze avond zo anders dan alle andere avonden?”* waarop wordt geantwoord dat we de uittocht uit Egypte gedenken en dat Jezus het pesachmaal vierde met zijn leerlingen.

Het projectkoor zingt hierop: *“Toon mijn liefde”* – opwekking 705/Hemelhoog 401.

De meditatieve tekst bij de bloemschikking is deels ontleend aan Jaap Zijlstra (gedicht De voetwassing):

“U hebt uw handen vuil gemaakt aan onze voeten, wij overweging nog of wij wel samen aan één tafel zullen gaan”

Lezingen

Truus Sterrenburg doet de 1^e schriftlezing - deze is naar Exodus 12, uit Jan de Jongh: *De goede week vieren.* Hierna wordt gezongen lied 7 uit *“Alles wordt Nieuw, deel 1.”* De 2^e lezing – door Frieda Wijbrandi - komt uit het Nieuwe Testament: Johannes 14: 15-31.



Preek

Straks is op de tv het programma *“The Passion”* te zien. Het verhaal van het lijden van Jezus, zijn sterven en opstanding blijkt nog altijd de harten van veel mensen te raken, jong en oud, en daarmee is het nog altijd als nieuw als je merkt dat het ook over jouw leven gaat, over jouw zoeken naar hoop, geloof en liefde, naar houvast, naar licht in het donker, en dat het ook gaat over hoe jij vandaag samenleeft met andere mensen. Het hele verhaal van lijden tot opstanding komt in één avond langs. In de kerk nemen we daar wat langer tijd voor. In onze prachtige oude kerk worden al 800 jaar lang keer op keer de verhalen over Jezus lijden, sterven en opstanding verteld. Vanavond delen we net als Jezus op zijn laatste avond met zijn leerlingen het avondmaal samen. Met wie maar hier wil en kan komen. Iedereen is welkom. Samen als gemeenschap, hoe bijzonder is dat, als je daar eens goed bij stil staat. Veel mensen leven tegenwoordig zo op zichzelf, en soms zo



weinig samen, dat je bijna zou kunnen vergeten dat je altijd andere mensen nodig hebt om mee te leven, dat je alleen niet zoveel bent als het erop aankomt. In de Bijbel wordt in het eerste bijbelboek Genesis, al gezegd dat dat niet zo goed kan, alleen leven. En wordt samenleven ons op het hart gedrukt. Het thema van the Passion dit jaar is ook 'Je bent niet alleen'. Het gaat over eenzaamheid en de oproep om aandacht te geven aan elkaar. Jezus ging zijn weg zo eenzaam, de weg van zijn lijden en sterven. Hij werd gegrepen door handen van mensen, hij gaf zich over in Gods reddende handen, die hem door de nacht heen zouden dragen. Op de avond voor zijn dood wilde hij zijn leerlingen dat vertrouwen meegeven, door hen brood en beker aan te reiken. En hij vroeg hen dat te blijven doen om hem te gedenken en er voor elkaar te zijn, elkaar lief te hebben. In "samen" ligt kracht, verbinding. Laten we dan samen gaan in de vrede van God, met aandacht voor elkaar en wie wij onderweg ook ontmoeten. In vrede

Delen van brood en wijn



De tafel wordt klaargemaakt en de gaven worden ingezameld. De collecten zijn bestemd voor de diaconie en voor het kerkelijk werk. De

nodiging wordt gezongen: lied 395: het koor zingt de coupletten, allen zingen het refrein: *"Op de avond toe de uittocht uit Egypte werd gevierd, en de matse werd gebroken en de wijn werd ingeschonken, toen heeft Jezus aan zijn mensen een geheim geleerd: Wij gaan rond met het brood, wij gaan rond met de wijn, want iedereen mag leven en vrolijke zijn."* Hierna klinken de instellingswoorden, door Joh. Seb. Bach op papier gezet – Matteheus Passion "BWV 244. We bidden het Onze Vader, ontvangen de vredegroet en wensen elkaar de vrede.

Weerstra draagt het gedicht "De Disgenoten" voor.

Aansluitend wordt brood en wijn gedeeld. Het brood is ongegist: het zijn matzes, als teken van onze verbondenheid met Israël en als herinnering aan de bevrijding uit Egypte. Tijdens het delen wordt gezongen:

"Lichem fan Kristus as brea brutsen, it makket ús hiel; lichem fan Kristus as wyn Hy dkinkt Him wei, wy diele mei: goed foar de lea en de siel."

Jezus gaat naar de Vader

De tafel wordt afgeruimd, alleen de paaskaars blijft staan.

Het lied 159:1-5 uit Tussentijds 159: *"In stille*



nacht houdt Hij de wacht" wordt wisselend door de voorganger solo en door de gemeente gezongen (Nederlands en Fries).

Jannie Lindeman leest Johannes 13: 31-38.

Jezus vertelt zijn leerlingen dat hij nog maar korte tijd bij hen zal zijn. En dat Petrus hem drie keer zal verloochenen voor dat de haan kraait.

Gezamenlijk wordt Luthers avondgebed gelezen, waarna de kerk in stilte wordt verlaten.

Medewerkers

De Paascommissie heeft de diensten van de Paascyclus voorbereid.

De voorganger in de diensten is ds Wiebrig de Boer-Romkema.

Medewerking wordt verleend door onze organisten, een projectkoor o.l.v. Klaske Deinum, de Brassband Wirdum, de Zondagsschool, de Commissie liturgisch bloemschikken, de Zendings- en Missionaire Commissie, ouderlingen en diakenen, een team van kosters en diverse gemeenteleden.

Tekst: AD. Foto's: uit het archief.



Samen met het koor zingen we lied 568 *"Ubi caritas"* (Latijn en Fries). Sándor