



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Goede Vrijdag 19 april 2019



Wij beginnen de dienst in stilte. Het orgel zwijgt. De avondmaals-tafel is leeg. Gemeenteleden en gasten zoeken geruisloos hun plaats in de banken.



Bij de liturgische bloemschikking:

De schikking is opgesteld in de vorm van een kruis. Er prijken rode bloemen in de vazen.

Zingen: Lied 882:
3, 4 – koor; 5 – allen:
*‘Allerhoogste God,
heilig en luisterrijk,
luister ongekend, U
werd veracht,*

*verworpen, U die met ons bent en wij
aanschouwen uw luister’*



Muziek: Henryk Górecki
– Deel VI molto lento uit
‘Miserere’ opus 44

Wij bidden het gebed van toenadering

Sjonge: Lied 547: 4 en 5:
*‘Lit ús God ferearje, libje
fan it ljocht, want wêr soen
wy keare hie Hy ús net
socht?’*

Koorzang: bij Psalm 22. Uit: *‘Bij hoog en bij
laag’,*

*40dagentijd-
liederen voor
kinderen; 4
coupletten*

De Passie

Het lijdensverhaal van
onze Heer Jezus
Christus volgens de
beschrijving van de
evangelist Johannes

Johannes 18: 1 – 19: 42 –
vertaling Sytze de Vries



Verteld door een
evangelist, een samenspraak tussen Jezus,
de schare, een meisje, Petrus, een dienaar,
omstanders en een slaaf

In faam seach Petrus – Eppie Dam

Gearspraak tusken Tjitske en de gemeente:
Allegear: *‘Petrus siet sa ticht by ‘t fjoer, mar hy
sei: Wêr hast it oer? Mins, dy man fan Nazareth,
ik ken Him net, ik ken Him net’*



*verlaten ben ik in het land van de dood. Geen
vriend is mij overgebleven geen mens deelt met
mij nog het brood’*

De samenspraak wordt vervolgd, met toevoeging van Pilatus, de Joden en soldaten

Zingen: Lied 558: 1 en 8: *‘Jezus, om uw lijden groot, om uw leven en uw dood, die volbrengen `t recht van God, Kyrie eleison`*

De samenspraak wordt vervolgd, met toevoeging van priesters

Zingen: Lied 558: 5 en 6: *‘Here, om uw bloedig zweet, als Ge- alleen de wijnpers treedt, om de kelk vol bitter leed, Kyrie eleison`*



De samenspraak wordt vervolgd, met toevoeging van opperpriesters

De Paaskaars wordt gedooft

Stilte

Sjonge: Lied 576a: 5: *‘Haw tank foar wat Jo dienen, myn God dy`t mei my giet, foar al wat Jo trochstiennen oan lijen en fertriet`*

De evangelist vervolgt de lezing

Muziek: Slotkoor ‘Hier liegen wir gerührte Sünder` - uit Der Tod Jesu TWV 5:6 – G.Ph. Telemann

Aan de voet van het Kruis



Uit liefde en respect voor Christus brengen wij een kruishulde. Er worden bloemen bij het kruis gelegd en kaarsjes gebrand. In stilte bidden we voor wie in deze wereld in nood zijn.

Koor: Lied 588

Het koor zingt steeds: *‘Heilig gelaat van Jezus`*
Tussendoor zingt de predikante (bovenstem) de coupletten: *‘Heilig aanschijn van het Lam, hart doorstoken, heilige wonde, Gij, mijn levensbron,*



mijn heil, heilig aanschijn van het Lam`

Daarna wordt dit lied zingend herhaald of meegeneurd



Aanklacht onder het kruis

W. van der Zee, *‘In het huis van de Levende`*, p.64 – in: Jan de Jong - *‘De goede week vieren`*:

‘Mijn volk, wat heb ik u misdaan of waarmee heb ik u bedroefd?’

Allen: zingen het refrein van Lied 547: *‘Kyrie eleison, wees met ons begaan, doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan`*

Gezongen gebed des Heren:

Lied 369b:

Voorzang: *‘Onze Vader in de hemel.....`*

Allen: *‘Want van U is het koninkrijk.....`*



Stilte

Wij verlaten de kerk in stilte

Nu begint het wachten. We wachten af... tot op de derde dag. Morgen is een stille dag, een stille zaterdag. We kunnen dan nogmaals bij het kruis een kaarsje aansteken, bloemen leggen, stil zijn en naar muziek luisteren.

Medewerkers

Voorganger: Da. Wiebrig de Boer-Romkema

Organist: Albert Minnema

Projectkoor o.l.v. Klaske Deinum

Ouderling: Linda Jongbloed

Diakenen: Nieske Span

Tjitske Crossen

Koster: Hendrik Hiemstra

De Paascommissie, waaronder en aantal gemeenteleden

Comm.Liturgisch Bloemschikken: Lies de Jongto:

Tekst: CB Fotos: DW

