



# ZON-DAG BOEK



## PROTESTANTSE GEMEENTE

Wirdum e.o. 28 April 2019

### Dienst van de voorbereiding

Het is de eerste zondag na Pasen. Na de viering van de Stille week staat de kerk ook nu weer voor ons open om samen te komen en te zingen en te luisteren naar Gods woord.



We worden welkom geheten door ouderling van dienst Truus Sterrenburg. Als aanvangslied zingen we lied 81: 1 en 2: *"Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte"* Na bemoediging en groet volgt een moment van stilte.



Hierna volgt het drempelgebed. We zingen als antwoord lied 81: 3 en 4: *"Dit is ingezet als een eeuwig teken"* Na het gebed om ontferming zingen we als Glorialied, lied 869:1,5 en 6 in het fries: *"Loofje de hear, ûs heechste goed"*



Op de beamer verschijnt een beeltenis van een kindergezigtje. Het is overgenomen van een scan, bewerkt met rode verf. Het is een werk van Henk Heideveld. "Pinksterervaring".

Met Pasen worden we opnieuw geboren en zijn we als pasgeboren zuigelingen. God blaast over Zijn kinderen. Bij Johannes valt Pasen en Pinksteren samen.

### Dienst van de schriften

Na het gebed bij de opening van het Woord volgt de 1<sup>e</sup> schriftlezing. Dit is uit Genesis 8: 6-16. Na 40 dagen deed Noach het venster in de ark open. Na eerst een raaf en vervolgens een duif los te laten, die weer terug kwamen, wachtte hij nog 7 dagen. Toen liet hij weer een duif los en was de aarde opgedroogd en mochten ze weer uit de ark.



Na de lezing zingen we lied 351: 1 en 3: *"In U zijn wij begrepen, In U zijn wij gedoopt"*

De 2<sup>e</sup> lezing is uit Joh. 20: 19-31 Jezus verschijnt aan de discipelen.

We zingen lied 644: 1,2 en 3: *"Terwijl wij Hem bewenen, Omdat Hij van ons ging, Is Hij aan ons verschenen In Zijn verheerlijking"*

## Preek

Als geestelijk verzorger bij de luchtmacht kreeg ds. Asscher vele verhalen te horen van militairen die werden uitgezonden. Die staan soms vaak op het randje van leven en dood en de weg naar huis terug was soms erg lang. Zo ook van Odysseus. Hij ging oorlog voeren en zijn vrouw Penelope zou op hem wachten tot hun zoon een baard op zijn kin kreeg. Maar de oorlog duurde 10 jaar en het duurde ook nog eens 10 jaar voor hij weer thuis was. Door de mist herkende hij zijn eigen land niet, niet eerder dan toen de mist optrok. Maar het was niet veilig om zo thuis te komen. Hij vermoedde zich en niemand herkende hem, alleen de hond. Soms snappen dieren het leven beter dan de mensen. Zoals de duif in het verhaal van Noach, die wordt losgelaten om te zien of de aarde weer leefbaar is geworden. Odysseus is teruggekomen, maar wie is hij geworden? Zo komt er ook vandaag iets ernstigs voorbij. Een man is vernederd, bespot en doorgemarteld. Na drie dagen staat Hij op uit de dood en komt Hij bij zijn vrienden en waaraan herkennen zij Hem? Aan Zijn wonden, de tekens die zichtbaar zijn. Die wonden worden tekens van nieuw leven. Wij krijgen door Zijn marteling en moord een nieuwe kans op leven voor het aangezicht van God. Jezus



neemt het kwaad niet weg. Hij verzoent ons er mee. Wij herkennen Jezus aan de littekens die Hij heeft opgelopen om voor ons te sterven en Hij herkent ons aan onze littekens. Hij verzoent ons met het kwaad

en geeft ons zodoende nieuw leven. Het kunstwerk van Henk Heideveld is een scan van een baby in de baarmoeder in de 7<sup>e</sup> maand. Door de rode verf die hij er eerst op aanbracht er laag voor laag weer af te schuren, kwam het kindergezichtje voor de 2<sup>e</sup> keer tevoorschijn. Die rode verf is het lijden van Christus. Hij ging aan de dood ten onder, maar stond als een wonder weer op. Die rode verf is ook onze levensloop. We worden gekleurd door alle ervaringen die we in het leven opdoen. We mogen laag voor laag de verhalen van ons vertellen, opbiechten, stoom afblazen en

ontdekt worden door die Mens, die er voor ons wil zijn en ons altijd weer een nieuwe ochtend van leven geeft.  
Amen.

Na een moment van stilte en muziek zingen we lied 642, alle verzen.

*“Ik zeg het allen dat Hij leeft,  
Dat Hij is opgestaan”*

## Dienst van het delen

De bloemen gaan vandaag als groet van onze gemeente naar mevr. Reitsma-Boesenkool



De 1<sup>e</sup> collecte is voor diaconie

De 2<sup>e</sup> collecte is voor onderhoud gebouwen.

## Herdenking

25 april Tetje Jongbloed-Spoelstra

Ons gemeentelid mevr. Tetje Jongbloed-Spoelstra is deze week overleden. We gedenken haar met het gedicht *“De minsken fan foarby”* en zingen lied 90 : 1 en 8:

*“Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen  
De zekerheid van allen die U vrezen”*

Onder het zingen wordt er door een diaken een kaarsje aangestoken en in de kapel geplaatst bij



haar naam.

## Dankgebed-voorbeden- en stil gebed

We sluiten de gebeden en het stil gebed af met het gezamenlijk bidden van het Onze vader.

Hierna zingen we als slotlied lied 634 : 1 en 2

*“U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer”*



### Heenzending en zegen

Ook nu mogen we de zegen ontvangen en dit beantwoorden we met een drie keer gezongen Amen.



### Medewerkers

Voorganger: ds. E. Asscher Leeuwarden  
Ouderling: Truus Sterrenburg  
Diakenen: Tjitske Clossen, Nieske Span  
Organist: Klaske Deinum  
Koster: Wiebe Brouwer  
Beamer: Dick Sterrenburg  
Bloemen: Fokje Tolsma  
Tekst: HM Foto: ROB

