



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE

Wirdum Fr e.o.

Zondag, 5 mei 2019 – 09.30 uur

Welkom

Op deze wat frisse Bevrijdingsdag heet ouderling van dienst Elizabeth Mozes ons



welkom - ook de mensen die thuis de dienst via de cd beluisteren. Als opening zingen we lied 81:

"Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte!"



maar vangen niets. Een man op de oever raadt hen aan om het net aan de andere kant uit te gooien.

Gezongen wordt lied 644: *"Terwijl wij Hem bewenen, omdat Hij van ons ging, is Hij aan ons verschenen in zijn verheerlijking."*

Preek

Een hightea of een maaltijd met vrienden of bekenden zorgt voor verbinding. Ook in de Bijbel zie je dat: Jezus eet geregeld met mensen. Na de turbulente gebeurtenissen met Pasen hebben de leerlingen van Jezus vol verdriet hun gewone leven weer opgepakt. Zo kan dat met ons soms ook gaan, bij teleurstellingen in ons leven. Wat doelloos is een aantal leerlingen van Jezus het water opgegaan en zijn de netten uitgegoot.

Maar de vissen laten zich niet zien. De zee en het water zijn bijbelse begrippen die staan voor ellende en verdriet. De leerlingen zijn de hele nacht in de baan geweest maar hebben niets gevangen. Dan roept een man op de oever, dat ze het net aan de andere kant moeten uitgooien. Als ze dat in arren moede doen merken ze, dat het net vol zit met vis. De man op de oever blijkt Jezus te zijn. Daar staat een maaltijd voor hen klaar.

Met Zijn oproep begint iets nieuws. Jezus roept hen op om weer aan land te komen en hun discipelschap weer op zich te nemen. Met deze maaltijd wordt er opnieuw verbinding gelegd, ook met Petrus, aan wie Jezus tot drie keer vraagt of die van Hem houdt. Dat herinnert aan de verloochening van Jezus, nadat de haan drie keer had gekraaid. Met deze maaltijd wordt Petrus duidelijk, dat hij weer in genade is aangenomen. Waar staat de tafel in óns leven, waar wij verbinding kunnen zoeken? We mogen weten, dat aan Jezus' tafel wij altijd welkom zijn.



Na de groet en bemoediging zijn we een moment stil voor God. De voorganger kondigt aan, dat het vanmorgen gaat over de verschijning van Jezus aan zijn leerlingen, na Pasen. Dat heeft ook met bevrijding te maken.

Vervolgens zingen we lied 216: *"Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels geven hem door."*

Bijbelverhalen



De lezing komt uit Johannes 21: 1-17. Dat gaat over de leerlingen, die na Pasen hun gewone visserswerk weer hebben opgepakt. Ze zijn aan het werk

Na stilte en orgelspel zingen we: *“U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijn.”*

Bloemen



De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar mevrouw Hoogsteen aan de Legedyk te Wirdum.



Aan het slot van de dienst krijgen we Gods zegen mee. Hierna wordt nog het Wilhelmus gezongen.

En dan is er koffie en gelegenheid om even na te

praten.

Collecten

Gecollecteerd wordt voor (1) Kerk in Actie – noodhulp Syrië en (2) kerkelijk werk..

Gebeden, slotlied en zegen

De predikant gaat voor in onze dank- en voorbeden. Stilgestaan wordt onder meer bij het voorrecht van vrede en vrijheid. De gebeden worden afgesloten met het gezamenlijk Onze Vader. De slotzang is lied 645: *“Sjong no himelheech, priizje de Heare.”*



Medewerkers

Voorganger: ds. A. Wiebenga, Sneek
Organist: Albert Minnema
Ouderling: Elizabeth Vogelzang
Diakenen: Jannie Lindeman, Nieske Span
Bloemen: Klaaske de Boer
Koster: Drees Visser
Beamer: Gerrit de Vries
Tekst: AD Foto: ROB