



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 12 mei 2019

Op deze stralende maar frisse zondagochtend komen gemeenteleden en gasten naar de kerk om elkaar te ontmoeten en inspiratie op te doen voor de komende week.

Dienst van de voorbereiding

Welkom en mededelingen



De ouderling van dienst, Linda Jongbloed, heet iedereen van harte welkom. Ook gemeenteleden die de dienst later op cd horen en op die manier vanochtend met ons verbonden zijn. De zondagsschool is in de Fikarij en ook met hen voelen wij ons verbonden.

Wy sjonge it **iepeningsliet**, steande: Liet 216: 1, 2 en 3: *‘Dit is in moarntiid as oait de earste.*



‘t Liet fan `e klyster makket God grut`

Groet

Foargonger: Genede jimme en frede fan God ús Heit en fan Jezus, Kristus, ús Hear

Allegear: Amen

Foargonger en gemeente sprekke de **bemoediging en gebed op de drompel út**



Na uitbundig en prachtig orgelspel als inleiding op Lied 100 zingen wij vers: 1, 2 en 3: *‘Juich Gode toe, bazuin en zing. Treed nader tot gj Hem omringt`*

Het gesproken **Kyriëgebed** wordt drie keer onderbroken door een gezongen *‘Kyrië eleison`*

Wij zingen het **glorialied**, Liet 117d: Latijn-Frysk-Latijn: *‘Laudate omnes gentes, laudate dominum`, ‘Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear`*

Dienst van de Schriften

Bea om ljocht

Schriftlezing: Ezechiël 34 : 1 – 7,11,12,15-16

Wy sjonge fiif verzen fan: *‘Myn hoeder is de Heare God, wat kom ik noch tekoart. Yn griene greiden bringt Hy my wêr`t my gjin ûnheil bart`*



Evangelielezing: Johannes 10: 11 – 16 en 30

Overdenking

De tijd tussen Pasen en Pinksteren is de tijd van overgang van discipel (leerling) naar apostel (boodschapper). De herder die voor zijn schapen



zorgt staat daarvoor symbool. Betrokkenheid en eigenaarschap is dan belangrijk. Vandaag horen we over de slechte herders en de goede herders. Ezechiël profeteert als boodschapper van God: 'Wee jullie, slechte

herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid!' Er is niet goed voor de schapen gezorgd en de schapen werden niet geweid. Zieke dieren werden niet genezen en verjaagde dieren niet gezocht en teruggehaald. Dit zegt God, de Heer: 'Mijn schapen zijn verstrooid en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat'. De Goede Herder gaat naar zijn kudde op zoek als zijn dieren



verstrooid zijn geraakt. Hij redt ze uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken. 'Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten' - spreekt God, de Heer. Johannes vertelt ons over de goede herder. 'Ik

ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ook schapen die niet uit deze schaapskooi komen moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder'. 'De Vader en ik zijn één'.

Stilte

Orgelspel

Wy sjonge Liet 981: 2 en 3: 'Salang't de minsken wurden sprekke, salang't wy libje foar elkoar, salang sill' Jo ús net ûntbrekke, yn Jezus` namme tank dêrfoar'

Dienst van de Gebeden en Gaven

De bloemen gaan vandaag als groet van onze gemeente naar



dhr. Henk Kikkert

Collecte: 1. Jeugdwerk 2. Kerkelijk werk

Wij bidden onze dankgebeden, voorbeden en bidden in stilte.

Als afsluiting van de gebeden bidden wij gezamenlijk het 'Us Heit'



Als slotlied zingen wij vier verzen van 'Alle wûnder om ús hinne komt út Gods hân'

Zending en zegen

De zegen beantwoorden wij door een driemaal gezongen 'Amen'.



Medewerkers

Voorganger: Da. Hinke Post-Knol
 Organist: Klaske Deinum
 Ouderling: Linda Jongbloed
 Diakenen: Tjitske Cnossen
 Wiebren Jongbloed
 Koster: Gerrit de Vries
 Beamer: Steven Feenstra
 Bloemen: Neeltje Hellinga
 Verslag: CBB Foto: ROB