



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirum Fr e.o.

**Donderdag, 25 mei 2019 - Hemelvaartsdag
dautraapjen en ochtendgebed**

Half acht 's ochtends - dautraapjen

Tegen half achten hebben alle deelnemers zich



verzameld in de tuin van de Fikarij. Ze komen uit Wirum, Wijtgaard, Idaerd, Wergea, Drachtstercompagnie en Leeuwarden. Het wolkendek is grijs, de buienradar voorziet geen neerslag.



Elizabeth Mozes heet allen welkom. De meditatieve wandeling voert langs de Tsjaerderdyk, Griene Dyk, Hekke Miedepaad, Moskoured en



Swichumerdyk En eindigen bij het beginpunt, het verenigingsgebouw de Fikarij.

Onder een bewolkte hemel gaan we van start. Bij het Hekke Miedeset is een kort meditatief moment en tijd voor een broodje. Jannie Lindeman doet een gebed.





klaar.

Hierna wordt de wandeling hervat, deze keer in stilte. In de stilte laten koeien, weide- en watervogels zich zien en horen. De uitbundige kleuren van koren-, boterschapenbloemen, fluitekruid en een enkele pinksterbloem bieden tegen elkaar op. Je voelt je even één met de natuur.

In Swichum opnieuw een rustmoment en tijd voor een versnapering.

Jannie spreekt hier een pelgrims-zegen uit van Frans Cromphout.

Daarna volgt het laatste deel van de route, naar de Fikarij. Hier staan koffie en broodjes klaar. Langzamerhand druppelen ook niet-wandelaars de zaal binnen. Ook voor hen is er koffie en liggen de broodjes



Half tien – ochtendgebed

Om half tien verwelkomt Corry Brouwer de aanwezigen. Samen zingen we lied 663 (1,2): *“Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Wat wij in Hem bezaten, is altijd om ons heen.”* enz.

Als bemoediging spreekt Corry uit, dat Onze verwachting is op de Eeuwige, onze God. Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is. Die betrouwbaar is tot in eeuwigheid. Als antwoord wordt gezongen uit Sjongend op Wei 55: 1, 2 en 3: *“Kroon Hem met gouden kroon”*. Vervolgens bidden we om een beetje hemel voor alle mensen.



De (Fryske) lêzing komt út Lukas 4: 49-53. Yn dat ferhaal fertelt Jezus de learlingen dat hy harren stjoert wat syn Heit tasein hat. Hy stiek de hannen omheech en segene harren. En wylst Er harren segene, gong Er by harren wei. Hja giene hjirop yn grutte blydskip werom nei Jeruzalem en wiene oan-ien-wei yn 'e timpel om God te ferhearlikjen.

In de korte overdenking gaat het om de woorden “met zonder”. Zodra het mooi weer is willen alle kinderen “met zonder jas” naar buiten. En hoe vaak je ook zegt dat het ‘met jas’ of ‘zonder jas’ is, dat doet er niet toe: ‘met zonder jas’ is wat ze

bedoelen. Zoals “met zonder jas” een vertaling is van een zomerse dag, zo zou “met zonder Jezus” de vertaling kunnen zijn van Hemelvaart. Wij leven als wezen, zonder de directe nabijheid van hem die ons richting gaf. Wij moeten het doen met de herinnering. In eerste instantie worden de leerlingen dragers van het getuigenis. “Ik stuur jullie wat mijn vader heeft beloofd” (Lucas 24: 49 Groot Nieuws Bijbel), opdat zij met verstand, hart en ziel de wet en de profeten zullen begrijpen en navolgen. En in hun kielzog, zoveel eeuwen later, worden wij gegrepen door diezelfde schriften. Door de wet en de profeten. Ons antwoord daarop is ons leven. Een leven “met zonder Jezus”. En af en toe dan wordt het een zomerse dag, als woord én daad de belofte dragen van de wet en de profeten: een zomerse dag “met zonder Jezus”.

Bij dit lied hoort een vrolijk lied (146a:1): “Laat ons nu vrolijk zingen”.

Hierna leest Jannie Lindeman het gedicht over Hemelvaart.

De viering wordt besloten met het zingen van lied 886: “Abba, Vader”.

Vorbereiding door:

Jannie Lindeman, Janny Veenstra, Nieskje van der Meer, Tjitske Cnossen, Elizabeth Mozes en Corry Brouwer;

Organiste: Klaske Deinum

Beamer: Hendrik Hiemstra

Tekst: AD Foto: SB

