



# ZON-DAG BOEK

**PROTESTANTSE GEMEENTE  
Wirdum Fr e.o. 26-05-2019**



**“Blijven dromen”** is het thema van deze dienst die mee georganiseerd is door de club ‘Jong belegen’.



Terwijl we de kerk binnenkomen zingt een groepje van vijf jonge mensen met begeleiding van de piano vooraan in de kerk. Een mooie

binnenkomer.

## Welkom

Het openingslied is ‘Lied van dromen en vergezichten.’



Ds. Wiebrig de Boer-Romkema is de voorganger. Dan volgt het stil gebed met lied 887. ‘Wees stil en weet: Ik ben uw God’. En vers 3 ‘Op u vertrouw ik, goede God.’

## Inleiding:

Afgelopen winter is er met de Jong Belegen club gepraat over hoe de liturgie wordt beleefd. Over wat ‘vieren’ ons vandaag de dag te zeggen heeft. Een experiment was om vanuit een leeg wit vel te beginnen en een dienst te scheppen. Het gaat over Jozef, de beroemde jas, over dromen, jaloers zijn en leugen en bedrog. Over in de put raken maar er ook weer uit komen, hoe Jozef door zijn broers werd verkocht en in Egypte een positie verwierf hoe hij de gevangenis in ging en er weer uitkwam. En uiteindelijk op wonderlijke wijze weer in contact kwam met zijn familie. Het gaat over verzoening en blijven dromen,.

Het Kyrie volgt, het is een schreeuw vanuit je hart Vandaag voor elk mens in de put. Mensen die niet meer durven dromen. En aansluitend het Gloria, lied 405. ‘Dat eens de Heer zal komen in deze wereldtijd en lang vervlogen dromen vertaalt in werkelijkheid.’



## Het verhaal

Dan volgt het verhaal van Jozef verteld door Laura de Jong uit de prentenbijbel.



Het is aangevuld en bewerkt. Tussendoor klinken ‘ballades van Jozef, door Ingrid Dol. Het bekende verhaal over Jozef zijn droom, de kleurige jas, het



in de put gooien door zijn broers. Jozef in Egypte, de farao, de ontmoeting met zijn broers en de verzoening. Ondertussen zingen we het bekende lied uit ‘Alles wordt nieuw’ deel 1, lied 6 en na afloop:

*‘One big world let’s share it together  
One big world for you and for me  
One big world foar things will be better  
When we share them together. You’ll see.*



## Meditatie en..

De kinderen gaan aan de slag met het thema en gaan naar de kapel met Paulien Meijers. Dan volgt een lezing:1: Johannes 14, 23-29 Daarna zingen we lied 162 uit Tussentijds.



*“Dêr’t de leafde bloeit, de frede floeit  
En de freonskip groeit, dêr is God mei ús.”*



We krijgen traditioneel een pepermuntje van de kinderen aangeboden tijdens een korte meditatie.

Blijven dromen, het is zoals het is, maakt het wat uit wat ik doe er verandert toch

niets. Wat wil de beker in het verhaal van Jozef



zeggen? Jozef test zijn broers. Zouden de broers Benjamin mee laten nemen door de soldaten nu de beker bij hem gevonden is? Je zou het wel verwachten gezien de behandeling van Jozef.

De beker kun je zien als

een gebed. Mag de beker overvloeien en duurzaam zijn. Jozef test of de broers nog van elkaar houden? Staan ze voor elkaar in? Ja dat is het geval. Jozef haalt nu zijn broers uit de put. Er valt altijd opnieuw te beginnen er valt altijd wat te leren.



Na de stilte worden druiven uit een beker uitgedeeld door de jonge kinderen en zingen we *‘t zijn de kleine dingen die het doen’* van Saskia en

Serge. Ingrid Dol speelt op gitaar en de Jong Beleggen mensen zingen de coupletten.



## Dienst van het delen

De bloemen gaan naar Johannes Koorstra en er is een verheugende mededeling dat er twee nieuwe ambtsdragers zijn namelijk Catharina de Graaf (voorzitter kerkenraad) en Jan Sybren de Jong (kerkrentmeester). De collecte is voor de zending en voor het onderhoud van gebouwen.



Er wordt gebeden om rust te nemen om kleine dingen te zien en om kracht om dingen te veranderen die we kunnen veranderen. We bidden voor wie angst heeft en met ziekte wordt geconfronteerd.



## Slotlied en Zegen

We zien nog even voorbij komen op de beamer dat ús dümny 6 jier ferbûn is oan ús gemeente.

Jong belegen wordt bedankt voor de medewerking en we zingen tot slot opwekking 54 *‘Looft de Here’*.





Na de zegen verlaten we de kerk.



**Medewerking** aan deze dienst is verleend door:

- Voorganger: da. Wiebrig de Boer-Romkema
- Organist: Klaske Deinum
- Ouderling: Elizabeth Mozes
- Diaken: Wybren Jongbloed en Tjitske Crossen
- Koster: Drees Visser
- Beamerpresentatie: Hendrik Hiemstra
- Tekst: JR Foto: ROB

