



# ZON-DAG BOEK



## PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 18 augustus 2019

### Welkom



Als ouderling van dienst heet Corry Brouwer iedereen welkom. Onze eigen predikant, ds. Wiebrig de Boer-Romkema, is weer terug van vakantie (op de beamer was ons dit al



op een creatieve wijze duidelijk gemaakt) en gaat deze ochtend voor in de dienst.

### Dienst van de voorbereiding

Het openingslied is lied 906: 6,7,8 *"Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven"*.

De begroeting en groet volgt, zoals verwoord door Sytze de Vries, in het Fries vertaald door Margryt Poortstra: *"Us help is yn de namme fan de Hear"*

We zingen lied 139: 2,14 *"Gij zijt zo diep vertrouwd met mij"*.



Het gebed om ontferming en de dank wordt door voorganger en gemeente gezongen, zoals gedicht en getoonzet door Hinne Wagenaar.



Tijdens de korte stiltes na ontferming en na dank zien we foto's van beelden van Marianne Dijkstra.

Ds. Wiebrig de Boer-Romkema laat een fles met flessenpost zien. Deze fles komt van Terschelling en is bestemd voor Wirdum. De E-10 kerk heeft een uitnodiging verstuurd voor een inspiratiefestival op



Terschelling in 2020.

Over inspiratie, over vuur, daar gaat het vanmorgen over. Zoals enkele weken geleden zingen we nog eens het lied *"Sprekende kleuren"* van Mark van der Veer.

### Dienst van het Woord

Lied 802: 1 *"Door de wereld gaat een woord"* zingen we voor de lezing van Jeremia 23: 23-29 over Gods woord als een vuur.

Van hetzelfde lied volgen de verzen 4 en 6 voor de lezing uit het Nije Testamint: Lukas 12: 49-56. Jezus zegt dat hij gekomen is om op aarde een vuur te ontsteken en waarschuwt de mensen om de tijd te duiden.

Lied 1012 : 1,3,5 *"Geef aan de wereld vrede, Heer"*.



## Preek

Ga op reis, breek je tent op. Niet voorgoed vastpinnen, het leven is een reis. Sluit je niet af voor de wereld, ontmoet anderen. Sta in relatie, zoals de beelden van Marianne Dijkstra in ons



kerkgebouw dit uitdrukken. Dan kun je opbloeien. Uit liefde geeft God de opdracht naar het land dat Hij wijst te gaan, een land vol van liefde, vrede en recht. Luister niet naar elke "messias".

Het komende dorpsfeest staat in het teken van de jaren '60. Het Woodstock festival had 50 jaar geleden ook het thema love-peace-understanding. Schrokken wij niet van de woorden van Jeremia en van Jezus? Jezus was toch vredesvorst? Nu staat Jezus voor vuur, uitzuivering en warmte. Hij gaat in naam van de Eeuwige, zonder concessies aan het Woord. God is niet alleen van dichtbij, maar ook van ver (Jeremia). Gods goedheid en genade moeten we aan het licht brengen. Flessenpost: breek je tent op en ga op reis, met vuur in je harten en handen. Opdat de mensen kunnen helen in alle gebrokenheid. Amen.



## Stilte

## Orgelspel

## Dienst van gebeden en gaven

Mededelingen door de ouderling.  
Een geboortekaart ontvangen; op 12 augustus is geboren Wiebren Hendrik Jongbloed.



De bloemen gaan naar mevrouw Hiemstra-Algra.

1<sup>e</sup> collecte: zending.

2<sup>e</sup> collecte: kerkelijk werk.

De gebeden worden afgesloten met het samen bidden van het *Us Heit*.

Het slotlied is lied 838:

1,2,3 "O grote God die liefde zijt".

## Zending en zegen

Vooraf leest de predikant een tekst van Alfred C. Bronswijk over dromen voor.

De zegen beantwoordt de gemeente met een driemaal gezongen Amen.



### Medewerkers

Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-Romkema  
Organist: Albert Minnema  
Ouderling: Corry Brouwer  
Diakenen: Wiebren Jongbloed, Nieske Span  
Koster: Drees Visser  
Beamer: Dick Sterrenburg  
Bloemen: Fokje Tolsma

Tekst: SIW

Foto's: ROB