



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE

Wirdum Fr e.o.

Zondag 12 januari 2020

Voordat de dienst begint is er ruimte



voor ontmoeting en een kopje koffie. De dienst

begint om 10.00 uur.



Het thema is **“Ben ik in beeld?”**

Welkom



Ouderling Catharina van der Graaf heet iedereen welkom. Het

openingslied is lied 139: 1,7 *“Heer, die mij ziet zoals ik ben”*.



Na de bemoediging volgt een gezongen gebed, lied 833 (Engels, Nederlands, Fries) *“Take, o take me as I am”*.

Tjitske Brouwer licht



het thema van de dienst nader toe. Hoe gaan we om met social media? Hoe komen berichten

over op anderen? Geen emoties van de ander kun je zien.

We kijken naar de video *“Ik word wakker door mijn wake-up-app”* (Djurmaine ft Dylan Haegens) over social media.



Dienst van de voorbereiding

Ds. Wiebrig de Boer-Romkema: een kerkdienst is openbaar, geen drempel, geen voorwaarden. Ook internet is openbaar. Reinder tuitert tijdens deze dienst berichten; onze dienst is op internet te volgen. Van twee gemeenteleden zien we foto's welke zij op internet hebben geplaatst. Het kan leuk zijn, maar het kan ook tegen je worden gebruikt.

We zien de video van een luisterliedje "Vind je jezelf leuk genoeg?" (Rutger Vink). Lezing uit het Oude Testament: de tsien geboaden uit "Wurd foar Wurd" (Karel Eijkman,



vertaling Eppie Dam). Na elk gebod vertaalt Gysbert Wassenaar



dit gebod naar het gebruik op social media.

Gysbert Wassenaar noemt een aantal



stellingen, waar de kerkbezoekers ja of nee op kunnen antwoorden door aan een bepaalde kant van het middenpad te gaan



staan. Een spel dat door de jeugd is bedacht. Alle stellingen gaan over social media. Duidelijk wordt dat de oudere kerkgangers veel minder met social media hebben dan de jeugd.

Wij zingen "Als je geen liefde hebt voor elkaar" vier coupletten (uit "Alles wordt nieuw").

Evangelielezing is Matteüs 3: 13-17 over de doop van Jezus door Johannes. Zingen "Leven is gegeven" twee verzen. Daarna gaan de kinderen naar de kapel met het thema aan de slag.

Meditatie

We leven in een beeldcultuur die de woordcultuur heeft verdrongen. Ds.

Wiebrig de Boer-Romkema vertelt dat ze als jong kind met anderen elkaars lichaamsomtrek op papier tekenden. Dat had iets magisch; zo kwam je in beeld. Je kon elkaars ruimte



ontdekken.

Voor ieder is het belangrijk gezien te worden; elkaar aanvaarden. Een mensenkind blijft



een wonder, nooit is die precies te tekenen, niet op een beeld vast te pinnen. Bij God ben je in beeld,



dieper dan je jezelf kent (psalm 139).

Durven we ook in beeld te komen onderweg bij anderen? Amen.

Orgelspel



Medelingen



Ouderling van dienst: de bloemen gaan naar Hannie Adema.



1^e collecte: Rode Kruis hulp Australië
2^e collecte: kerkelijk werk.



Elizabeth Mozes licht de eerste collecte toe.

Op het

beamerscherf zien we de video over een schoolreünie (Snelle), waar je bang voor kunt zijn, maar ook: zonder jou was er geen muziek.

Dienst van gebeden

Tijtske Brouwer laat zien dat de kinderen in de kapel een silhouet van elkaar hebben getekend.

De jongeren hebben de onderwerpen van de gebeden aangedragen. De gebeden worden afgesloten met het gezongen Onze Vader (lied 175 uit "Geroepen om te zingen").

Reinder Bouma vertelt ons hoe het met twitter is gegaan tot nu toe: 1 retweet en 2 likes.

Slotlied

Het slotlied is "Ga dan op weg" drie verzen (tekst Jacqueline Roelofs-van der Linden, melodie gezang 434).





Tot slot vraagt Gysbert een review over de dienst te geven; het worden allemaal duimpjes omhoog.



Zegen

De zegen beantwoorden we met een driemaal gezongen Amen.

Medewerkers

Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-Romkema
Organist: Albert Minnema
Ouderling: Catharina van der Graaf
Diakenen: Tjitske Crossen en Nieske Span
Bloemen: Lies de Jong
Koster: Gerrit de Vries
Beamer: Steven Feenstra
Vorbereidingsgroep: Tjitske Brouwer (Praethuys)
Gysbert Wassenaar en
Mariska Ruys (jeugd)
Tekst: SIW Foto's: ROB

