



# ZON-DAG BOEK

**PROTESTANTSE GEMEENTE  
Wirdum Fr e.o. 23-02-2020**



De ouderling heet de gemeenteleden, gasten en mensen die thuis luisteren welkom.

Ds. Van den Boogaard gaat voor in deze dienst.

Het openingslied is 154b 1-4.

## Dienst van de voorbereiding



De voorganger geeft het aan dat het vierde lied in deze tijd bijna herschreven moet worden in plaats van 'streng winter, zomer zacht' 'zachte winter zomer droog'. Hij vraagt diaken Tjitske Crossen nog even hoe lang het nu al weer geleden is dat ze de elfstedentocht heeft geschaatst.

Daarna volgt lied 65: 1 en 5 'De stilte zingt U toe, o Heere'.

Vanmorgen gaat het over brood. Jezus zegt 'ik ben het levend brood, wie tot mij komt zal nimmer honger leiden'

Kyriegebed.

Er wordt gedankt voor de zondagsrust een



geschenk in deze drukke wereld waarin zoveel van ons gevraagd wordt. Even stilte zodat we kunnen zien waarmee we gezegend zijn:

gezondheid, zien van wie we houden en ervaren dat we worden gedragen. Gebeden wordt ook voor mensen in nood, gebrek en radeloosheid. Voor de slachtoffers van het Coronavirus en de racistische aanslag in Hanau.

Dan volgt lied 995 'O Vader, trek het lot u aan van allen die door U bestaan'.

## Dienst van het woord.

Lezing Johannes 6 1-15 en 35 gaat over de vijf broden en twee vissen bij het meer van Tiberias.

We zingen aansluitend lied 383: 1-5 'Zeven was voldoende vijf en twee, zeven was voldoende voor



vijfduizend op de heuvels langs de zee'.

Vers 35: 'Ik ben het brood dat leven geeft', zei Jezus. 'Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit

meer dorst hebben'.

## De preek

De preek zal vandaag met een tussenzang zijn. Net als vroeger. Maar vreest niet hij is minder lang. Op de beamer verschijnt een foto met brood dat gebroken wordt.

We delen het leven in: economie en natuurbehoud; lichaam en geest (de dokter voor het lijf en de dominee voor de ziel); jong en oud; gevoel en verstand. Wij halen alles uit elkaar maar voor Jezus is dat ondenkbaar.

De wereld is éénheid omdat het Gods wereld is. De eeuwige is één. Wij leven in een wereld die scheiding maakt. Er is een gapende kloof tussen volle en lege magen. In Gods wereld is overvloed. Twaalf manden waren overgebleven en gaf hij mee om te voeren.

Dan zingen we de tussenzang 718 1-4: 'Wil dan geven dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij. Laat in goede daden 't woord van uw genade opgaan, sterk en vrij'. Er verschijnt een nieuwe afbeelding op de beamer: een schaal met vele kleine stukjes brood.

Mensen die het wonder bij het meer zagen, zien Jezus als een man die problemen kan oplossen. Ze concentreren zich op het materiële. Ze willen hem als koning. Maar Jezus trekt zich terug hij wil koning van lichaam en leven zijn. 'Ik ben het brood voor het hart.' Bij God is alles één. Wij leven in zijn overvloed om te danken en te delen.



Dan is er stilte en orgelspel.

Lied 653: 2,7 volgt: 'Gij zijt het brood van God gegeven'.



## Dienst van het delen en gebeden



Mededelingen: De bloemen gaan naar Tyt Wynia Sixma uit Reduzum.

Op 1 maart is er een doopdienst, waarin twee kinderen worden gedoopt.

### Collecte

- 1e collecte KIA
- 2e collecte onderhoud gebouwen



De voorganger bidt dat wij bereid mogen zijn te delen van Gods overvloed. Na het stilgebed volgt het gezamenlijke 'Onze Vader'.

Het slotlied is 981 'Zolang er mensen zijn op aarde'.

## De Zegen

Wij worden heengezonden met de Zegen van de Heer.

Na het afscheid nemen van de voorganger, draaft een ieder door de stromende regen weer snel naar huis.

Medewerking aan deze dienst is verleend door:

Voorganger: ds.J.G. van den Boogaard

Organist: Mars van't Veer

Ouderling: Linda Jongbloed

Diaken: Tjitske Cossen en Wybren Jongbloed

Koster: Drees Visser

Beamerpresentatie: Steven Feenstra

Tekst: JR Foto: DS