



ZON-DAG BOEK



**PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.**

Zondag, 8 maart 2020 – 09.30 uur

The Young Christian Singers



In de goed gevulde kerk gonst het van verwachting. Jong en oud heeft een plekje gevonden en wacht op de binnenkomst van het gospelkoor The Young Christian Singers. Dat staat in de

startblokken om het muzikale themaprogramma *Forgiven* op te voeren.



De ouderling van dienst verwelkomt een ieder en deelt mee, dat de bloemen gaan naar de familie Van Lune aan de Legedyk in Wirdum.

Hierna volgen votum en groet door de voorganger.



Dan: uit de luidsprekers klinkt koorzang en op het beamerschermb verscheen een houten kruis met doornenkroon.

De zang ebt weg en wordt overgenomen door het gospelkoor, dat zingend door het gangpad binnenkomt. Op de beamer verschijnt deze tekst:

*Laat de arme zeggen - ik ben sterk
Laat de sterke zeggen - ik ben rijk*

*Laat de blinde zeggen – ik kan zien
wat de Heer in mij heeft gezien
Hosanna, voor het Lam
dat is geslacht
Hosanna, Jezus is gestorven
en weer opgestaan*

Vanaf dat moment wordt de dienst overgenomen door het gospelkoor. Na een gebed en samenzang klinken woorden van vergeving. Die woorden horen tot de kern van het evangelie – zonder vergeving is er geen genade. In het vervolg van de dienst worden de evangelie-woorden uit Lucas 7: 39-50 en Matteüs 18:

21 en 22 uitgewerkt in prachtige zang, beelden en gesproken woorden. Zoals het verhaal van de vrouw die van overspel werd beschuldigd – Jezus vraagt de omstanders om wie





zonder zonde is, de steen te gooien. Hoe vaak moet je een ander vergeven: zeven maal zeventig keer, dus



eigenlijk altijd. Zo worden er meer bijbelse figuren aangestipt, zoals Judas, vol spijt over zijn verraad. Of Petrus, die Jezus verloochende – tot driemaal toe. Het maakt stil als je ziet, hoe vaak Jezus steeds weer vergaf.

In een korte meditatie vanuit de gospelgroep komen deze elementen samen. Hoe zit het



eigenlijk met onszelf? Wij worstelen hier immers ook vaak mee. En toch: vergeef de ander, denk aan wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan en onverminderd doet. Geloof in het wonder van Pasen. Denk ook aan het indrukwekkende verhaal over de verzetsheldin en

evangeliste Corrie ten Boom – zij bood



onderdak aan Joodse vluchtelingen in de Tweede Wereldoorlog. Ze werd samen met haar vader en

zus gearresteerd en kwam via het concentratiekamp Vught in het Duitse concentratiekamp Ravensbrück terecht. Haar zus overleefde het niet.

Toen kwam het moment dat Corrie haar voormalige kampbewaarder uit Ravensbrück ontmoette en hij haar om vergeving vroeg. Corrie vertelde later: *"Lange tijd hielden we elkaars handen vast - voormalige bewaker en voormalig gevangene. Ik heb Gods liefde nooit zo intens ervaren als toen."*



Onze voorganger sluit de dienst af met de zegen van God. Na de dienst blijven veel bezoekers nog even om bij een kopje koffie alle indrukken te verwerken en na te praten.



Medewerkers

Gospelkoor The Young Christian Singers.
 Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema
 Ouderling: Elizabeth Mozes
 Diakenen: Nieske Span, Tjitske Crossen
 Bloemen: Bep Minnema
 Koster: Gerrit de Vries
 Tekst: AD Foto: ROB