



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 29 maart 2020

Welkom



Het is deze zondag de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Ook nu is, i.v.m. het coronavirus, de dienst in een lege kerk met alleen de voorganger, ouderling,



beamerist, koster en organist. Ouderling van dienst is Linda Jongbloed.

Dienst van voorbereiding

Het openingslied is lied 43 : 3
"O, Here God, kom mij bevrijden,
Zend mij Uw waarheid en uw licht"

Bemoediging en drempelgebed

V: O God, keer om naar ons toe
A: en doe ons weer leven met hart en ziel
V: vergeef ons al wat wij misdeden
A: een laat ons weer in vrede leven
V: Laat ons Heer, Uw liefde zien
A: en geef ons Uw heil.

Na een gebed in stilte zeggen we met elkaar:

A: heilig mijn hart, o Heer
Zodat ik kind aan huis kan zijn
In Uw geheimen en in Uw heiligdom
Door Hem die onze Meester is
Jezus Messias, Amen

Bij deze zondag in de veertigdagentijd

Nu volgt lied 43:5
"Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen
Mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?"



Na uitleg bij de bloemschikking volgt orgelspel.

Dienst van het woord

Ds. De Boer-Romkema leest een gedicht voor van Geert Bogaard uit : je zult leven, getiteld "Teerkost"

Hierna volgt de eerste lezing : psalm 130 uit de NVB

Dan volgt lied 23b: 1,2
"De Heer is mijn herder
k'Heb al wat mij lust"



De tweede lezing is uit Romeinen 8: 8t/m 12 waarna lied 23b: 5 volgt
"de Heer is mijn herder
Hem blijf ik gewijd"

Korte meditatie

Een korte preek in een lege kerk. Wie had dat kunnen denken. De dienst voor biddag voor gewas en arbeid is de laatste dienst die we met elkaar



hebben mogen vieren. Ons leven wordt in beslag genomen door wat we met elkaar meemaken. Het is een onzekere reis. Hoelang duurt dit nog? En hoe kunnen we hier mee omgaan. Hier is geen route voor. We hebben dit nog nooit meegemaakt. We moeten steeds keuzes maken.



Mensen worden prikkelbaar. Je bent te veel alleen of met te veel mensen steeds thuis. Er horen veel emoties bij. Kunnen we die verwelkomen en niet wegstoppen? En kunnen we dat ook van elkaar verdragen? We zijn maar mensen midden in onze kwetsbaarheid. We moeten deze weg met elkaar gaan. We missen de dagelijkse contacten en de kinderen school en hun vriendjes. Online kunnen we communiceren, maar je mist het elkaar in de ogen kijken. Maar al missen we het lijfelijke contact, we weten dat we worden gezien door de Eeuwige zoals we zijn. We bidden dat we door God mogen worden opgericht. God geeft onbeperkte genade. We moeten leren los te laten en ons over te geven aan Zijn mateloze liefde. Geloof, Hoop en Liefde, dat dat steeds weer in ons geboren mag worden. In Christus Naam. Amen



Na een moment van stilte volgt orgelmuziek.

Dienst van gebeden en gaven.

Bij de mededelingen wordt vermeld dat de collecte vandaag zou zijn voor straatmeisjes in Ghana. Op de site staat vermeld waar we onze bijdrage kunnen storten



Er volgen nu gezongen gebeden uit lied 1005: 1 en 5:

*“Zoekend naar licht hier in het duister
Zoeken wij U, waarheid en kracht”*

Hierna volgt stil gebed wat wordt afgesloten met het *“Onze Vader”*



Het slotlied is lied 416: 2 en 4

*“Hear, wês mei ús oant in oare kear
Wol ús mei Jo wjukken hoegzje,
Stypje as de stoarmen woedzje,
Hear, w^s mei ús oant in oare kear.*

Zending en zegen

Hierna wordt de zegen uitgesproken en beantwoord met Amen



Medewerkers

Voorganger: da. W De Boer-Romkema

Organist: Klaske Deinum

Ouderling: Linda Jongbloed

Koster: Folkert Jongbloed

Tekst: HM