



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Witte donderdag 9 april 2020 Dienst online

Op deze avond komen predikant, organist, koster en ouderling samen in deze bijzondere dienst. Gemeenteleden en gasten zijn via internet verbonden.

Welkom



Da. Wiebrig de Boer-Romkema heet iedereen die aanwezig is en de luisteraars thuis van harte welkom. Zij noemt in dit welkom dat de



voorbereidingstijd voor Pasen wordt afgesloten met Witte Donderdag. Tegelijk vormt de avond van Witte Donderdag het begin van de drie dagen van Pasen. Tot en met Paaszondag vormen de diensten één doorlopende liturgie. Witte Donderdag kent drie hoofdmomenten: - het verhaal van de uittocht – het

verhaal over de instelling van de maaltijd van de Heer – Het verhaal van de voetwassing, teken van dienstbaarheid.

I Dienst van de voorbereiding

Bemoediging – naar Psalm 121: 1,2 en 146: 6-10 – in samenspraak: *‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan?’*

Hierna zingen wij Lied 67: 1: *‘Mei God ús oansjen yn genede en ús syn rike seine jaan’*

Inmiddels is de ouderling van dienst gearriveerd en volgt een **dialogo** tussen voorganger en ouderling, waarbij de ouderling driemaal de

vraag stelt: *‘Waarom is deze avond zo anders dan alle andere avonden?’* Hierop wordt geantwoord dat we de uittocht uit Egypte gedenken en dat Jezus het Pesachmaal vierde met zijn leerlingen. Dit wordt steeds beaamd door Allen.

Wij zingen Lied 81: 8 en 11: *‘Ik ben HIJ DIE IS: God wil Ik u wezen. Uit de duisternis van de slavernij maakte Ik u vrij: hebt gij nog te vrezen?’*

In de **liturgische bloemschikking** staat de **voetwassing** centraal

Wy sjonge Liet 162 út *‘Tuskentiden’ - Ubi caritas (2x): ‘Dêr’t de leafde bloeit, de frede floeit en de freonskip groeit, dêr is God mei ús’*



II Dienst van het Woord



Wij bidden het gebed van de dag

Lezing uit het Nieuwe Testament, Johannes 13: 1-30 - NBV

Wy sjonge Lied 569 op de meldij fan gesang 393 – De dag, door uwe gunst ontvangen: *‘Doe’t Jezus wist: myn tiid is kommen’*

Korte preek

Mensen maken soms in deze dagen de

vergelijking met de 2^{de} wereldoorlog. Het leven, zoals het nu voelt roept herinneringen op aan een leven met dreiging en bezetting. Maar het is geen oorlog waar liefdebetoon en dienst, elkaar de voeten wassen, verworpen zijn tot een meedogenloos kwaad. De strijd tegen corona wordt ook wel oorlog genoemd. Tegen een nietsontziend virus. Het overkomt ons. Maar hier is geen verraad in het spel. Hier worden geen vernietigende maar juist helende wapens gezocht. Hier wordt een wapenuitrusting van dienstbaarheid aangetrokken. Van zorg en het bieden van veiligheid. Van solidariteit en gemeenschapszin. Met elkaar – voor elkaar. De essentie van leven en samenleven, wat de stapstenen zijn naar het Koninkrijk. Dienst aan elkaar. Elkaar letterlijk en spreekwoordelijk de voeten wassen. Liefdedienst, liefdebetoon. Dat is het waar Jezus zijn leerlingen toe roept. Vandaag is het precies 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog en verzetsman Dietrich Bonhoeffer terecht werd gesteld. Omdat hij zich kritisch opstelde tegenover natie Duitsland. Zijn gedicht 'Wie ben ik' getuigt van zijn worsteling tussen depressies, innerlijke kracht en het door God gekend zijn. Nu trekken wij door de nacht in gedachtenis van Jezus' angst en pijn, tot het licht van Pasen nieuw verschijnt, met het slot van het gedicht wat Bonhoeffer schreef voor verloofde, een paar maanden voor zijn dood. Het is zijn testament geworden dat tot op de dag van vandaag gezongen wordt. Dat wat er ook op je afkomt door het geloof in Christus te dragen is. 'Door goede machten vaderlijk geborgen. Wachten wij kalm op wat er komen gaat. God is bij ons, in de avond en in de morgen. En zonder twijfel elke nieuwe dag'. Amen.

Stilte

Orgelspel

III Dienst van het delen

De ouderling van dienst deelt mee wanneer en hoe laat de diensten rond Pasen te beluisteren zijn. Info betreffende doel en bijdrage aan de collecte staat vermeld op onze website.

Wij spreken onze **voorbeden** zingend uit: Lied 569: 1 uit de bundel van Johannes de Heer:
*'Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad,
 wees Gij mijn gids'*

Wij bidden het tafelgebed voor Witte Donderdag 2020

Tekst voor Bonhoeffers sterfdag, samengesteld door Gert Landman



En zoals Jezus ons leerde bidden wij samen het **Us Heit**

Wij brengen elkaar de vredegroet

V: De vrede van de Heer zij met u
 A: OOK MET U ZIJ DE HEER

Agnus Dei

V: Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld (3x):

A: ONTFERM U OVER ONS -
 GEEF ONS UW VREDE

Delen van brood en wijn



Orgelspel tijdens het delen.



Wij bidden samen Luthers avondgebed

We verlaten de kerk in stilte..

Medewerkers

Voorganger: Da. Wiebrig de Boer-Romkema
Organist: Albert Minnema
Ouderling: Linda Jongbloed
Koster: Wiebe Brouwer
Verslag: CBB

IV In de hof van Getsemane: het verraad

Wij zingen uit 'Zingend Geloven V' 68:
(melodie: O Heer, mijn God ook deze nacht zij
lof en eer U toegebracht)
*'De nacht valt. Onze wereld is nu klein en stil,
vol duisternis'*

De ouderling van dienst leest uit Johannes 13:
31-38

