



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 26 april 2020 Dienst online



Vanochtend komen predikant, organist, koster en ouderling samen in de lege kerk. Er is muziek en zang; er wordt gebeden en uit Gods Woord gelezen en verkondigd. Gemeenteleden en gasten zijn via internet verbonden.

Welkom

De ouderling van dienst heet iedereen die de dienst beluistert van harte welkom.

Dienst van de voorbereiding



Het openingslied, Lied 116: 1 wordt gezongen: *‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’*

Stil gebed

Wij worden **bemoedigd** en het **drempelgebed** wordt gebeden.

Wij zingen Lied 116: 3:

‘Hij is goedgunstig in gerechtigheid. Hij wil zich altijd over ons ontfermen’

Gebed om ontferming

Wij zingen het **glorialied**: Lied 117a: *‘Gij volken loof uw God en Heer, wil Hem het loflied zingen’*

Dienst van het Woord

Lezing uit het Oude Testament: Psalm 116

Lied 117d wordt gezongen: *Laudate omnes*

gentes:

‘Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer.

Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer’

‘Bring huld’ oan God jim folken, loovj’ allegear de Hear. Bring huld’ oan God jim folken, syn namme kear op kear’

Evangeljelêzing:

Johannes 21: 1 – 14 út de Fryske oersetting

Wij zingen Lied 512:

1,2,3,4 en 6: *‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in ‘t oor’*



Preek

De ‘Van Dale’ krijgt het druk met de nieuwe taal, voortkomend uit deze coronatijd.

Anderhalvemetersamenleving en oardelmeterkofje zijn van die woorden.

Voorbeelden van hoe de taal en daarmee wij ons aanpassen aan een nieuwe manier van leven. Er is veel stil gevallen terwijl de zon maar blijft schijnen. Dit staat in schril contrast met hoe er wordt geleden, op allerlei manieren, onder de gevolgen en onzekerheden die het meebrengt.

Hoe werpen wij het net uit naar de teksten van vandaag? We kunnen op adem komen en onze

ziel voeden met die oude taal. De dichter bezingt hier: ‘Ik heb gehoor gevonden; de Eeuwige is het die luistert. En daarom kan ik liefhebben. Ook mijn naaste’. Een berijmde psalm zongen we.

‘Levenslang ben ik niet eenzaam meer’.

Ondanks bedreiging niet alleen zijn. Gedragen worden door een kracht, sterker dan jezelf. In de

nacht vangen de leerlingen geen vis. Wat vangen



wij in deze coronatijd? We weten nu niet zo goed welke netten we over welke boeg moeten gooien. In de morgen staan de leerlingen in het licht van de Levende maar ze zien het niet. Ze horen zijn stem, luisteren en gooien

het net aan de andere kant uit. Ze doen anders dan ze gewend zijn maar wagen het erop. Zo is het ook vandaag voor ons, nu iets niet kan zoals het altijd moest of alleen maar kon. De leerlingen herkennen Jezus in het breken en delen. Ze vieren de opstanding van Hem en van henzelf. Zouden ze nu de vertrouwde vissersboot kunnen verlaten om het verhaal van Jezus Messias verder te vertellen? Amen.

Stilte

Orgelspel

Dienst van het delen



De ouderling van dienst heeft een aantal mededelingen. De rekeningnummers voor bijdragen aan de collectes staan vermeld in Op `e Hichte.

Wij **zingen de gebeden**: Lied 275: 1,2 en 3: *`Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij`*

Stil gebed

Het stil gebed wordt besloten met het **`Us Heit`**

Wij zingen het **slotlied**: Lied 315: 1 en 2: *`Heb dank, o God van*



alle leven, die zijt alleen Uzelf bekend, dat Gij uw woord ons hebt gegeven, uw licht en liefde` ons toegewend`

Zending en zegen

Wij beantwoorden de zegen door een 3 x gezongen **`Amen`**



Medewerkers

Voorganger: Da. Wiebrig de Boer-Romkema
Organist: Albert Minnema
Ouderling: Elizabeth Mozes
Koster: Gerrit de Vries

Verslag: CBB