



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. 10-05-2020

Welkom



Ouderling Catharina van der Graaf heet de luisteraars en de vier mensen in het kerkgebouw welkom. *'Fijn dat wy yn dizze tiid fia ynternet wer meiinoar ferbûn binne'.*

Dienst van de voorbereiding

Het openingslied is lied 98:3 *'Laat heel de aard' een loflied wezen'.*

Als psalmgebed wordt vandaag psalm 98 gebeden uit: Altijd hetzelfde lied, 150 psalmen bewerkt en toegelicht, van Gerard Swüste. *'Zing voor de levende een nieuw lied, want wonderbaarlijke dingen heeft hij gedaan.'*
Zingen Lied 98:4 *'Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met een blij geluid'.*

Dienst van het woord



Lezing uit Johannes 14 1-14:
Wees niet ongerust maar vertrouw op God en mij.
'Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien'.
Ik ben in de Vader en de Vader is in mij.
De voorganger besluit met: *'tot zover de evangeliewoorden bewaar ze in het hart door ze te doen.'*

Lied 657: 1,2 *'Zolang wij ademhalen scheidt Gij in ons de kracht'.*

Overweging

Wat een bewogen week.

Op maandag 4 mei hebben we geluisterd naar de indrukwekkende toespraken van Arnon Grunberg en Koning Willem Alexander op een bijna lege dam met meer duiven dan mensen.

Woorden om mee te dragen: *'mensen ongeacht wie het zijn, het leven te gunnen en mogelijk te maken.'*

Op dinsdag vierden we de bevrijding van 75 jaar geleden. De viering zou een speciaal tintje krijgen en veteranen zouden op zeer hoge leeftijd nog eens naar ons land komen. Misschien wel voor het laatst, maar de viering kreeg een nooit voorziene kleur, die van Covid-19.

Op woensdag zaten we met 7 miljoen mensen voor de buis en luisterden we naar Ome Mark zoals de voorganger iemand hoorde zeggen. Rutte, de minister president is immers tegenwoordig regelmatig in vele kamers te gast, zodat hij bijna als familie voelt.

De spanning was voelbaar. Wat mag en wat nog niet. Het zijn enorme lastige afwegingen die in Den Haag worden gemaakt. Wat een wijsheid wordt er nu gevraagd.

Wees niet ongerust daar begint het evangelie mee. Er leeft veel onrust en onzekerheid, wanneer kan ik mijn geliefde in het verpleeghuis weer opzoeken en wanneer kan mijn bedrijf weer open?

Hoe leren we te leven in een anderhalve meter samenleving? Hoe gaan we dat doen? Ook hier in de kerk. Wees niet ongerust maar vertrouw op



God. In mij hebben jullie de Vader gezien zegt Jezus.
Wees niet ongerust, ook al ben je het soms wel, maar vertrouw op God en mij.'
Amen.

Stilte en orgelspel.

Dienst van het delen

Mededeling door de ouderling.

- Voor praktische hulp kunt u bellen met een diaken
- Voor een luisterend oor of een pastoraal gesprek met dominee of ouderling contact opnemen

- Collecteren kan niet in de kerk. De bijdrage kan nu overgemaakt worden.
 - o 1e collecte Jeugdwerk JOB
 - o 2e collecte Kerkelijk werkDe rekeningnummers staan op de achterkant van Op 'e hichte.

Gebed

Bedankt dat u meegaat waar ons pad ook gaat.
We bidden voor de kinderen en leerkachten die



morgen weer los mogen. We bidden ook voor degene die moeder zijn en memmedei vieren, die dankbaar en blij zijn. Ook voor de moeders met een zeer memmehert, door verlies van een kind aan de dood of het

leven of voor mensen die zo graag moeder wilden zijn, een gemis dat nooit goed geheeld wil worden.

Hierna volgt stil gebed.

Aansluitend zingen we: 'God fan fier en hein ús heit.'

Het slotlied is 657: 3,4 'Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht'.

Zending en zegen



De zegen wordt bevestigd met een driemaal gezongen amen.

Medewerking aan deze dienst is verleend door:

- Voorganger: da. Wiebrig de Boer-Romkema
- Organist: Albert Minnema
- Ouderling: Catharina van der Graaf
- Koster: Folkert Jongbloed

Tekst: JR

