



# ZON-DAG BOEK



## PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 24 mei 2020 dienst online

Ook deze zondagmorgen een korte viering zonder kerkgangers in de St. Martinuskerk. Na orgelspel heet Elizabeth Mozes als ouderling van dienst ons welkom in deze online-dienst.

### Dienst van de voorbereiding

Lied 27: 2 *"Eén ding slechts kan ik van de Heer*



*verlangen"* als openingslied. Na bemoediging en gebed wordt gezongen lied 293, geschreven bij psalm 27: 7-9, *"Hoor mijn stem, Heer"* gevolgd door psalm 27: 4 *"Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde"*. Elizabeth Mozes leest als psalmgebed Psalm 126 uit de Nije Fryske

Bibeloersetting.

Zingen lied 126a alle drie coupletten *"Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap"*.

### Dienst van het Woord



Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 17: 1-13 over het gebed van Jezus vlak

voor zijn gevangenneming.

Zingen lied 671: 1,2 *"Nu bidden wij de heilige Geest"*.

### Korte overweging

Ds. Wiebrig de Boer-Romkema blikt terug op Hemelvaart. Je kon de wolkenroute al dan niet



virtueel meelopen. Onderweg met geestelijke woorden en bemoedigende liederen. Jezus heeft ons wel verlaten, maar Hij laat ons nooit alleen. Hoe moesten zijn leerlingen nu verder? Konden zij dat lied wel zingen of bleven ze in

rouw? Konden zij wel omhoog kijken?

Syb van der Ploeg en Henk Angenent fietsten langs verpleeghuizen in de elf steden om de bewoners een hart onder de riem te steken.



Omhoog kijken, denk aan Ramses Shaffy: er is iemand die van je houdt. In de wolken zijn, een paradijselijke toestand. Psalm 126 verhaalt hiervan. Niet alleen het ooit van het verleden,

maar ook het ooit van de toekomst. Met tranen zaaien, maar zaaien is ook hoopvol: wat wordt de oogst? Met vreugde maaien. Wereldwijd zijn we nu met tranen onderweg, wanneer de ommekeer? Zal deze tijd van verlies ook ergens oogst hebben?



Wat groeit er uit deze tijd? Onze duisternis wordt verlicht, wolken maken plaats voor de zon. Kijk omhoog! Amen.

**Stilte en orgelspel**

## Dienst van gebeden en gaven

Mededelingen door de ouderling.

1<sup>e</sup> collecte: Kerk in Actie voor de kinderen in Kampala (Oeganda).

2<sup>e</sup> collecte: kerkelijk werk.

Bijdragen per bank op rekening van diaconie resp. kerkrentmeesters.

De gebeden worden afgesloten met het Onze Vader.

Het slotlied is lied 416: 2,3,4 "Hear, wês mei ús oant in oare kear".



## Zending en zegen

De zegen wordt beantwoord met een driemaal gezongen Amen.

### Medewerkers

Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-Romkema

Organist: Klaske Deinum

Ouderling: Elizabeth Mozes

Koster: Wiebe Brouwer

*Tekst: SIW*

