



ZON-DAG BOEK

PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o. 31-05-2020



Welkom

Alderling Linda Jongbloed hjit de gemeenteleden en harkers fan herte wolkom op Pinkstersnein. 'Ek dizze tsjinst binne wy hjir mei ús fjouweren oanwêzich. Elts wurdt in segene tsjinst tawinske, de minsken dy't no lústerje of dy't letter dit belústerje.' Foargonger is da. Wiebrig de Boer-Romkema.



Dienst van de voorbereiding

It iepeningslied is 'Dit is de dag': 3,4 en 5 út Geestig-heden, Miniaturen over Gods Adem – S. de Vries

By dizze pinkstersjinst

Pinksteren dat is de jierdei fan de tsjerke en wat dochst op de jierdei? Feestfiere en minsken



útnoegje. En wat dogge wy hjir no hjoed? De jierdei heechút fiere mei in hantsjefol minsken op oardel meter ôfstân. En hjir yn tsjerke ek mar in pear minsken op goed oardel meter. Gjinn bernenjonkentsjinst, gjinn amtsdragers dy't losmakke en befestige wurde, fan alles is der net. En dat misse we. Wat ha wy eins noch wol?

Do bist der dy't harket en mei ús ferbûn is. Dan binne wy ynienen mei folle mear. En oer de hiele wrald wurdt ek Pinkster hjoed fierd dan binne wy mei noch folle mear. Ek dizze snein wurde foar it earst wer blommen nei minsken brocht. Ek de sindingskommisje hie in ferassing foar elts. Der kaam in postdo lâns mei in moaie kaart. Tel uw zegeningen één voor één.

Symboalen fan Pinkster binne: de do en de wyn dy't er altyd is, de tongen fan fjoer. Mei dat fjoer fertelle de learlingen ferhalen fan Jezus en derom is de feestkleur read.



Sjonge: *Dit is de dag*: 7,8.

Wij bidden een psalmgebed uit psalm 67 uit: Vieren en brevieren, Liturgische bouwstenen voor kleine geloofsgemeenschappen, Christiane Berkvens-Stevelinck en Sytze de Vries.

Sjonge lied 670: 1,2 'Kom Schepper God, o heilige Geest, daal in de mensenharten neer'.

Dienst van het woord

Linda Jongbloed leest een lezing uit het nieuwe testament: Handelingen 2: 1-24. Een verhaal uit Het Hoogste woord, bijbel voor kinderen.



Sjonge; liet 670: 3,5 '

Overweging

'T is Feest vandaag 't is Pinksterfeest, wij staan in vuur en vlam.. zingt het bekende liedje van Hanna Lam. Waar is ons vuur, waar is de vlam? Lopen we over van enthousiasme en geestdrift, of herkennen we ons meer in de leerlingen in Jeruzalem, die nu niet bepaald in feeststemming zijn. Zij zaten net als wij in een soort *lockdown*. Ze blijven in huis, zo verdrietig om het heengaan van Jezus, ze missen hun dierbare vriend, ze zijn teleurgesteld, bang, stilgevallen, verstomdHet verhaal is nu uit. Toch? Jezus had wel gezegd bij zijn afscheid: Voor je het weet staan jullie weer vol vuur te vertellen over wat wij samen hebben meegemaakt. Maar ze konden het niet geloven. Ze hadden er in hun verdriet en gemis geen ruimte voor. Ja, zo kun je er aan toe zijn. Bij de leerlingen van Jezus komt ook geleidelijk enige versoepeling in hun lockdown.

Linda vertelde al dat Petrus zegt: 'Ik hou het niet uit tussen deze vier muren', 'Ik ga de stad in'. Hij stond op en liep naar buiten. Opstaan klinkt hier. Nieuwe levenskracht uit de hoge die je weer op je voeten zet. En dan steekt ineens de wind op, die door alle hoeken van het huis blaast. En ook de anderen leerlingen staan op en gaan mee naar buiten. Zoals velen nu ook hun hele huis en tuin schoonmaken en opruimen, - soms beter nog dan anders - zo zou je dit it 'húshimmelfen' fan de Geast' kunnen noemen.



En Petrus vertelt dat ze eigenlijk niet zo in feeststemming zijn. Want, zegt hij, we hebben kort geleden afscheid genomen van een vriend, wij missen hem erg. Het was een heel bijzonder mens. Hoe bevrijdend kan het zijn, lieve mensen, om niet plichtmatig 'het gaat goed hoor' te zeggen, maar eerlijk te zeggen: nou, zo geweldig feestelijk is het allemaal niet

nu.

Blijkbaar maakt juist dat de weg vrij voor bezielde verhalen over wie Jezus was, wat ze van hem hadden geleerd. En ze merkten ineens dat ze zomaar vol vuur over hun leven met Jezus aan het vertellen zijn. En het wonder geschiedt dat voorbijgangers blijven staan en, waar ze ook vandaan kwamen, iedereen begreep waar de leerlingen het over hadden en ieder bleek hun te kunnen verstaan, in de eigen taal. De Geest verbindt mensen grenzeloos en moeiteloos. De dood kon Jezus niet vasthouden. Hij gaat ons voor. In alles mogen we gerust zijn in Gods liefde en uit zijn liefde leven onder de mensen. Daarom: houd moed, heb lief. Amen



Stille en orgelspel

Dienst van het delen

Alderling Linda seit dat de kears fan it ôfrûne jier altyd op Peaskemoarn jûn wurdt oan in gemeentelid. Spannend: wa soe de kears krije? No is alles oars, mar de tsjerkeried hat besletten de kears fan 2019 wol fuort te jaan en no mei Pinkster. En wol oan Johannes en Bea Koornstra, hja ha in protte dien foar us tsjerke. Johannes is ferstoarn

ôfrûne desimber, wy misse him. De tsjerkerie fynt dat de kears yn neitins oan him en oan Bea takomt foar al it wurk dat sy foar ús gemeente dien ha. Johannes hat wol 16 jier tsjerkerintraster west en fanút dat kolleezje wie hy kontaktpersoan foar it begraafplak en de pastorij. Hy wie koster en siet ek tegearre mei Bea yn it weekteam foar de Fikarij. Der koe altijd in berop



op him dien wurde. Bea hat dêrneist it typewerk foar op e hichte fersoarge, mar ek ferskate liturgieën foar bysûndere tsjerketsjinstren typt. Ek siet se yn de tsjerkerie, se wie penningmaster fan de diakonie en hat bernenjontentst liedster west.

Oare meidielingen: wy binne bliid dat der wer in blommegroet is. Hjoed geane se nei Siebe en Aleida van der Woude. Fijn dat de blomskiksters it wer fersoargje kinne.

Yn dizze tiid kinne jo

- Foar praktyske hulp belje mei in diaken.
- Foar in lústerjend ear mei dûmny of in âlderling kontakt opnimme.
- Op pinkstersnein binne wy wend om nije ambtsragers te befestigen. Dat kin no net. De skiedende alderlingen Klaas Krol en Tjitske Cnossen bliuwe.
- De ferkiezing fan nije amtsdragers soe in nije foarm krije dat proses is útsteld
- De voedselbank rekket ek no op jo bydrage foar gesinnen dy't it moeilik ha,
- Wy kin net kollekteare wolle jim it oermeitsje fia de bank.

- 1e kollekte Pinkstersindingskollekte teologysk ûnderwiis yn Marokko
- 2e kollekte ûnderhâld gebouwen

De rekeningnûmers stean op de efterside fan Op 'e hichte. Alfêst betanke foar de bydrage,

Gebed

De voorganger bidt onder anderen voor de mensen die leiding geven in deze tijd en mensen die ziek zijn of in zorginstellingen verblijven. 'Wees bij iedereen



met uw Geest en draag ons op uw wind op uw vleugels.' Na het stil gebed volgt het Onze Vader.

It slotlied is 675. 'Geast fan hjirboppe, hear nei ús roppen'.

Zending en zegen

De segen komt út it tsjinstboek fan de Abdij fan Iona.

De tsjinst wurdt besletten mei trije kear Amen. De fjouwer persoanen ferlitte de tsjerke ûnder prachtich oargelspul fan Albert Minnema,

Medewerking aan deze dienst is verleend door:

- Voorganger: da. Wiebrig de Boer-Romkema
- Organist: Albert Minnema
- Ouderling: Linda Jongbloed
- Koster: Gerrit de Vries
- Bloemen Neeltje Hellinga

Tekst: JR

