



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE

Wirdum Fr e.o.

Zondag 28 juni 2020

dienst online

Welkom



Ouderling van dienst Elizabeth Mozes heet de luisteraars welkom namens de kerkenraad.

Dienst van de voorbereiding

Zingen lied 632: 1 *"Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven"*.

Bemoediging en groet

door ds. Wiebrig de Boer-Romkema, gevolgd door het derde couplet van lied 632.

Dienst van het Woord



Psalm 89: 14-19 is de lezing uit het Oude Testament. Deze lezing wordt afgewisseld met drie coupletten van lied 89 (vers 1,6 en 7).

Uit de Fryske Bibel volgt de evangelielezing: Matteüs 10: 34-42.

Een confronterende

lezing!

Zingen lied 841: 1,2 *"Wat binn' de goede fruchten"*.

Preek

In deze corona-tijd zijn er weer versoepelingen, maar alles kan nog niet. Er moeten keuzes worden gemaakt, er zijn dilemma's. Is het hele leven niet zo? Denk niet wit, denk niet zwart,

denk niet zwartwit, maar denk met de kleur van je hart. Als we straks als gemeente samen mogen

zijn, dan mogen we nog niet samen zingen, zo'n wezenlijk deel van de kerkdienst.

Met psalm 89 kunnen we meezingen, maar met het gelezen verhaal van Jezus uit Matteüs lukt ons dat niet. Wij hebben toch een verlangen naar vrede. De psalmdichter zingt volop over de Schepper

van hemel en aarde. Het leven wordt ons om niet gegund, in relatie met elkaar. Gods troon rust op recht en gerechtigheid, liefde en trouw staan ernaast. De psalmdichter hoorde onder de

weggevoerden onder Nebukadnezar; van de goede leefplek was niets meer over. Toch wordt in het eerste psalmdeel gezongen, en in het tweede deel volgt dan de klacht. Maar als slot de lofprijzing. Vrede in God vind je af en toe. Je mag je familie en naasten

koesteren, maar kies ook wie je wilt dienen. Wil je Jezus volgen kies dan het leven, ook al betekent dat weerstand en het kruis dragen. Zo zul je het leven vinden en niet verliezen. Amen.

Stilte

Orgelspel

Dienst van gebeden en gaven

Mededelingen door de ouderling: de bloemen gaan naar familie Algra uit Goutum.





1^e collecte: wereldvluchtelingendag (Colombia).
2^e collecte: onderhoud gebouwen.
Voor bankrekeningnummers zie Op 'e Hichte.

Met onze lof, onze klachten, onze vragen en onze dank komen we in gebed bij God.
Het stil gebed wordt afgesloten met het Ús Heit.
Het slotlied is lied 981: 1,2 "Zolang er mensen zijn op aarde".

Zending en zegen

De zegen wordt besloten met een driemaal gezongen Amen.



Na de heenzending speelt Albert Minnema psalm 62 op het orgel.

Medewerkers

Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-Romkema
Organist: Albert Minnema
Ouderling: Elizabeth Mozes
Koster: Hendrik Hiemstra
Bloemen: Bep Minnema

Tekst: SIW Foto: EM

