



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE

Wirdum Fr e.o.

Zondag 12 juli 2020

Welkom

Op deze zondag kunnen we voor het laatst de dienst online volgen. Er volgt nu een



vakantieperiode t/m 16 aug. We hopen op 23 augustus weer bij elkaar te komen in de kerk. Na orgelspel worden we welkom geheten door ouderling van dienst Corry Brouwer. In deze dienst is de hele kerkenraad aanwezig.



We kunnen nu zingen lied 65: 1

"De stilte zingt U toe o Here,

In Uw verheven oord"

Bemoediging en drempelgebed

v: Onze hulp in de naam van de Heer
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
v: Zend mij Uw licht en trouw tegemoet
a: en leid ons tot de vrede.

Nu volgt het 2^e vers van lied 65:

*"Zalig wie door U uitverkoren
Mag wonen in Uw hof"*

Psalmgebed

Als gebed volgt psalm 65 van Huub Oosterhuis uit 150 psalmen vrij.

Na dit gebed volgt er een muzikale impressie van deze psalm door Klaske Deinum.

Lezing uit het evangelie:

De lezing is uit Mattheüs 13: 1-9 en 18-23

Er kwam een grote menigte naar Jezus. Jezus ging op het water terwijl de mensen op het strand bleven en vertelde hen de gelijkenis van de zaaier.

Hierna zingen we lied 183 in zang en gesproken tekst:

*"In siedder struide sied yn't rûn,
Op fjouwer wizen kaam it fan'e grûn"*



Preek

Psalm 65. Deze psalm is uitbundig, terwijl de eerste regels zijn, *de stilte zingt U toe o Here*. In de Martini kerk werd jaren geleden dit lied gezongen, het orgel was stil bij de eerste regels en viel later jubelend in. Stille kan ook een eerbetoon aan God zijn. Je hoeft het niet altijd uit te jubelen. De laatste tijd was er ook veel stilte in de kerk, met maar een paar mensen aanwezig, en toch wist je je met elkaar verbonden. De stilte is een goede grond om het zaad te ontvangen. In de kerk, thuis en in de kamer van je hart. De Eeuwige is met je verbonden, je wordt gezien, gekend, geliefd en dan zijn woorden soms overbodig. In deze coronatijd is er stilte en missen we toch het samenzijn en met elkaar zingen. Dit is verdrietig, maar wat een geluk dat stilte ook kan zingen. Hopelijk is het volgende jaar beter, maar bij God is geen coronaprotocol en Hij houdt ook geen 1,5 m afstand. We mogen vlak bij



Hem komen. De ontmoeting met de Eeuwige is virusvrij.
Met stem en stilte mogen wij Hem loven.

Als je midden op zee bent zie je niet meer je vertrekpunt en ook je eindbestemming niet. Jezus praat met de mensen vanaf het water. Hij houdt de mensen voor de er altijd land in zicht is.

De woorden van Jezus vallen als zaden. Je kunt ze ontvangen en begrijpen. Het kan vrucht dragen in jezelf en onder de mensen.

We vragen God om ons hart als goede grond te maken, om te ontvangen en begrijpen.

Amen



Na een moment van stilte volgt er orgelspel.

Dienst van het delen

Er volgen enkele mededelingen en we worden gevraagd om voor de collectes geld over te maken naar de diaconie en kerkrentmeesters. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Jinke Cuperus

Gezongen gebeden

Als gebed zingen we lied 418: 1 en 3



*“God, schenk on de kracht dicht bij U te blijven
Dan zal ons geen macht uit elkander drijven”*

Hierna volgt een stil gebed waarna we het Us Heit bidden.

Ons slotlied is lied 416: 1,2 en 4
Het 1^e en 4^e worden gezongen, het 2^e gesproken.

*“Hear, wês mei ús oant in oare kear,
Wol oant wersjen oer ús weitsje,
Lit gjin kwea ús rigen reitsje
Hear, wês mei ús oant in oare kear.*

Zending en zegen

We mogen nu heengaan naar huis en ontvangen de zegen, die we beantwoorden met een drie maal gezongen amen.



Medewerkers

Voorganger:	W. de Boer-Romkema
Ouderling:	Corry Brouwer
Koster:	Wiebe Brouwer
Organist:	Klaske Deinum
Bloemen:	Neeltje Hellinga
Tekst: HM	Foto: CB en NS

