

**Orde van dienst voor zondag 30 augustus 2020
om 9.30 uur in de St Martinuskerk in Wirdum**

organist: Klaske Deinum
voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema
koster: Folkert Jongbloed
ouderling: Linda Jongbloed
beamer: Gerrit de Vries
bloemen: Neeltje Hellinga

**Orgelspel
Welkom en mededelingen**

Voorganger zingt: lied 210: 1,3 - u kunt het lied meeneuriën



1 God van he - mel, zee en aar - de
Va - der, Zoon en hei - lige Geest,
die ons de - ze nacht be - waar - de,
on - ze wach - ter zigt ge - weest,
houd ons on - der uw ge - zag,
ook in de - ze nieu - we dag.

Liedboek Online



3 Laat mij als een trou - we die - naar
door uw gro - te wijn - gaard gaan,
waar de lief - de wordt be - le - den
en de waar - heid wordt ge - daan,
waar het recht bloeit als een roos
van uw lief - de, ein - de - loos.

Liedboek Online

Bemoediging en groet

v: Onze hulp in de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LAAT VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN.

Luisterlied: - Hebe deine Augen auf (Felix Mendelssohn Bartholdy) - Vox Animata

vertaling:

Hef uw ogen op naar de bergen, vanwaar hulp tot u komt.
Uw hulp komt van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen en Hij die u beschermt slaapt niet.

<https://www.bing.com/videos/search?q=Hebe+deine+Augen+auf+Vox+Animata&docid=608046633383429870&mid=C3B16462DF2286DFCFB9C3B16462DF2286DFCFB9&view=detail&FORM=VIRE>

Kyrie-en Gloriahymne 'Glorie de Eeuwige': lied 299 f

voorzang: Heer, onferm U,
Christus, ontferm U,
Heer, ontferm U over ons.

Tegen het donker laten wij zingen,
meer dan een leven lang, grenzeloos groot
heeft Hij hart voor mensen!

Allen (gesproken): GLORIE DE EEUWIGE, HEM ALLE EER!

voorzang: Glorie aan God alleen hoog in de hemel
en hier allerwegen, hier waar wij wonen
vrede voor mensen al zijn beminden –
zijn oog rust op hen.

Allen (gesproken): GLORIE DE EEUWIGE, HEM ALLE EER!

voorzang: Laat onze adem U loven en zingen!

Allen (gesproken): MACHTIGE GOD, U ONS LEVEN EEN LIED !

voorzang: Zegenen wij U al onze dagen,
dragen uw naam als een vuur met ons mee .

Allen (gesproken) : MACHTIGE GOD, GIJ LICHT ZIENDEROGEN!

voorzang: Machtige God, Gij Zoon en geliefde,
hoor naar ons roepen, vragen om vrede;
draag van ons weg alle dood zelfgekozen,

Allen (gesproken): DRAAG VAN ONS WEG HEEL DE WERELD VAN SCHULD.

Voorzang: Gij zijt de enige, Gij onze Heer!

Allen (gesproken): GIJ TOCH DE EERSTE, WEG VOOR ONS UIT!

voorzang: Onder uw vleugels vinden wij leven,
komen op adem het duister voorbij.

Allen (gesproken): MACHTIGE GOD, GIJ, ZOON EN GELIEFDE,
KRACHTIGE GEEST, ALLE GLORIE AAN U!

Bij de dienst van vandaag

Lezing uit het evangelie: Jakobus 2: 1 t/m 13

Muzikaal intermezzo: Klaske Deinum

Vervolg lezing uit het evangelie: Jakobus 2: 14 t/m 26

Luisterlied: Licht dat ons aanstoot in de morgen, gezongen door Leoni Jansen

<https://youtu.be/hK00WkavEgQ>

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen
Licht, overdek mij, vuur mij aan.
dat ik niet uitval, dat wij allen,
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
3. Alles zal zwichten en verwaaien

wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Preek

Stilte

Orgelspel

Mededelingen

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Us Heit

Luisterlied tot slot: Old Irish Blessing – arr. Scott Shattuck

(blijf nog maar even zitten luisteren!)

Gezongen door de 'Lux Singers' met solisten Dalan Guthrie and Hannah Johnson McLaughlin.

<https://www.youtube.com/watch?v=KPUXV3R2FSE>

*Moge de weg je tegemoet komen
Moge je altijd wind mee hebben
Moge de zon altijd warm schijnen op je gezicht
Moge de regen zacht op je velden vallen
En moge God je altijd in de palm van Zijn Hand houden
tot we elkaar weer tegenkomen.*

Zending en zegen: (zo mogelijk staande)

A gesproken: Amen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang: 1. Zending 2. onderhoud gebouwen