



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag, 23 augustus 2020 – 09.30 uur

Welkom

Na vijf maanden eindelijk weer een dienst met bezoekers, een verademing. Hoewel gemeentezang nog even niet kan is ieder blij dat het weer zover is.



Ieder houdt zich prima aan de coronamaatregelen. De bezoekers zitten dus verspreid over de ruimte. Na het welkomswoord van ouderling

Elizabeth Mozes beginnen we met solozang (voorganger): liet 138: 1, *“U loof ik Heer met hart en ziel”*.



Het 2^e couplet wordt samen uitgesproken, met orgelbegeleiding

Bemoediging en groet

v: Onze hulp in de naam van de Heer
 A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
 v: Hij is voor ons een barmhartige Vader



A: en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw
 Aansluitend volgt lied 299j: *Om de minsken en de bisten* .

Verhalen

Gelezen wordt uit het evangelie van Jacobus, de verzen 1-27. Dit gedeelte gaat over geloof en standvastigheid, geloven en doen. Hier omheen klinken twee prachtige luisterliederen. Het eerste is *“Abide with me”* - *Blijf mij nabij wanneer het duister daalt*. door Monk, Lyte, Emma Brown, Justinus Ensemble, Brian Fieldhouse vanuit de Hooglandse kerk in Leiden. Als afsluiting van de lezingen horen we naar *“Geest van hierboven”* door Stef Bos en het Jongerenkoor samen op weg uit Houten.



Preek

De brief is geschreven aan de 12 stammen in de diaspora, dat betekent in de verstrooiing. Je kunt denken aan alle christenen die overal en ergens wonen in en buiten Jeruzalem, dus voor heel Gods volk is deze brief bestemd. Het is een brief vol aansporingen en bemoedigen, bedoeld om de geloofsgemeenschap op te bouwen. Om samen te volharden in geloof, hoop en liefde.

Een paar accenten uit het eerste hoofdstuk:

“Alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen” als je ze hoort en eruit en ernaar leeft, dan word je daar gelukkig van, juist om wat je doet, zegt Jacobus. Blijf trouw aan het woord dat in je geplant werd, het woord waardoor God ons tot leven wil roepen. Dien God en mensen.

Jacobus schrijft aan een gemeente die vooral bestaat uit mensen die het niet breed hebben.



Over armoede en rijkdom schrijft hij hier: "Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn hoge waarde, en de rijke op zijn nederige staat, want hij zal vergaan als een bloem in het veld." Kijk met andere ogen naar armoede en rijkdom. Laat je niet verleiden door wat je hart allemaal wel niet begeert, maak je niet schuldig aan wangedrag. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Wees zachtmoedig. Aan het eind van het eerste hoofdstuk vraagt Jacobus: Komt een van u wijsheid tekort?

Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.



Hierna volgen stilte en orgelspel.

Bloemen en collecten (bij de uitgang)



De bloemen gaat als groet van onze gemeente naar Baukje en Arie Dol aan de

Legedyk in Wirdum. De 1^e collecte is voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet, de 2^e voor kerkelijk werk.

Gebeden, slotlied en zegen



Als gebed wordt (solo) gezongen lied 418, het 1^e en 3^e couplet, tussendoor klinken de voorbeden.

De gebeden lopen uit op een stil gebed en het gezamenlijk Us Heit.

Slotlied: 416: 1, 2 en 4: "Hear wês mei ús oant in oare kear".



Aan het slot van de dienst krijgen we Gods zegen mee.



Medewerkers

Voorganger: da. Wiebrig de Boer-Romkema
 Ouderling: Elizabeth Mozes
 Organist: Klaske Deinum
 Beamer: Dick Sterrenburg
 Bloemen: Klaaske de Boer
 Koster: Hendrik Hiemstra
 Tekst: AD
 Foto: ROB

