



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE

Wirdum Fr e.o.

Startzondag, 20 september 2020 – 09.30 uur

Welkom

Thema: “Het goede leven”

Op deze startzondag werd het nieuwe jaarthema aangekondigd: Het goede leven - Bloeien in Gods licht.” Daar omheen was de dienst opgebouwd. Te beginnen met een fotocollage aan weerszijden van het kerkenpad



over hoe het Goede Leven er uitzag in de jaren 1940-1960 en nu in 2020.

In de introductie

werd dat toegelicht. De vraag is, wat is nu het goede leven? De sobere levensstandaard van de jaren 1940-60 veranderde in de loop van de tijd. De welvaart nam toe, de keuze en de snelheid van de ontwikkelingen. Meer, meer, meer, de bomen leken tot aan de hemel te groeien. Maar is dat het goede leven eigenlijk wel? Want er zijn ook keerzijden aan die ontwikkelingen.

Vlak voor het uitbreken van de coronacrisis was het Biddag voor gewas en arbeid. We hadden

het toen over het pure leven, duurzaamheid en back to basic. En over: “Wat ga jij nu minder doen - minder vliegen, minder consumeren?” Want misschien mag en moet het allemaal wel wat minder. Uit

een liturgie van een viering van de afgelopen zomer op Terschelling werden enige passages geciteerd over geloof. Geloof in Jezus Christus, die ons leerde bidden om het brood wat we

vandaag nodig hebben en die voelbaar dicht bij ons is in het delen. In verhalen hoe wij brood kunnen zijn voor en met anderen onderweg. In de kracht van de Goede Geest die ons opent wat er werkelijk toe doet. Die ons gul maakt en ons laat proeven van het goede leven.

Gelezen werd het verhaal over de rijke jonge (de rijke jongeling) - Lukas 18 út: Wurd foar



Wurd, bernebibel, fan Karel Eijkman.

Gezongen werd er natuurlijk ook: “Aan U behoort o Heer der Heren, de aarde en haar wel en wee”, “Tel uw zegeningen, een voor een”, “Ubi Caritas”, “Zolang wij ademen, scheidt Gij in ons de kracht”. De voorganger zong, de rest zweeg of neuriede zachtjes mee, dit als gevolg van de coronamaatregelen.



Om ook aan die regels te voldoen beklom organiste/pianiste Klaske Deinum op een



gegeven moment via een huishoudtrapje het geïmproviseerde podium met daarop haar piano.

Verder waren er luisterliederen van Herman van Veen – “*Ik ben vandaag zo vrolijk*” en van Abba – “*The way old friends do*”.



Vlak voor de preek gingen de kinderen naar de Fikarij.

Minipreek

Het is of je in deze onzekere tijd meer opmerkt wat er aan goed leven is, gewoon om je heen.



Dat het te proeven is te midden van alle beperkingen en lijden van deze tijd. Het thema van dit jaar “Het goede leven – bloeien in Gods licht.” proberen we hoog te houden, ook in hier in deze kerk. Dat het in

Gods oneindige goedheid is waarin wij mogen leven. En mogen groeien en bloeien, een en al genade, liefdevol en onvoorwaardelijk. En niet alleen wij, maar elk levend wezen. Het gebed van de kerk sinds haar bestaan is, dat elk mens tot groei en bloei en zijn bestemming mag komen. Dat is wat wij met Koninkrijk van God bedoelen. Dat we de aarde zien als een tuin waarin wij zijn geroepen om zorg voor elkaar te dragen. Om het goede leven te dienen. En dat we elk mens zien als mensenkind van God,



onvoorwaardelijk. Dwars door alle verdeeldheid en gepolariseer van alledag in. Dat we daarom elkaar leren behoeden en ruimte geven en verwelkomen. Dan is het aardse leven goed.

Daarom ook die mooie woorden uit dat eeuwenoude psalmboek van Israël: “Hebben jullie het leven lief? Willen jullie goede jaren genieten? Blijf van het kwade en doe wat goed is.”



Mededelingen



De bloemen gingen als groet van onze gemeente naar Klaas en Annet Krol in de



Sybren Valkemastrjitte te Wirdum. Gecollecteerd werd voor (1) Kerk in Actie: Samen voor vluchtelingenkinderen (Syrië) en (2) kerkelijk werk.

Heenzending en zegen





Na de zegen werden de foto's getoond die gemeenteleden hadden ingestuurd waarin werd uitgedrukt wat voor hen op dit moment het goede leven is.



Na afloop werd het samenzijn – met inachtneming van

In de knapzak.....



de coronaregels – voortgezet in de tuin van de Fikarij. Daar lag voor iedereen een knapzak met inhoud klaar. Al



met al een fleurige viering.

Medewerkers

Voorganger: da. Wiebrig de Boer-Romkema
 Ouderling: Linda Jongbloed,
 Diaken: Wijbren Jongboed
 Organist: Klaske Deinum
 Cie startzondag; Elizabeth Mozes, Jannie Lindeman, Nieske Span, Alie Kalsbeek, Hannah Reitsma
 Beamer: Gerrit de Vries
 Bloemen: Gina Turkstra
 Koster: Drees Visser
 Tekst: AD. Foto's: ROB

