



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 11 oktober 2020

Welkom



Ouderling van dienst Elizabeth Mozes heet iedereen welkom, in de kerk of thuis luisterend. Gastpredikant is vanmorgen ds. Posthuma uit Burgum. Er is geen solozang meer i.v.m. verscherpte coronamaatregelen.

Dienst van de voorbereiding

Begeleid door het orgel leest de voorganger alle vier verzen van lied 208 *“Nu wordt het licht, de dag breekt aan”*.

Na vredesgroet, bemoediging en stil gebed volgt het drempelgebed. We horen en lezen lied 130: 3,4 *“Ik heb mijn hoop gevestigd”*. Na het gebed om ontferming luisteren we naar het Taizé-lied *“Laudate omnes gentes”*.



Dienst van het Woord

Na het gebed van de zondag leest de ouderling Matteüs 22: 1-14 over de gelijkenis van het bruiloftsfeest. Het Taizé-lied *“Veni sancte Spiritus”* volgt.



Overdenking

Waarom komen de genodigden niet op het bruiloftsfeest? Een straatjongentje antwoordt daarop volgens het verhaal van Nico ter Linden:

ze zijn bang dat ze hem terug moeten vragen. Terugvragen na een uitnodiging, een probleem van rijkdom en armoede. Prins Claus zei al dat we niet verbaasd moeten zijn als er velen voor onze deur staan, willen delen in onze rijkdom. Een oproep om eerlijke verdeling van geld en goederen. In Afrika had hij de gastvrijheid van de mensen ervaren.

Ook Abraham was al gastvrij voor de vreemdelingen die voor zijn deur stonden. Een onverwachte toekomst kan je worden toegezegd. Jezus at ook vaak met “randfiguren”, geen “uitgelezenen”. Omdat de oorspronkelijke gasten niet wilden komen loopt de feestzaal vol met deze mensen. Staan wij wel klaar voor een feestmaal?

Thuis hebben we alles al. Welke plaats is er voor God?

Bij het feest wordt het feestkleed uitgereikt, met de kleuren van de regenboog: voor alle mensen, niemand wordt uitgezonderd. Zet je deur open, zet de grenzen open voor het feest van het leven, het leven in overvloed. Amen.



Stille

Orgelspel

Lied 273: 1-5 *“Loof God, die zegent al wat leeft”*.



Dienst van gebeden en gaven

Mededelingen door de ouderling. De bloemen gaan vanmorgen naar fam. Hellinga. Enkele mededelingen over verkiezing van ambtsdragers en over aangescherpte maatregelen in de kerk i.v.m. corona.

1^e collecte: diaconie
 2^e collecte: kerkelijk werk
 Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader.



Het slotlied wordt gelezen: lied 384 geheel "Als koning opgetreden en heerser van 't heelal".



Zending en Zegen

Met de vredesgroet en zegen wordt het kerkgebouw verlaten.



Medewerkers

Voorganger:	ds. D.G. Posthuma, Burgum
Organist:	Klaske Deinum
Ouderling:	Elizebeth Mozes
Diakenen:	Jannie Lindeman
Koster:	Haije de Boer
Beamer:	Dick Sterrenburg
Tekst: SIW	Foto's: ROB

