



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 22 nov.2020

Welkom



Het is een mooie zondagochtend als we weer bij elkaar komen in onze mooie kerk.
Na het ontsmetten van de handen worden we weer naar onze plaatsen gebracht.
Na het welkom van de ouderling van dienst Corry Brouwer volgt lied 823: 1 en 5:
*"Gij hebt, o Vader van het leven,
De aarde aan de mens gegeven"*



"Ere zij God"
Hierna volgt een gebed.



Dienst van de Schriften.

Lezing: Jesaja 11: 1-5

Het gaat over de vrede en gerechtigheid door de telg van Isai

Lezing: Mattheüs 3: 1-12

Het optreden van Johannes de Doper.



Er volgt nu orgelspel.



Vanmorgen worden de liederen door een kwartet gezongen en de gemeente kan mee neuriën.



Hierna volgt stil gebed en volgt de **votum** en **groet**.
Na een korte inleiding op deze

viering volgt lied 745:1 en 2:
*"Uit de schemer van de tijden
Doemt een oergestalte op"*

Kyriegebed

Na het Kyriegebed speelt de organist:

Preek

Het is deze zondag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op vele plaatsen worden de mensen die dit jaar zijn overleden, herdacht. Volgende week is de eerste Adventszondag. Het is een tijd van verwachting.
Het is een donkere periode dit jaar, vooral ook de coronacrisis. Veel mensen zitten alleen. Hebben niet veel contacten. We zijn wereldburgers. We reizen veel en kunnen zo ziekten verspreiden. Het is van alle tijden dat mensen over de wereld trekken. Dit is voor macht, oorlog en vooral in onze tijd voor de vakantie. Culturen en gewoontes veranderen daardoor. Vrede is geen gewone zaak, het is niet los te zien van vrede met jezelf en met God. Voor vrede is goed leiderschap nodig. Maar de uitersten treden vaak op de voorgrond en zien alleen hun eigen gelijk

en leven in hun eigen bubbels. De mensen worden tot op het bot verdeeld.



Jesaja vroeg zich af wat goed leiderschap is. Waar halen we dat vandaan? Als de leiding niet goed is, kunnen de

mensen het ook niet goed doen.

Een goede leider gaat niet op uiterlijke schijn af en komt op voor de zwakke. Mensen moeten daar wel voor open staan. Ook van ons wordt een Messiaanse houding verwacht. En daar moeten we tekens van afgeven in de samenleving. Zoals met elkaar samenwerken, vooral ook in deze coronatijd. Het is ook de taak van de kerk om te zien wat kan, veilig en je houden aan de protocollen. We moeten niet in de angst blijven hangen en niet kijken wat er niet kan maar wat er wel allemaal mogelijk is.

We moeten verbonden blijven met de Eeuwige. Als laatste wordt er een verhaal voorgelezen van ds. Nico Ter Linden.

Dit gaat over het licht van Christus, dat is het enige dat je tot de dood kunt roepen.

Amen

Na de stilte luisteren we naar *"Panis Angelicus"* van César Franck door Sissel and the Tabernacle Choir.

Dienst van gebeden en gaven

Er volgen enkele mededelingen uit de gemeente.



De bloemen gaan deze week als groet van de gemeente naar mevr. A. Plantinga

1^e collecte is voor Pastoraat

2^e collecte is voor .Kerkelijk werk

Deze kunnen bij de uitgang in collecteschalen worden gedeponeerd.

Na dankgebed, voorbeden, stil gebed, bidden we met elkaar het Onze Vader.

Als slotlied volgt lied 601: 1 en 2:

*"Licht dat ons aanstoot in de morgen
Voortijdig licht waarin wij staan"*



Zegen

Na het ontvangen van de zegen beantwoorden we dit met een gesproken Amen.

We zingen en neuriën nu nog lied 425: 1

*"Vervuld van Uw zegengaan wij onze wegen
Van hier, uit dit huis waar Uw stem wordt
gehoord"*

Medewerkers

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Voorganger: | ds. B. Bloemink uit Beetgum |
| Ouderling: | Corry Brouwer |
| Diaken: | Nieske Span |
| Organist: | Albert Minnema |
| Koster: | Janny Veenstra |
| Beamer: | Dick Sterrenburg |
| Bloemen: | Klaaske de Boer |
| Camera: | Elizabeth Mozes |
| Tekst: | HM |
| Foto: | ROB |