



# ZON-DAG BOEK



## PROTESTANTSE GEMEENTE

Wirdum Fr e.o.

Vrijdag, 25 december 2020 – 09.30 uur  
Kerstdag

### Welkom

De Kerstviering vindt dit jaar plaats in een onwezenlijke sfeer. Als gevolg van corona zijn alleen medewerkers aan de dienst aanwezig - geen gemeenteleden, familie, dorpsgenoten en andere belangstellenden. Toch wordt het Woord van God ook op kerstmorgen verkondigd, zoals dat al eeuwenlang op deze plek gebeurt. En dát op zich al is een hoopvolle gedachte. De dienst staat onder leiding van



onze voorganger, ds. Wiebrig de Boer-Romkema. Voor de dienst spelen de blazers van de Brassband Wirdum. Nei it wolkomswurd wurdt songen liet 1,3 – út: Blide stimmen (op de



meldy fan God rest you merry gentlemen):  
"Ferblidzje jim yn God de Heit, want Hy hat oan ús tocht."

Na de bemoediging en groet wordt de kerstkaars aangestoken. Daar wordt lied 477 bij gezongen: "Het licht van de Vader, Licht van den beginne, zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: Goddelijk kind, gewonden in de doeken!



Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die koning."

Het thema van deze dienst is: "Het Goede Nieuws." De liturgische bloemschikking, ook in deze periode verzorgd door de bloemendames, deelt in dit thema: Ter toelichting:



*Ik open mijn ziel  
en vul de schaal van mijn leven  
met Gods nieuwe begin.  
Hul mij in kleuren  
en geuren van het uitbundige feest,  
van Gods licht voor heel de wereld.  
Oost, West, Noord en Zuid.  
Hemel en aarde zijn nu verbonden.  
Mensen wereldwijd herkennen elkaar  
in Jezus, de Zoon, onze Heer.  
Woord van leven, levend Woord.  
Het Goede Leven doorgebroken,  
voor iedereen!*

Hierop wordt gezongen  
Stille nacht, heilige nacht.



## De verhalen

Er zijn 2 lezingen. De eerste uit Jesaja 52,7-10, gevolgd door: "Go tell it on the mountains", door de blazers van de brassband.



Het 2<sup>e</sup> verhaal - uit Lucas 2: 1-20 - komt uit: de Samenleesbijbel, en wordt verteld door Linda Jongbloed. Bij het verhaal zijn afbeeldingen te zien van Marijke ten Cate – uit Prentenbijbel.

Hierop wordt gezongen lied 486: 1,2,4: "Midden in de winternacht, ging de hemel open."

## Preek

Gisteravond hebben we hier voor het eerst online de kerstnachtdienst gevierd, de komst van Jezus in onze mensengeschiedenis. Het werd Kerst midden in de nacht, het wérd mogelijk midden in alle beperkingen. Wonderlijk hoe de boodschap van de overheid zo was gefocust op het belang van verbondenheid, saamhorigheid en samenzijn tijdens de Kerst en de kersttafel. Alsof die waarden niet voor elke dag belangrijk zijn.

Laten we ook niet vergeten, dat aan de kersttafel niet alleen het Licht, maar ook het donker aanwezig is. Het is een plek waar alle licht en donker van dit bestaan samenkomen in de mensen die rond de tafel zitten. Want naast de vrede om de met kaarslicht versierde tafel

heen komt tegelijk vaak ook aan het licht wat je mist, wat niet goed is gegaan in je leven. Toch kan het overal licht worden. Niet door het donker te ontkennen door van de kersttafel een te mooi sprookje te maken. Hopelijk kun je delen van het goede dat er aan tafel te delen is, en dat je goed beseft dat vrede en licht niet vanzelfsprekend zijn, maar gekoesterd mogen worden in dankbaarheid. Het zijn kostbare



schatten. Uiteindelijk veel belangrijker dan de gangen van de maaltijd en de geserveerde wijnen. En dat geldt voor álle dagen. In het kerstverhaal van Lucas 2 wordt het Licht in de nacht, bij de herders. Heel Bijbels is, dat het Licht van de hemel niet op klaarlichte dag verschijnt, maar dat het uit de nacht geboren wordt. Het kerstevangelie van Lucas speelt zich niet af aan een vorstelijke kerstdis in de herberg. Het licht valt op herders die de wacht houden bij hun kudden. Herders staan in de Bijbel model voor de verschoppelingen, de vertrapten, de have-nots, de thuislozen, de mensen onderaan de maatschappelijke ladder Zij worden in de nachtelijke velden zalig gesproken door de hemel. Gods welbehagen is allereerst met hen. Daarmee zegt Lucas dat God mens wilde worden midden in alle weerloosheid, kwetsbaarheid en thuisloosheid van mensen. Zijn Licht omstraalt ook jou, raakt ook jou aan, voorbij de anderhalve meter. Overal waar dat gebeurt wordt het Kerst, opent het Licht van de hemel de deur van ons hart, breekt het Licht in in onze lockdown.

## Collecten

1. Kerk in actie: kinderen in de knel 2. kerkelijk werk

Aansluitend volgt een luisterlied van Stef Bos: "Geef Licht".





De bloemen gingen deze morgen naar mevr. Reitsma –Boesekool als dank voor de prachtige, door haar zelf gemaakte, kerstkaarten. Bij ons kerkblad van december was voor iedere ontvanger een kaart bijgevoegd.

### Gebeden, slotlied en zegen

De gebeden worden afgerond met het "Us Heit"

Slotlied: lied 487: " *Eer zij God in onze dagen*".



De zegen wordt beantwoord met "Amen".

### Bij de kerststal

In de kerststal stonden een ezel en twee schapen. Die kregen deze dagen veel belangstelling.



Op deze 1<sup>e</sup> kerstdag konden de bezoekers een zakje met drie lichtjes meenemen. Eén voor jezelf en twee om weg te geven...



### Medewerkers

Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-Romkema

Muziek: Kwartet blazers van Brassband Wirdum .

Zang: Linda Jongbloed en Wiebrig de Boer-Romkema

Bloemschikking: Commissie liturgisch bloemschikken  
Vanuit de kindernevendienstleiding: Hannah Reitsma en Linda Jongbloed

Ouderling: Linda Jongbloed

Diaken: Wiebren Jongbloed

Koster: Drees Visser

Beamer: Dick Sterrenburg

Bloemen: Lies de Jong

Camera: Hendrik Hiemstra

Tekst: AD, Foto: LJ en ROB

### Opmerking:

als gevolg van een technische storing werd de viering niet opgenomen en kwam ook niet in de huiskamers.