



# ZON-DAG BOEK



## PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 10 jan. 2021

### Welkom

Het is vandaag de 1<sup>e</sup> zondag na Epifanie, Doop van de Heer.



We worden door de ouderling van dienst, Elizabeth Mozes welkom geheten, de mensen in de kerk en die de dienst thuis volgen.



Een viertal gemeenteleden zingen de liederen.

Het intochtslied is lied 100: 1 en 2:

*“Juich Gode toe, bazuin en zing,  
Treed nader tot gij Hem omringt”*

### Bemoediging en stil gebed



Na het stil gebed volgt de bemoediging met de volgende woorden:

f: Us help is yn de namme fan de Hear  
a: dy't himel en ierde makke hat  
f: lit ús út toarrenens opgrienje  
a: en we sús help yn de tiid

Nu volgt het 4<sup>e</sup> couplet van lied 100:

*“Want God is overstelpend goed  
Die ons in vrede wonen doet”*

Na het gebed om ontferming volgt het glorialied: lied 713: 1 en 2:

*“Wij moeten Gode zingen  
Halleluja  
Om alle goede dingen  
Halleluja”*

We kunnen nu luisteren naar lied 42 uit “Hertslach” gezongen door het kwartettenkoor o.l.v. Hendrik v.d. Meer. De tekst is van Eppie Dam, muziek van Hendrik v.d. Meer

*“Yn dit hús mei hannen boud,  
Kâlde stien dy't waarmte jout,  
Falt in ljochtstriel troch de glêzen  
Oer de wurden dy't wij lêze”*

### Dienst van het woord

De 1<sup>ste</sup> lezing is uit Jesaja 55: 1-11 uit de Nije Fryske Bibeloesetting

It earme folk wurdt noege om sunder jild iten keapje te kinnen.

De zanggroep zingt nu lied 313: 1 en 5:

*“een rijke schat van wijsheid  
Schonk God ons in zijn woord”*

De 2<sup>de</sup> lezing is uit Marcus 1:1-13 Johannes de Doper preekt bij de Jordaan en ook Jezus wordt gedoopt.

Nu volgt lied 72 uit de bundel “Hertslach”, ook weer gezongen door het kwartettenkoor.  
*“En Jezus liet him dope*



*Mei wetter sûnder mear  
Doe wjukke as in ingel  
In do nei leger sfear"*

## Preek

We worden door Jesaja opgeroepen om eten en drinken te kopen voor niets.

Als je hier naar de markt gaat, willen de marktkooplui elkaar nog wel eens overstemmen. Er is veel verleiding om te kijken en te proeven. En te kopen wat je niet nodig hebt. Het is een instant bevrediging. En wat heeft Jesaja in de aanbidding?

Bij ons op de markt moet de beurs goed gevuld zijn, bij Jesaja kan het zonder geld. Je kunt je laven aan de behoeften van het leven, er is levenswater voor je levensdorst. Er is genoeg voor iedereen. Luister naar het Woord, dan leer je wat schadelijk

is. Je leert te kiezen voor leven of dood, goed of kwaad. Het scherpt je blik. Sta er bij stil of we de ware profeet achterna lopen of een valse. Blijf vragen stellen. Wat laten we onze wereld binnenkomen. Er zijn veel complottheorieën. Luister naar je innerlijke stem. Jezus werd gedoopt. Hij ging door het water. Ook de doop is gratis. We worden gezegend en eens gezegend blijft gezegend.

Van God is de toekomst, en niet van de schreeuwers. We leven van genade en kunnen getuigen zijn van de Geest in onze dorpen. Laten we in de geest van Christus aan onze gemeente werken.

Amen.

Nu volgt stilte en orgelspel.

## Dienst van gebeden en gaven

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de fam. Adema te Leeuwarden



De 1<sup>ste</sup> collecte is voor de zending  
De 2<sup>de</sup> collecte is voor kerkelijk werk.

De gebeden worden afgerond met het bidden van het "Us Heit"

Als slotlied zingt de zanggroep lied 823: 1 en 5:

*"Gij hebt, o Vader van het leven,  
De aarde aan de mens gegeven"*



## Zending en zegen

We mogen de zegen ontvangen en kunnen dat beantwoorden met "Amen"



## Medewerkers

Voorganger: Da. Wiebrig de Boer-Romkema  
Organist: Alerbert Minnema  
Ouderling: Elizabeth Mozes  
Diaken: Nieske Span  
Koster: Haaije de Boer  
Beamer: Hendrik Hiemstra  
Bloemen: Fokje Tolsma  
Zanggroep van 4 gemeenteleden  
Tekst: HM Foto's NS