



# ZON-DAG BOEK



## PROTESTANTSE GEMEENTE

Wirdum Fr e.o.

Zondag 13 december 2020 (3e adventszondag)

### Welkom



Ouderling van dienst Corry Brouwer heet iedereen welkom. Deze zondag worden de liederen gezongen door een kwartet van gemeenteleden.

### Dienst van de voorbereiding

Het openingslied is lied 466: 1,2  
"O wijsheid, daal als vruchtbare taal".



De begroeting vervolgt ds. Wiebrig de Boer-Romkema met de woorden uit Filippenzen 4: 4-5 (weest verheugd) en het zingen van lied 466: 5 als drempelgebed door het kwartet zangers. De derde adventskaars wordt



aangestoken door Hinke Meindersma. Lied bij het licht is gezang 26: 1 (liedboek 1973) "Daar is uit 's werelds duist're wolken".



Vandaag is het de zondag Gaudete (Latijn voor "Verheug u", zoals in

Filippenzen is geschreven).

De bloemschikking: het groene mos staat voor groei en het goede leven, de dennenappels staan voor onze levensweg. De ouderling leest de tekst bij de bloemschikking.

Het gebed om ontferming is volgens woorden van Margreet Klokke en het gezongen lied 444: 2, 4 "De duisternis gaat wijken".

### Dienst van het Woord

Lezing uit de profeten: Jesaja 65: 17-25 over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Na een intermezzo met orgelspel de evangelielezing uit Johannes 3: 22-30 over de getuigenis van Johannes de Doper (uit "De fjouwer evangeeljes op 'e nij ferfryske"). Zingen lied 456b: 1,7,8 "Kaam fan Godswegen".



### Preek

Het "project Rembrandt" op tv: creativiteit en verbeelding. Vandaag in ons "project Advent" het thema 3e adventszondag. Wat schilderen wij met Jesaja en Johannes als docenten? De hoofdkleur is roze: paars met een vleug wit van de naderende Kerst. Het licht breekt al door. Het liturgisch bloemschikwerk verbeeldt ook onze gedachten bij deze advent. Het gedicht daarbij begint met "Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met blijdschap". Je ziel openen, ervoor openstaan om het licht van God te ontvangen, zodat je kunt groeien. Jesaja schrijft over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en er zal blijdschap zijn.



Johannes noemt zich een vriend van de bruidegom Jezus. Beiden doopten mensen, Jezus zelfs meer dan Johannes. Concurrentie? Nee, Johannes zegt dat hij kleiner moet worden om Jezus te laten groeien. Johannes moet de bruid, de gemeente, bijeen brengen bij Jezus de Messias.

Ontsteek het licht zegt het gedicht ook. Jesaja heeft al een adventsschilderij gemaakt, hij zag al iets van het licht in de toekomst. Het licht zal ook met ons gaan, we mogen elkaar bijlichten en verlichten. *“Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij”* (Filip. 4: 5)

Amen.



## Stilte en orgelspel

## Dienst van gebeden en gaven

Mededelingen door ouderling van dienst.



De bloemen van vanmorgen gaan naar Bea Koornstra.



Collectes bij de uitgang:

1<sup>e</sup> collecte: diakonie.

2<sup>e</sup> collecte: kerkelijk werk.



De gebeden worden besloten met het Ús Heit.

Het slotlied is lied 226: 1,2,3 *“Wés bliid, wés bliid”* uit *“Sjongend op Wei”*.



## Zending en Zegen

Wij beantwoorden de zegen met een uitgesproken Amen.

### Medewerkers

Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-Romkema  
 Organist: Albert Minnema  
 Ouderling: Corry Brouwer  
 Diaken: Nieske Span  
 Koster: Folkert Jongbloed  
 Beamer: Dick Wijbenga  
 Camera: Drees Visser  
 Bloemen: Neeltje Hellinga  
 m.m.v.: zangerskwartet gemeenteleden en commissie bloemschikken

Tekst: SIW

Foto's: SB