



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE

Wirdum Fr e.o.

Kerstdienst 24 dec. 2020 om 21.30



Kerstdienst. We hadden ons hier heel iets anders van voorgesteld. Door de corona mogen we niet samenkomen om de geboorte van Jezus met elkaar te vieren. We zitten nu thuis om het online mee te maken. Deze dienst is van tevoren opgenomen. Gemeenteleden konden opgeven welke liederen ze

graag wilden horen of een mooi gedicht. Vanaf 21.00 uur konden we luisteren naar de prachtige liederen die zijn opgegeven, zoals:

The Holy City

Stille nacht

Hoor, een heilig koor van stemmen

Een Olympic Hymn gezongen door Sissel Kyrkjbo

Het thema van deze dienst is: *"Een lichtend vuur"*

"Als alles duister is,

Ontsteek dan een lichtend vuur

Dat nooit meer dooft

Een vuur dat nooit meer dooft"

Jannie Lindeman steekt langs het pad de lichten aan en gaat zo de kerk binnen waar ook de kaarsen worden aangestoken.

Bemoediging

v: Onze hulp in de naam van de Eeuwige

a: Die hemel en aarde gemaakt heeft

v: een schoot van ontferming is onze God

a: Hij heeft ons gezocht en gezien

v: zoals de opgaande zon aan de hemel

a: Hij is ons verschenen

v: toen wij in duisternis waren

a: in schaduw van de dood

v: Hij zal onze voeten richten

a: op de weg van de vrede.

Nu volgt lied 476: 1 en 2

"Nu zijt welkome

Jesu, lieve Heer"

Welkom

Paulien Meijers heet ons welkom met een gedicht: *Je bent niet alleen.*

De blazers geven nu een muzikaal intermezzo van:

"Komt tot ons, de wereld wacht"

Heiland, kom in onze nacht"

Bij de bloemen- Bep Minnema.

Dit is een gedicht uit het boek: *Geheimen* uit de kloostertuin.

Het wordt voorgelezen door Nieske Span



Een geboorte,
Een kind,
Een nieuwe naam
Waarin geschiedenis zich verbergt
Een naam,
Die verwijst
Naar wie voorgingen,
Naar heiligen
Die hemel
Op aarde brachten.
Mensen bevrijd en genezen.
Herinnering bloeit in bloemen op”

De verhalen

Uit de bijbel: naar Jesaja 9: 1-6

Orgel en viool:- The first Noël

Gedicht: Ik wens u de ware vrede van Petra Groeneveld.

De fam: Turkstra heeft dit ingeleverd. We leven in een wereld waarin we soms niet meer weten, wat is waarheid.

Jannie Lindeman leest het voor.

It ingeleliet.

Dit is het mooiste kerstlied van Klaske Deinum
“Yn é stêd dêr’t kening David noch as hoeder
wenne hie”



Ds. Wiebrig zingt dit en wordt begeleid door de viool

Uit de Bijbel:

Lucas 2: 1-7

Muzikaal

intermezzo

blazers: “Stille
Nacht, heilige
nacht”

Harm en Rosalie hebben dit jaar hun dochtertje Lina laten dopen.
Ze vertellen vanuit hun woonkamer wat dit voor hen betekent.

Krystiid – Andries Posthuma

Dit is ingeleverd door Elske Posthuma
Het is van haar pake en Tjitte Talsma leest het voor.

Nu volgt lied 726: 1 en 6:
*Hoor een heilig koor van stemmen
Staande aan de glazen zee”*

Korte meditatie

Deze kerst hadden we niet zo gehoopt, niet zo gewild. Onverwachts een virus die de hele wereld in zijn greep houdt. Het duurt al zo lang als een zwangerschap duurt. We vieren nu de geboorte van het Kind en de wereld wacht op het einde van deze pandemie. Het thema van deze dienst is lichtend vuur. Wat een kracht gaat er uit van dat lichtend vuur. We zijn niet alleen.

Ons huis is nu onze wereld, terwijl Jozef en Marie gedwongen werden om hun huis te verlaten en naar Bethlehem te gaan in opdracht van de keizer.

Wij zouden ook wel graag weer op reis willen. Of gewoon naar de voetbalclub of andere activiteiten. Het regent teleurstellingen door afzeggingen voor jong en oud. Niets kan meer.

We willen weer omhelzen en knuffelen. We lijden aan huidhonger. Wat hadden we graag een volle kerk gezien waar we welkom waren. In deze herberg was wel plaats. Anders dan in Bethlehem. Jozef en Maria kwamen in een stal. Jezus kwam niet in de spotlights ter wereld, maar Hij wordt leven en licht onder de mensen. We vieren deze dienst online, maar zijn nog nooit zo verbonden geweest.

Pandemie betekent: heel het mensenvolk.

Mag Christus woning vinden in ons hart. Er is een Koning geboren die iedereen opspoort die in het donker woont.

Amen

Er volgt een muzikaal intermezzo van de blazers.

Nu volgt een lezing uit het evangelie uit Johannes 1: 1-5

Ds. Wiebrig en Marleen Zwierts zingen nu lied
487: 1 en 3

*“Eer zij God in onze dagen,
Eer zij God in deze tijd”*

Gedicht: Krystiid

Dit is aangedragen door de fam: Hellinga
Wat maken wij van de kerst.

Stilte

Om te delen

Collecte:

De 1^e collecte is voor de voedselbank in
Leeuwaren en onze gift kan overgemaakt
worden naar de rekening van de diaconie

De 2^e collecte is voor het kerkelijk werk in onze
dorpsgemeenschappen en kan overgemaakt
worden naar de kerkrentmeesters.

Gebeden



Onder
begeleiding
van orgel en
viool, volgen
de gebeden.
De diakenen
steken er
kaarsjes bij
aan.



De gebeden worden
afgesloten met het Onze
Vader.

Zending en zegen:

V: Dat wij gezien zijn in Gods ogen
En dat in ons zijn licht niet dooft

A: dat Hij ons steeds
Tot leven blijft bewegen,

Ons aan elkaar geeft als thuis en toekomst.
V: dat wij elkaar hervinden bij zijn licht als het
donker wordt

A: dat Hij zijn naam in onze dromen schrijft
V: daartoe zegene ons de God van het leven:
Zijn Liefde, goedheid en vrede is met u en jullie
allemaal.

A: Amen

Tot slot wordt het
Ere zij God
gezongen.

Jannie Lindeman
verlaat de kerk en
gaat met het
lichtend vuur het
donker van de
avond in.



Medewerkers aan deze dienst:

Voorganger: ds. W de Boer: Romkema

Kerstnachtsdienstcommissie: (A. de Haan,
J.Lindeman, P.Meijers, N.Span, J.Veenstra,
Tj. Talsma, M.Zweers)

Organist: A.Minnema

Via op name: Harm en Rosalie de Vries
en Lina

Liturgisch bloemschikken: Bep Minnema

Vier blazers van de brassband Wirdum

Viool: Marleen Zweers

Zang: M.Zweers en W. de
Boer-Romkema

Koster: W.Brouwer

Beamer: D. Sterrenburg

Camera: K.Krol

Tekst: HM Foto's: Uit het archief en PM

De kerststal op het kerkplein stond ook in 2020 flink in
de belangstelling

