



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Oudjaar 31 december 2020

Het oudjaarsavondgebed online begint om 19.30 uur.



Thema is **“Ga mee op reis”**.
Gezongen bemoediging *“Hebe deine Augen auf”* uit oratorium Elias van Felix

Mendelssohn-Bartholdy door Wiebrig de Boer, Gearstje van der Meer en Linda Jongbloed met Klaske Deinum piano.

Welkom



Ouderling Corry Brouwer heet iedereen welkom en doet enkele mededelingen. De bloemen gaan naar dhr. en mw. Oedzes uit Wergea. De collecte is bestemd voor de kerk.

Dienst van de voorbereiding

Elske Roorda, klarinet, en Klaske Deinum, piano, spelen een intro. Wiebrig de Boer-Romkema en Linda Jongbloed zingen lied 802: 1,4,5 *“Door de wereld gaat een woord”*. Als psalmgebed leest de ouderling psalm 117 uit *“150 psalmen vrij”* van Huub Oosterhuis, gevolgd door lied 802: 6. Een eerste miniatuur wordt verteld door Klaaske de Boer over pelgrim en lichtbrenger Gor Khatchikyan, arts en gelovige in coronatijd. Van de zgn. frontberichten uit de ziekenhuizen

op tv viel haar dokter Gor Khatchikyan op. Hij kwam als 12-jarige vluchteling uit Armenië in Nederland terecht. Door een generaal pardon mocht hij hier blijven. Studeerde spoedeisende geneeskunde en werkt nu in een Utrechts ziekenhuis. Zijn verhalen in de frontberichten deden ertoe.

Elske en Klaske spelen als muzikaal intermezzo het lied *“Su l’Arno andiam”* van Ernesto Cavallini op klarinet en piano.

Een tweede miniatuur vertelt Geartsje van der Meer. Over Armenië, de genocide in 1915 en de huidige conflicten. De christelijke natie wordt in het Westen niet echt gezien. Voor Gor was het generaal pardon een wonder.

We kijken en luisteren naar een pelgrimslied van Amanda Strydom, gezongen door Elbert Smelt en Rachel Rosier.

Dienst van het Woord

Wiebrig de Boer-Romkema leest Ruth 1 over de terugkeer van Naomi naar Juda met haar schoondochter Ruth. Lied 822 *“Wy geane mar fierder, fuotsje foar foet”*

Meditatie

Op de drempel van nieuwjaar, de klok gaat door, maar ons ritme is eruit. Veel afleiding is weggevallen: back to basic. Kan ik ook thuis zijn



bij mijzelf? Niet op reis, staat het leven stil? De



langste reis is de reis naar binnen (Dag Hammarsköld). Waarheen zijn we op weg, kernvraag van het bestaan. We kunnen ons verbinden met Gor Khatchikyan. Wij moeten ook nog verhalen vertellen over het afgelopen jaar. Voor pelgrimeren is moed



nodig, Wat is er morgen? Het geloof helpt je om voort te gaan. "Romme herte, kleare kimme". Ruth toont verbondenheid met Naomi op de reis en wordt een vreemdeling in het nieuwe land. God is meegegaan op de reis. Zien we wie er in onze tijd ontheemd is? Ga je mee op reis?

Muzikaal intermezzo door Elske en Klaske: twee delen uit Romatische Stukken van Antonin Dvorák.



Gebed

Het gebed "Jaarwisseling" wordt gelezen uit "Bij Gelegenheid II" van Sytze de Vries. Lied 798: 1,2,4,5 "Heer geef mij vleugels dat ik reis" wordt gezongen met orgelbegeleiding.



Zending en zegen

De dienst wordt besloten met een bede uit Iona Abbey Worship Book: "Yn ús hert en yn ús hûs".

Medewerkers

Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-Romkema
Ouderling: Corry Brouwer
Diaken: Wiebren Jongbloed
Orgel / piano: Klaske Deinum
Klarinet: Elske Roorda
Zang: Linda Jongbloed, Geartsje van der Meer, Wiebrig de Boer-Romkema
Koster: Janny Veenstra
Beamer: Dick Sterrenburg
Camera: Elizabeth Mozes
m.m.v.: commissie oudjaarsdienst (Klaaske de Boer, Geertje Talsma)
commissie liturgisch bloemschikken (Klaaske de Boer)

Tekst: SIW

Foto's: CB