



# ZON-DAG BOEK



**PROTESTANTSE GEMEENTE**  
**Wirdum Fr e.o.**  
**Zondag, 21 februari 2021 – 09.30 uur**

## Welkom

Op deze eerste zondag in de veertigdagentijd opnieuw een onlinedienst in de serene rust van dit eeuwenoude gebouw, zonder bezoekers, met alleen de voorganger en dienstdoende gemeenteleden. In woord en beeld rechtstreeks te volgen via internet. Als gevolg van de aangescherpte coronaregels is zingen voorlopig taboe. Nadat ouderling de ouderling ieder heeft verwelkomd, geeft de voorganger een korte toelichting op de bloemschikking. Hij roemt de dames in deze gemeente die op dit



terrein actief zijn. Het thema van de schikking in deze periode is: "Ik ben er voor jou." Na de uitleg luisteren we via de beamer naar de verzen 1 en 2 van lied 100: "Juicht Gode toe, bezuin en zing" (opname Nederland Zing).



## Votum en groet, gebed van verootmoediging

"Wij belijden dat onze hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van Zijn handen. Genade zij u en vrede, van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer. Amen."

Wij luisteren naar de verzen 3 en 4 van lied 100.

Na het gebed van verootmoediging luisteren we via de beamer naar lied 274: "Wij komen hier ter ere van uw naam, rond de verhalen die geschreven staan".

## Verhalen

De 1<sup>e</sup> lezing is uit het Nieuwe Testament, Marcus 12: 28-33, over de Wet Gods. Gevolgd door lied 836, 1,4,5: "O Heer die onze Vader zijt" (samenzang via de beamer).



Voor de kinderen vertelt de voorganger in het kort, waar het in de preek over zal gaan. Gevolgd door, opnieuw via de beamer, lied 314, 1: "Here Jezus, om uw

woord."

De ouderling leest uit het Oude Testament Maleachi 3: 19-24. Dat gaat over rechtvaardigen en wettelozen en de dag waarop dat verschil duidelijk zal worden.

De 3<sup>e</sup> lezing is uit het Nieuwe Testament, Marcus 9: 2-10, waarin een stem uit de hemel zegt: "Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!"

We luisteren naar lied 545: "Christus staat in majesteit."



## Preek

De tekst van vanmorgen is "Deze is mijn zoon, hoort naar hem". Woorden van de profeet Maleachi, Hij schreef ze na de herbouw van de tempel, ruim 5 eeuwen voor de geboorte van Christus. Het volk bezocht in het begin enthousiast de eredienst. Later nam de belangstelling af. Men vroeg zich af, of God zijn volk was vergeten; werd onrecht nog wel bestraft? Zou de Messias echt wel komen? Alom twijfel. Niet zo moeilijk om dat naar deze tijd over te brengen; hoe komt het, met die dreigingen van virussen voor mens en dier? Wanneer wordt het weer normaal? En met zoveel onvrede in eigen land en in landen om ons heen: waarom laat God dit toe en wanneer komt Jezus weer terug?

Maleachi gaat tegen zulk denken in. Hij sprak daarmee niet alleen Israël, maar nu ook ons aan. De profeet houdt ons voor, ons te houden aan het verbond, aan de wet, aan de geboden. Wij moeten immers voorbereid zijn op de komst van de Heer. De verbondsregels dienen om ons op het rechte pad te houden. Mozes geeft later de tien geboden. En volgens Maleachi zal de profeet Elia ervoor zorgen dat kinderen en hun



ouders zich verzoenen. Mozes en Elia – zij zullen – aldus Maleachi – er bij zijn als Jezus komt. In Marcus neemt Jezus Petrus, Jacobus en Johannes mee de berg op. De voorganger verbindt die gebeurtenis aan

het boek Exodus, waarin Mozes de berg Horeb opgaat voor de verbondssluiting met God. En ook aan het boek Openbaringen. Het gaat daar over de heerlijkheid van de Messias, die tot uitdrukking komt in de blinkende sneeuw witte kleding van Jezus. Maleachi spreekt van een toekomst vol hoop, al zijn er duizend vragen. Hij, Mozes en Elia vertrouwen op Gods liefde. Jezus is gekomen om richtingbepalend te zijn voor ons allen. Wie de uitgestoken hand van Jezus aanvaardt, neemt afstand van het gouden kalf, van dictators en noem maar op. Dit weten, houdt ook een opdracht in: doorgaan, niet verzaken.



Hierna volgt het luisterlied: "Toekomst van de hoop", door het christelijk koor Jigdaljahu.

### Bloemen en collecten

De bloemen gaan als groet naar mevrouw De Jong-Feenstra aan de Tsjarderdyk in Wirdum.

De collecten: 1. Kerk in Actie: werelddiconaat Moldavia. Over dit project wordt een korte beamerpresentatie getoond. 2. kerkelijk werk

### Gebeden, slotlied en zegen

De gebeden monden uit in het gezamenlijk "Us Heit". In het slotwoord staat de voorganger even stil bij de verjaardag afgelopen week van ons oudste gemeentelid, mevrouw Reistma-Boesenkool.



Als slotlied wordt gezongen lied 146c, 1, 3, 6, 7: "Alles wat adem heeft, love de Here."

Aan het slot van de dienst krijgen we Gods zegen mee.

### Medewerkers

Voorganger:	ds. P. Beintema, Leeuwarden
Ouderling:	Corry Brouwer
Diaken :	Hannah Reitsma
Bloemen:	Neeltje Hellinga
Beamer:	Hendrik Hiemstra
Koster:	Folkert Jongbloed
Tekst: AD.	Foto: CB

