



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 28 februari 2021



Vanochtend zijn opnieuw in de kerk alleen de voorganger, twee ambtsdragers, de koster en de beamerist aanwezig. En boven, bij het orgel, laat onze organist bij binnenkomst ieder alvast genieten van prachtige warme orgelklanken! De dienst begint om 11.00 uur en kan online gevolgd worden.

Welkom

Ouderling Linda Jongbloed heet iedereen die in de kerk aanwezig is en gemeenteleden en gasten thuis welkom. Hierna zet organist Klaske Deinum het **openingslied** in, Lied 25: 1, 2 en 7: *‘Heer, ik hef mijn hart en handen op tot U, beslecht mijn zaak’* Er mag weer beperkt worden gezongen; ds. Sytze Ypma en Linda zingen de liederen mee. De andere aanwezigen lezen de tekst in hoofd en hart.

Na **Votum en Groet** wordt het **drempellied** gezongen, lied 833, 2x in het Frysk: *‘Nim my, nim my sa’t ik bin; wiis my hoe’t ik wêze sil; set jo segel op myn hert en libje yn my’*

Hjirnei bidde wy it **gebed om ûntferming**



De predikant wijst op de liturgische bloemschikking: *‘Kijk en weet dat er een mooie symboliek is met de kleur paars, de kleur van inkeer en boete*

doen’ Later in de dienst wordt er op terug gekomen.

Het **gebed om de Heilige Geest** wordt gebeden.

De eerste schriftlezing, uit Genesis 9: 8 – 17, wordt gelezen door de ouderling van dienst.. Hierna wordt gezongen lied 536: 1 en 2: *‘Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen in de veertig dagen’*



De tweede lezing is uit het Nieuwe Testament: Marcus 1: 12 - 15

Lied 536: 3 en 4: *‘Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken’*

Preek

Kort geleden was de predikant 25 jaar dominee. Een link wordt gelegd met een postbode: eigenlijk ben je als predikant ook een soort van postbode: je bezorgt post van God bij de mensen. En soms bezorgen de mensen jou ook post van God. Meestal bezorg je samen door samen in gebed te gaan. Bezorger van het Woord is eigenlijk een eretitel. Dominus komt van domus en dat is ‘huis’. Momenteel is er veel huizen schaarste, ook geestelijk. Er is één verschil tussen een huis van steen en een huis van geest: het fundament van het huis van geest is gratis. Genade – geschenk, om niet. Jezus is van die huizen de bouwmeester, de zoon van God. Zoon komt van het werkwoord ‘bouwen’; de zoon van God bouwt op aarde huizen voor mensen. Een voorwaarde is: bekeer je, keer je in. Jezus is gedoopt en God spreekt hem liefdevolle woorden toe. Daarna sleurt de Geest Jezus mee

de woestijn in. Hij wordt, als een soort test, 40 dagen beproefd door de Satan. De Satan is de 'wakker maker' en staat voor alles wat ons aanvalt of kapot wil maken, verleiden. Als Jezus de boze niet op z'n huid krijgt kan Hij de mensheid niet genezen. Jezus brengt het koningschap van God in Galilea en roept de mensen daar op tot bekering. De Joden vierten twee feesten waarin het woord 'bekering' centraal staat: Jom Kippoer (Grote Verzoendag) en Rosj Hasjana (Joods

nieuwjaar) Op die twee feesten kijken ze naar hun eigen gedrag en vragen zich af of ze bereid zijn dat te herstellen en veranderen. Een terugkeer, een soort heenreis naar de oorsprong van het leven.

Laat ook jij toe dat jouw

lotsbestemming niet gelijk staat aan jouw Godsbestemming? Vertrouw je je aan God toe, die je thuisbrengt bij jezelf en bij de mensen met wie je gebroken had? In het binnenste van het woord 'bekering' zit het woord sabbat = ik kom tot rust, bij mijzelf, bij God. God nodigt steeds opnieuw uit om tot rust te komen in jezelf. Als wij in die rust zijn weerstaan wij de 'boze', in navolging van Jezus. In jezelf rusten is ten diepste in God zijn. Dan verdwijnt onrust en angst. Dan is zijn koningschap tot zegen en dan is er vrede die je uit kunt delen. Het uiterlijke teken is de regenboog en Jezus is het levende teken van die regenboog. Hij zegt: 'Bekeer je en geloof en vertrouw het evangelie Gods. En de regenboog schijnt over jullie, ons en uw leven'. Amen.

Stilte

Muziek: Sela 'Ik zal er zijn'

*'Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgten aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.*

Dienst van gebeden en gaven

De ouderling van dienst heeft een aantal mededelingen. De bloemen gaan als groet van

onze gemeente naar Nieske Span. De mand voor de voedselbank staat in de maand maart weer in de Superrr.

Diaken Wiebren Jongbloed deelt de bestemming van de collecten mee:

1^e: KiA: Missionair werk, met een PowerPoint Presentatie op de beamer

2^e: Onderhoud gebouwen. Een bijdrage kan via de bank worden overgemaakt. De rekeningnummers staan vermeld in Op 'e Hichte.



De gebeden (dankgebed, voorbeden en stil gebed) worden besloten met het '**Onze Vader**'

Het **slotlied** beluisteren we:

*'Hoe heerlijk, hoe heilig, als stralende zon
die alles omvattend de nacht overwon,
leeft Gij in voor ons ontoegankelijk licht,
in wijsheid te groot voor ons aardse gezicht'*

Uit: het liefste lied van overzee, nr 32, Sytze de Vries/ Welsh song, St. Denio

Wegzending en zegen

Thuis en in de kerk ontvangen wij de onmisbare zegen van de Heer. Wij beamen de zegen met een gezongen Amen.



Medewerkers:

Voorganger: Ds. Sytze Ypma uit Franeker
Organist: Klaske Deinum
Ouderling: Linda Jongbloed
Diaken: Wiebren Jongbloed
Koster: Haije de Boer
Beamer/camera: Dick Wijbenga
Bloemen: Klaaske de Boer
M.m.v. de Commissie Liturgisch Bloemschikken
Verslag: CBB Foto: LJW