



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Woensdag 10 maart 2021

Welkom

De âlderling fan tsjinst Gysbert Wassenaar hyt



elts van herte
wolkom by it
jûnsgebed foar
gewaaks en wurk. Dit
binne foar him
persoanlik
belangryke saken yn
it deistich libben as
bemiddelaar yn
agrarysk wurk. Sa sil



elts op syn eigen manier dêr it nedige mei ha.
Foargonger is Wiebrig de Boer-Romkema.
It iepeningsliet is liet 65: 1,5. 'De stille zingt U
toe, o Here'.



Bemoediging en drempelgebed

*Onze hulp is in de
naam van de Heer
Die hemel en aarde
gemaakt heeft
Naar U strek ik mijn
handen uit,
Gij zijt mijn God, mijn
overvloed*

*Ik weet, Uw liefde is meer dan het leven
Daarom zoek ik U mijn leven lang.*

Het psalmgebed 126 is een opname vanuit de
dorpskerk in Eelde. 'Als God ons thuisbrengt uit
onze ballingschap'.

Bij het liturgisch bloemschikwerk voor biddag.

De tekst die hier bij hoort is: Laat ons barmhartig
zijn voor ons gemeenschappelijk huis. Dit is het
achtste werk van barmhartigheid namelijk het
zorgdragen voor de aarde.

De eerste zeven dragen
zorg voor de mens. De
achtste is later
toegevoegd. Biddag is bij
uitstek de dag om bij het
achtste werk stil te staan.
De aarde geeft ons
welzijn en welvaart. De
bonen vertegenwoordigen

een overvloed aan zaaigoed. De tulp wordt door
de vorm geassocieerd met biddende handen,
open naar de hemel. De vorm van het open hart
dat in de schikking zit wordt geaccentueerd door
een pad van zwarte aarde vruchtbaar wachtend
op zaden en goede vruchten die daar uit voort
zullen komen.



Dienst van de Schriften

De 1^e lezing is uit het oude testament: Prediker 3:
1-13. 'Foar elk ding is in oere en foar alles ûnder
de himel is in tiid'

Dêrnei folget it
'luisterlied' fan Gerrit
Breteler: Lit ús dêrom
dinke'.

De 2^e lezing is uit het
nieuwe testament:



Marcus 4: 1-9 Gelijkenis over het koninkrijk van God. Jezus onderwees de menigte bij het meer met gelijkenissen. Het gaat hier onder andere over zaadjes die in goede grond vielen en vrucht voortbrachten

Dan volgt lied 764: 1, 4, 5, 6
'In siedder gie út oer de bouwen'. Songen troch de foargonger en Linda Jongbloed.

Preek

De voorganger kreeg als kind een zaadje mee van school. Je moest dan goed zorgen voor, grond, licht, water en warmte en zien wat er mee gebeurt. Een mooie manier om te zien hoe

kiemen en groeien aan je ogen voltrekt.

Je moet er op vertrouwen dat een zaadje nieuw leven in zich kan dragen. Je wacht en wacht en hoopt en bidt. Want ontkiemen en groeien heb je niet in eigen

hand. Het confronteert ons met loslaten, en ook met angst om alles te verliezen.

Je slaat geen plantjes uit de grond op de tijd die jij wilt. Dit geldt niet alleen voor zaadjes maar ook voor eigen innerlijke groei. Je wacht op God totdat hij het doet ontwaken. Daarmee wordt onze hoop, onze liefde, ons vertrouwen en geloof gevoed. Een jaar geleden begon de corona. Er is een tijd van voor de corona en een tijd van leven na al het coronaleed. De voortekenen van een nieuwe tijd zijn er. Kunnen wij blijven wachten totdat die tijd zich aandient. En ondertussen zo goed mogelijk zorgen voor zo goed mogelijke omstandigheden in de beperkingen.

Durven wij ook zaaiers te zijn van God hemels zaaigoed in de zorg voor de aarde en de zorg voor mens en dier?

Deze week twee krachtige beelden in het nieuws:

1. Paus Franciscus in Irak. Tussen de verwoesting en de



puinhopen van de oorlog. Hij strooide zaden door daar te zijn met biddende handen en liet een witte duif los.

2. Een non in Myanmar die op de knieën gaat tegenover een overmacht van het leger en bidt en vraagt: schiet geen onschuldige mensen dood.



De preek wordt beëindigd met een passage uit het lied van Breteler met de slotzin 'Hoedzje ús foar fallen tsjin better witten yn'.

Moment van stilte

Dienst van het delen

De bloemen gaan als groet van de gemeente Tjitte Talsma.

De 1^e collecte is voor Lichtpunt Kollumerzwaag
De 2^e collecte is voor het kerkelijk werk.



Gebeden

Het gebed wordt afgesloten met het avondgebed van Luther.' Heer blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.'

Het slotlied is 'De dag geboren uit het duister'.





Zending en zegen



We verlaten de kerk en gaan gevoed de duisternis van de koude winteravond in op weg naar ons warme huis.

Medewerkers

Voorganger : ds. Wiebrig de Boer
 Ouderling : Gijsbert Wassenaar
 Diaken : Jannie Lindeman
 Orgel : Albert Minnema
 Koster : Drees Visser
 Beamer : Hendrik Hiemstra
 Bloemen : Gina Turkstra

Tekst: JR

Foto: ROB