



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 14 maart 2021

Welkom



Gelukkig zijn de bepalingen voor de corona weer wat versoepeld en kunnen we met 30 personen samenkomen. En zo, met de mensen thuis via de stream, deze dienst met elkaar vieren. Bij binnenkomst speelt het orgel. Als de dienst begint worden we welkom geheten door de ouderling van dienst, Corry Brouwer.

Dienst van voorbereiding

Als openingslied luisteren we naar lied 213: 1 en 2, gezongen door de dominee en de ouderling.

*"Dageread fan de-ivichheid,
Ljocht oan't ivich ljocht ûntstutsen"*



Stil gebed

Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp in de Naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft



V: God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U
A: Bij U is licht, U vergeet mij niet.
V: Bij U vind ik hulp, ja bij U vind ik geduld
A: van Uw wegen heb ik geen begrip, Maar U weet de weg voor mij. (Dietrich Bonhoeffer)

Kyriëlied: kom met het licht van uw ontferming. Dit is opgenomen in de Grote kerk in Vreeland.

*"Kom met het licht van uw vertrouwen
Kom met het licht van uw hoop
Kom met het licht van uw liefde
Ontferm u, Heer ontferm u over ons"*

Bij deze zondag Laetare en bij het liturgisch bloemschikwerk

Het is zondag Laetare, wat betekent: Verheug je, ontleent aan Jesaja 66. Het is de 4^e zondag in de 40dagentijd. We kijken vooruit naar Pasen. Het thema van deze zondag is: Ik was naakt en jullie kleden mij. Kleding is waardigheid en geeft warmte.

Bij de bloem-schikking is een dik touw wat de openhartvorm accentueert. Brem en bloesem vallen naar elkaar toe als een luchtig geweven kleed. Bij de schikking van het bloemschikwerk past lied 221: 1 en direct daarna vers 3 als gezongen gebed bij de



opening van het woord.

*“Zo vriendelijk en veilig als het licht,
Zo als een mantel om mij heen geslagen”
Vers 3: “Spreek Gij het woord dat mij
vertroosting geeft,
Dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede”*

Dienst van de schriften

De 1^e lezing is uit het Oude testament: Jozua

4:19-5:1 en 10-12.

Dit wordt gelezen door diaken
Nieske Span.

Israël was de Jordaan
overgetrokken en Jozua richtte bij
Gilgal twaalf stenen op, die ze uit
de Jordaan hadden meegenomen.



Luisterlied: lied 753

“Er is een land van louter licht”

Lezing uit het Evangelie: Johannes 6: 1-15

Dit wordt gelezen door Corry Brouwer.

Waar Jezus een grote menigte aan het meer
van Galilea te eten gaf.

Zingen: lied 383: 1 en 2

Zeven was voldoende,

Vijf en twee,

Zeven was voldoende

Voor vijfduizend

Op de heuvels langs de zee”

Preek

Ik was naakt en u kledde
mij. Wat heeft dat werk van
barmhartigheid ons te
zeggen. Je wordt naakt
geboren. Je wordt
uitgeworpen om mens te
zijn. Als het goed is wordt je
gewassen en gekleed. Je wordt niet alleen
gelaten, want dan red je het niet. We hebben
elkaar nodig.

Als je je door omstandigheden naakt voelt, dan
zoek je naar andere handen die je kunnen
dragen. Door liefdevolle handen voel je je
gedragen en krijg je weer vaste grond onder de



voeten. En als je leven voorbij is wordt je weer
gewassen. Jezus werd bij zijn geboorte in
doeken gewikkeld en ook werd Hij in doeken
gewikkeld in Zijn graf gelegd. In de kerk werd
naaktheid vaak met zondigheid geassocieerd.
Maar je lichaam is je woning. Daar mag je ook
van genieten. We geven ons niet zomaar bloot.
Dat doe je alleen als het niet anders kan. Ieder
moet zich voldoende kunnen kleden. Dat geeft
mensen waardigheid en warmte.

Er zijn in deze tijd vaak make-overs,
om er zo goed mogelijk uit te zien.
Maar er is ook een make-over voor
de hemel. Kost niets. Je bent met
het licht van Christus bekleed. Na
de uittocht van de Israëlieten konden ze op de
oevers Pesach vieren. Ze konden opgelucht
ademhalen. Er is een doortocht en een intocht.
De eeuwige blijft onze metgezel. Toen de
menigte aan het meer werd gevoed, vroeg Jezus
hen om te gaan zitten en tot rust te komen. Open
je handen en ontvang. Jezus is er bij
en deelt uit. Er is altijd genoeg. Er
blijft zelfs over.

Jezus zet ons in lichte kleding, hoe
naakt we ons ook mogen voelen.
Amen

Na de preek zijn we een moment stil
waarna orgelspel klinkt.



Dienst van gebeden en gaven

Er volgen enkele mededelingen.

De bloemen gaan als groet van
onze gemeente naar Rommert
en Afke Dijkstra te Wirdum
De 1^e collecte is voor: KIA,
binnenlands diaconaat
De 2^e collecte is voor kerkelijk
werk.

Mensen thuis wordt gevraagd
geld over te maken op de
rekeningen van de diaconie en
kerkrentmeesters.

Er volgt nu een filmpje op de
beamer over de zeven werken van
barmhartigheid.

Het thema van deze zondag is: Ik was naakt en
gij hebt mij gekleed.



Gebeden

De gebeden worden afgesloten met het gezamenlijk bidden van "Ûs heit"

Slotlied:

Lied 981:
1,2,3,4

*"Zolang er
mensen zijn op
aarde,
Zolang de aarde
vruchten geeft"*



Zending en zegen

Na het ontvangen van de zegen antwoorden we daarop met een gesproken Amen.



Medewerkers

Voorganger: ds. W. de Boer-Romkema
Ouderling: Corry Brouwer
Diaken: Nieske Span
Orgel: Klaske Deinum
Koster: Gerrit de Vries
Beamer: Dick Sterrenburg
Medewerking van de commissie liturgisch
bloemschikken en zending missionaire commissie.
Tekst: HM Foto: ROB

